



---

# Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

---

2024 - nr. 2



**Ontwikkeling(en)**

Foto: ZZg



---

Stichting  
Trijntje Beimers

---



Zeister Zendingen *genootschap*

# Van de bestuurstafel

*Bij 'ontwikkeling' denk je meestal aan groei en uitbreiding, maar het kan ook gaan om verandering. En dat is bij de Stichting Trijntje Beimers het geval. Het bestuur besloot namelijk de financiële steun aan de missieposten vanaf 2025 verder te concentreren en de focus te verleggen naar het medische werk van de Kilangala Missie.*

Dit besluit namen wij na lang afwegen en met gemengde gevoelens. Afnemende inkomsten spelen een rol, maar ook andere elementen. Dit zijn de voorname:

Het werk in het *Kilangala Health Centre* is van groot belang. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de medewerkers van de missiepost én de regionale overheid die de kliniek ondersteunt met personeel, training en advies. Het *Health Centre* voldoet nog niet aan alle eisen, maar is van grote betekenis voor de toegang tot gezondheidszorg in een uitgestrekt, dunbevolkt gebied. De kliniek verleent essentiële zorg bij bevallingen, heeft een vaccinatieprogramma, geeft voorlichting rond family planning en biedt 'gewone' medische zorg. Men is gewend om samen te werken en naar de overheid te rapporteren.



Foto: STB

In het komende jaar wordt hopelijk een nieuwe laboratoriumruimte gebouwd en ingericht. Dat is een voorwaarde voor de inzet van een door de overheid betaalde - en vereiste - laborant. De in 2014 met uw hulp geschonken ambulance is nog steeds volledig inzetbaar en biedt noodzakelijk patiëntenvervoer naar het ziekenhuis in de stad. En nog altijd is het vanzelfsprekend om patiënten die echt niet in staat zijn te betalen toch accurate medische zorg en medicijnen te geven.

## Kantembo Missie

Door de gestaag verbeterende gezondheidszorg in Tanzania nam de moedersterfte af en zijn er steeds minder weesbaby's, ook in Kantembo. De ingevoerde leerplicht voor meisjes tot 16 jaar noopte daar tot verandering van het model: twee jaar babyzorg door een oudere zus/nicht werd crisisopvang en doorverwijzing. De omvang daarvan is inmiddels zo gering dat de Kantembo Missie dit vanuit eigen inkomsten kan gaan financieren. Onze financiële steun eindigt per 2026. In 2025 ontvangt deze missiepost een bescheiden -laatste- bijdrage.



Foto: Kilangala Missie

*Wat blijft: Het gebouw van Kantembo is inmiddels een goedkope en veilige slaappleaks voor leerlingen van de nabijgelegen middelbare school. De opbrengsten van de agrarische activiteiten en de oliepers zijn in beginsel voldoende om de kosten van gebouwenonderhoud, crisisopvang en dergelijke te dekken.*

### **Kilangala VTC**

De Tanzaniaanse overheid besloot dat een deel van het praktijkonderwijs dat nu op Vocational Training Centers wordt gegeven, voortaan op middelbare scholen aangeboden moet worden. Dat betekent het einde van het Kilangala VTC, dat twee jaar geleden nog volledige overheidserkenning kreeg. Overigens bleek het een onmogelijke zaak om voldoende betalende studenten aan te trekken. Eind 2024 studeren negen studenten af. Daarna sluit de opleiding. Het goed uitgeruste praktijklokaal voor houtbewerking blijft in stand. Er wordt momenteel onderzocht of deze faciliteit een rol kan spelen voor de middelbare school in de buurt van de missiepost.

*Wat blijft: samen met betrokken vrijwilligers uit Friesland, zetten we ons in om het machinepark in het praktijklokaal up to date te houden. Daarnaast dringen we aan op dagelijks gebruik van deze faciliteiten door enkele VTC-docenten die er mogelijk*

*een inkomen mee kunnen verdienen. Dan blijven kennis en kunde rond het machinepark behouden en is er deskundige begeleiding als het praktijklokaal door een middelbare school wordt gebruikt.*



Foto: Kilangala Missie

### **Kilangala Kinderhuis**

De kinderen van het kinderkuis worden ouder en hebben minder begeleiding nodig. Net als bij Kantembo worden geen nieuwe kinderen meer opgenomen en is er alleen crisisopvang. Er zijn nu relatief veel, door STB en ZZg gesubsidieerde, baantjes rondom de verzorging van de kinderen. Gaandeweg zag de missiepost het behouden van deze werkgelegenheid als een nevendoeel. Wij willen en kunnen de financiële last niet volhouden.

*Wat blijft: De kinderen die nu nog in het kinderkuis wonen worden ondergebracht bij familieleden, gezinnen op de missiepost of elders. We laten hen niet in de steek; aan de kosten van verzorging en scholing willen we bijdragen tot ze volwassen zijn of zelf voldoende inkomen hebben.*

### **Kilangala Nuru**

Het evangelisatiewerk, ooit de kern van de missiepost, ging de laatste jaren moeizaam. De uitgave van het door ooit door Trijntje



Foto: Kilangala Missie

Beimers gestarte zendingsblad Nuru kwam stil te liggen en vernieuwing bleef uit. Dat bleek niet uitsluitend een geldkwestie, maar ook gebrek aan visie over de missionaire ontwikkeling van de missiepost. Onze vergoeding voor salarissen en dergelijke stopt per 2025.

*Wat misschien kan blijven: de godsdiensten van het Nuru-team op scholen in de omgeving. De Moravian Church (Broedergemeente) verzorgt ook zulke lessen in de regio, op verzoek van de overheid. Wij dringen aan op overname van de beide Nuru-medewerkers door de Broedergemeente. Dan kan er wellicht sprake zijn van voortgezette subsidiëring vanuit de wereldwijde Moravian Church.*



Foto: STB

### STB-bestuur

Als stichtingsbestuur zien we zelf ook niet direct kansen voor vernieuwing. De inkomsten dalen en de kosten van voorlichting en werving stijgen per definitie. Goed bestuur is ook: de tering naar de nering zetten. Het zoeken naar meer en nieuwe ondersteuners van het werk lijkt onmogelijk.

De vraag rijst ook welke rol voor Stichting Trijntje Beimers in de toekomst overblijft. We beseffen en erkennen dat die rol gaandeweg nog verder vermindert. Daarbij worden wij - en u - ook ouder. Daardoor verschijnt het einde van onze stichting zelf aan de horizon. Maar zover zijn we nog niet, want voor de komende jaren zien we in het *Kilangala Health Centre* een heel belangrijke diensttak, waarvoor wij ons graag en van harte blijven inzetten.

Al met al zijn het grote veranderingen, die we stap voor stap zullen doormaken. We doen dat in alle oprechtheid samen met de mensen van de missieposten én samen met u.

*Douwe van Barneveld*

Wilt u reageren?

Uw reactie is van harte welkom!

stb@zgz.nl / 030 692 71 88



Foto: Kilangala Missie

### Management Kilangala

Het management van de beide missieposten is in de afgelopen jaren overgegaan in nieuwe, jongere handen. Daarmee bestaat een plezierige verhouding. Wel merken we dat het structureel moeite kost om goed samen te werken, en voor het managementteam is het een uitdaging om tijdig en juist te informeren en om te focussen op wat belangrijk is.

*Wat blijft: we blijven ons open opstellen, houden maandelijks online gesprekken en zijn van harte bereid om te ondersteunen, voor zover dat in ons vermogen ligt.*

# Wie is wie?

*Op deze foto staan acht van de negen kinderen die nu in het Kilangala Kinderhuis wonen en drie van de zes verzorgsters. Van links naar rechts, van voor naar achter ziet u:*

- John Magufuli, genoemd naar de vorige president van Tanzania. Hij is 7 jaar, zit in leerjaar 3 van de Ineke Alberda School en presteert heel goed. John verwacht in de toekomst ook president te worden.
- Balbina Hussein, 57 jaar. Ze werkt al vele jaren in het kinderkuis en is een oma voor de kinderen.
- Jackrine Lembeli, 11 jaar. Ze zit ook in groep 3 van de Ineke Alberda school, wil verpleegster worden en mensen helpen.
- Kilian Bikozi, 6 jaar en eveneens in groep 3. Hij wil later leraar worden.
- Stella Mazoea, 11 jaar. Ze zit in leerjaar 7, wil domineesvrouw worden en helpen bij het evangelisatiewerk. Stella houdt van gospelmuziek en zingt graag.
- Oscar Mdenye, 7 jaar, gaat ook naar de Ineke Alberda school. Hij is genoemd naar de wethouder die hem naar Kilangala bracht. Oscar verwacht leraar te zullen worden.
- Gustave Mazoea, 11 jaar, is de tweelingbroer van Stella. Hij wil dokter worden en levens redden, vooral van zwangere vrouwen.
- Op de tweede rij, met bril en baby: Elizabeth Simgala, 19 jaar. Ze heeft het vierde leerjaar van de African Rainbow middelbare school in Sumbawanga afgerond, werd daarna per ongeluk zwanger en moest haar vakopleiding aan het Kilangala VTC afbreken.
- Naast Elizabeth zit Veronica Wakalande, die ook al jaren in het kinderkuis werkt. Maar niet zo lang als Balbina.
- Leunend tegen de muur: Tumaini Mpale, 21 jaar. Ook hij heeft de vierde klas van de African Rainbow middelbare school afgerond. Hij was net begonnen aan de timmermansopleiding van het Kilangala VTC, die nu opgeheven is.
- Achteraan: Olivetha Wangao. Zij is assistent-leidinggevende en nam de managementtaken over van Gina Mulungu, die langdurig ziek is.



Foto: Kilangala Misse

# Klein nieuws

## Crisisopvang

In het *Kilangala Health Centre* werd een baby geboren waarvan de moeder kort daarna overleed. Het kindje werd overgebracht naar het *Kinderhuis Kilangala*, waar het professionele zorg en de juiste voeding kreeg. Na drie dagen werd de baby opgehaald door familieleden, want de zorg thuis was inmiddels geregeld. Een mooi voorbeeld van goed georganiseerde crisisopvang!



Foto: STB

## Flanelbord

Kent u het nog uit uw jeugd, een bijbelvertelling in de klas met het flanelbord? Dat aloude middel gebruiken Nuru-medewerkers nog steeds bij de godsdienstlessen die ze geven op scholen in en rondom Kilangala. Op de foto ziet u Esther Simtowe en naast haar het verhaal van Mozes in het biezen mandje. Zij en haar collega Joseph Hamis geven naast godsdienst ook les in *life skills*, een vak dat het midden houdt tussen levenslessen en sociale vaardigheden.



Foto: STB



Foto: Kilangala Missie

## Zwanger

Van alle 12- tot 15-jarige meisjes van de Ineke Alberdaschool werd in het *Kilangala Health Centre* de urine gecontroleerd op een eventuele zwangerschap. Een tienerzwangerschap komt in Tanzania namelijk nogal eens voor. De dader? Veelal een man van buiten die betaalt voor seks, maar soms ook een leerkracht van de eigen school. Meisjes mogen GEEN schoolexamen doen als ze zwanger zijn en helaas komt het er na de geboorte van de baby meestal niet meer van om hun opleiding alsnog af te maken.

De baby van Elizabeth (uit het Kilangala kinderkuis) is inmiddels geboren. De vader/dader is gevonden: een getrouwde man. Alimentatie betalen hoeft hij niet. Wel kwam zijn vader (dus de opa van de baby) tijdens de zwangerschap een geldbedrag van 200.000 Tanzaniaanse shilling brengen. Dat lijkt veel, maar is slechts € 68. We hopen maar dat opa vaker langs zal komen...

## Studenten in beeld

Wat een gesponsorde vakopleiding van het Kilangala Vaktrainingscentrum betekent voor



Foto: Kilangala Missie

jongeren uit arme families wordt duidelijk uit het verhaal van twee studenten:

**Jacob Sizo** volgde in Kilangala de basisopleiding metselen en tegelzetten en studeerde vorig jaar af. Hij ging naar de grote stad Mbeya, waar hij voor diverse bouwbedrijven werkt. Hij is een goede metselaar en leert steeds meer bouwtechnieken (zie foto). Jacob liet weten blij te zijn met alles wat hij in het Kilangala VTC heeft geleerd en dat hij daardoor nu in staat is om een beter bestaan op te bouwen.

**Amida Sinkonde** is 18 jaar oud. Ze volgt in Kilangala de opleiding Kleding maken en Ontwerpen. Amida verloor in drie jaar tijd haar beide ouders en moest bij een tante gaan wonen. Door alles wat ze meemaakte scoorde ze niet goed bij haar middelbare schoolexamen. Maar op het VTC kreeg ze als grace-student de kans om toch een opleiding te volgen. Ze is een hardwerkende student en gaat binnenkort afstuderen. Daarna hoopt ze haar eigen naaiatelier te beginnen. Als ze met goede cijfers slaagt en genoeg geld kan verdienen, wil ze verder studeren en docent worden. Want dat is haar grote droom. Haar tante is blij met Amida's VTC-opleiding, want de hoge kosten van andere opleidingen kon ze met geen mogelijkheid opbrengen.

## Oliebollen, koffie en rivella

Wat deze drie dingen gemeen hebben is dat ze door een vrouw met een warm hart zijn ingezet voor het werk van de Trijntje Beimers Stichting. Het oliebollenfestijn van verpleegkundige Anna in de Friese zorginstelling Bos en Meerzicht leverde een mooie gift van € 283,97 op, die is besteed aan een nieuwe sterilisator voor medische instrumenten voor het ziekenhuis in Kilangala.



Foto: Kilangala Missie



Foto: Zig

De thermoskannen en koelbox die Pytsje Kampen gedurende het vaarseizoen van het fietspontje naar Gaastmeer op mooie dagen uitnodigend klaarzet op de picknicktafel tegenover haar boerderij in It Heidenskip, leverden zoals altijd een prachtig bedrag op voor de Kilangala Missie. Dit jaar ruim € 1.600. Dit komt vast mede door de zusterlijk wapperende Friese en Tanzaniaanse vlag en het bordje met de tekst: *"Iets drinken voor een goed doel geeft u vast een goed gevoel."*

Anna en Pytsje, heel hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme!

# Actie Startgereedschap

Op 28 november zullen op het VTC van Kilangala negen blijde en trotse jongeren hun vakdiploma in ontvangst nemen. Een belangrijk document: bewijs van hun opgedane kennis en vaardigheden. Maar met alleen papier komen ze niet ver op de Tanzaniaanse arbeidsmarkt. Ze hebben vakgereedschap nodig om als zzp'er aan de slag te gaan en economisch zelfstandig te kunnen worden. Traditiegetrouw zorgt de Stichting Trijntje Beimers voor dit startgereedschap. Ook nu. De vier nieuwe automonteurs en de ene metselaar krijgen als examencadeau een set met passend basisgereedschap (zoals tangen, sleutels en schroevendraaiers, troffel, hamers, waterpas en meetlint). De vier startende kledingmaaksters (waaronder Amida van pag. 7) krijgen een trapnaaimachine. Het examen-cadeau kost gemiddeld € 100 per student. In totaal is er € 900 nodig.



Foto: STB

## Meedoen aan deze actie?

Dat kan! Jongeren een kansrijke start geven? Graag! Maak een gift over naar NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg, Zeist, o.v.v. 'Startgereedschap Kilangala'. Of gebruik de QR-code.



## Meedoen? Graag!

Geeft u om het werk van de missieposten? Steun het dan met een gift. Dat kan naar NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist, of naar NL09 INGB 0000 5902 00, Stg Trijntje Beimers te Nijemirdum. Vermeld 'Kilangala/Kantembo'. Of maak gebruik van deze QR-code.

STB en ZZg zijn beide ANBI, dus uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van de belasting.



Liever e-mail dan post?  
Bel het ZZg: (030) 692 71 80  
of stuur een mailtje naar [stb@z zg.nl](mailto:stb@z zg.nl)

Meer weten over de missieposten?  
Kijk op [www.kilangala.nl](http://www.kilangala.nl)  
Een presentatie voor uw kerk, school  
of koffieochtend? Bel (0514) 521 770.

Contact - Stichting Trijntje Beimers  
Pytsje Kampen  
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip  
Tel. (0514) 521 770 / [pytsjek@gmail.com](mailto:pytsjek@gmail.com)

Contact - ZZg / Zeister  
Zendingsgenootschap:  
Douwe van Barneveld  
Zusterplein 20  
3703 CB Zeist  
Tel. (030) 692 71 88  
[stb@z zg.nl](mailto:stb@z zg.nl)



Zeister Zendingen