

# ZZg Nieuws



## Kind ons geboren

### Kind ons geboren

Kind ons geboren  
Zoon ons gegeven  
God onbedwingbaar  
Vader voor eeuwig  
Koning van de Vrede

Huub Oosterhuis

### Boodschap van vrede

Het is advent en we kijken uit naar de komst van Christus, de Vrededorst. Nu er continu echo's van oorlog weerklinken, is het moeilijk om over vrede te schrijven. Op zoveel plaatsen waar conflicten zijn, lijken termen als vrede, licht en hoop juist ver te zoeken. Tegelijkertijd is de boodschap van vrede urgenter dan ooit.

Het ZZg blijft doen waarvoor het is opgericht: ervoor zorgen dat het evangelie mag klinken. Dat doen we door te bidden, door in gesprek te blijven met zusters en broeders wereldwijd, door projecten te ondersteunen die gericht zijn op het helpen van mensen in armoede en geestelijke nood en door verbinding te maken tussen mensen hier en mensen daar.

In deze editie van het ZZg Nieuws delen we verhalen van hoop, zoals het levensreddende doorgangshuis in Suriname, een haven van zorg en steun voor zwangere vrouwen uit het binnenland die om medische redenen in de stad moeten bevalen. Ook leest u over projecten in Tanzania, Malawi en Albanië. Vele zusters en broeders werken er, ondanks alle uitdagingen, op kleine schaal aan een wereld van vrede en gerechtigheid. Het ZZg doet mee.

De eerste hernhutter zendingen verkondigden het woord van geloof, hoop en liefde. Het ZZg blijft dat doen, juist in donkere tijden. Opdat we blijven uitkijken naar het Kind van licht en vrede. Doet u, als zendingsgenoot, met ons mee?

In verbondenheid,

*Daniël Claas*

*Daniël Claas, Communicatie & Relaties*



Zeister Zendingsgenootschap



Jaargang 187 nr. 4 december 2023

# Doorgangshuis van Medische Zending zorgt voor moeder en kind in veilige omstandigheden



*In de Zinzendorf Herberg in Paramaribo vangt de Medische Zending (MZ) zwangere vrouwen uit het Surinaamse binnenland op die om medische redenen in het ziekenhuis moeten bevallen. Vanuit hun dorp moeten ze per korjaal of vliegtuig afreizen naar de stad. Zo'n trip is kostbaar en heeft impact op hun leven. De drempel om te gaan is hoog. Velen zijn nog nooit uit hun dorp weggevoerd en moeten dus hun vertrouwde wereld tijdelijk achterlaten, terwijl ze geen idee hebben waar ze terecht komen. Medische Zending vangt deze vrouwen op en begeleidt hen tijdens hun verblijf in de stad, maar werkt in de dorpen ook aan goede voorlichting. ZZg-medewerker Daniël Claas gaat met MZ mee op huisbezoek in het binnenland.*

## Gebed

Het is donderdag, rond 7.00 uur in de ochtend. Loraine Yau, medisch coördinator van MZ staat al klaar bij het coördinatiecentrum. Samen met Gaitree Baldewingsh, de regioarts van de bovenlandse inheemsen, lopen we de

medische radiokamer binnen. "Zo dokter", zegt een van de medewerkers, "u gaat weer naar het binnenland? Alles is onder controle hoor." Met een ingepakte jeep vertrekken we vervolgens naar het kleine vliegveld Zorg en Hoop. Daar staat de MAF (Mission Aviation Fellowship) al voor ons klaar. Terwijl we inchecken worden de medische hulpgoederen van de jeep ingeladen in het vliegtuigje, dat plaats biedt aan zo'n zes personen. Voordat we het vliegtuig instappen, stelt de piloot voor om met elkaar te bidden. Een enigszins macabere gedachte overvalt mij. Bidden?, denk ik, hoe veilig is dit vliegtuig? Alsof de piloot mijn gedachten kan lezen, zegt hij: "laten we bidden om een gezegende dag die we met elkaar mogen beleven. Dat we de mensen die we vandaag ontmoeten tot zegen mogen zijn." Even later vliegen we over Paramaribo en laten we de drukte van de stad achter ons.

## Puleowime

Zo'n anderhalf uur later landen we op de airstrip van Apetina, diep in het Sipaliwinidistrict. Met een korjaal

varen we naar het verderop gelegen dorp Puleowime. Daar zijn we te gast bij de Wayana, een inheems volk dat in de 18<sup>e</sup> eeuw van Brazilië naar Suriname verhuisde om zo dicht bij hun handelspartners (de Aucaners) te kunnen wonen. Op dit moment wonen er in dit gebied nog zo'n 1450 Wayana, die voornamelijk leven van hun kostgronden en de jacht. Aan de rand van de rivier in Puleowime staat een klein gezondheidscentrum van MZ. Terwijl dorpsbewoners op het medisch spreekuur komen bij dokter Gaitree, gaan Loraine en ik het dorp in en ontmoeten we de basja, de assistent van de kapitein die de leider is van de dorpsgemeente. Nadat de basja is bijgepraat over de reden van ons bezoek, vervolgen we onze weg.

## Schrikken

We komen aan bij het huis van mevrouw Merenke. Ze ontvangt ons hartelijk in haar huis, of liever gezegd onder haar huis dat op hoge houten palen is gebouwd. Ze ligt in haar hangmat en haar baby doezelt heerlijk op haar buik. Moeder en kind maken het goed. Mevrouw Merenke logeerde voor en na de bevalling in het Doorgangshuis. Vanwege een medische indicatie



Foto s: ZZg





### Nut en noodzaak

Loraine Yau is tevreden over de voortgang van het Doorgangshuis. "Het doel van het Doorgangshuis is in het binnenland de sterfte van baby's en moeders rondom de bevalling te helpen verminderen. En dat lukt. In de periode 2013-2017 (voor de start van het Doorgangshuis, red.) stierven 23 baby's en vier moeders, in de periode 2018-2021 waren dat acht baby's en één moeder." Als we naar buiten lopen, zien we onder het afdak van de Zinzendorf Herberg allemaal ouders met hun pasgeboren baby's op een rij. Een prachtig beeld. Allemaal zijn ze binnenkort weer vertrokken, terug naar hun dorp. En dan komen er weer nieuwe mensen. Zo blijft Loraine samen met haar collega's doen waar ze goed in is: de kwaliteit verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen in het Surinaamse binnenland. Het ZZg doet daar van harte aan mee.

adviseerde MZ haar om af te reizen naar de stad. Dat was wel even schrikken."Ik durfde eigenlijk niet te gaan", vertelt mevrouw Merenke, "want ik wist niet goed hoe alles zou lopen. Mijn andere kinderen zijn hier geboren, dus dit zou de eerste keer zijn dat ik buiten het dorp moest gaan. Mijn man kon ook niet mee, want die moest hier blijven bij de kinderen. Toen ik het vliegtuig instapte was dat voor ons allemaal een spannend moment."

### Dankbaar

De gezondheidszorgassistent van de poli van Puleowime weet mevrouw Merenke uiteindelijk gerust te stellen, waarna ze naar het Doorgangshuis vertrekt. In het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo bevalt ze van een gezonde dochter. Met haar kind verblijft ze vervolgens nog een poosje in het Doorgangshuis om op krachten te komen. Daarna reizen de moeder en haar babydochter terug naar Puleowime. Achteraf is ze blij. "Ik ben het ZZg dankbaar dat ze dit project steunen", zegt mevrouw Merenke tegen ons. "Ik vertel nu aan iedereen in het dorp hoe belangrijk het is om veilig te bevallen in de stad en ik vertel ook dat MZ echt te vertrouwen is en dat je heel goed wordt begeleid. Het is echt goed dat het Doorgangshuis er is, daar moeten veel meer mensen van weten."

### In het doorgangshuis

Terug in de stad nemen we de volgende dag een kijkje in het Doorgangshuis zelf. In de Zinzendorf Herberg, midden in het centrum van Paramaribo, huurt MZ een aantal kamers waar ze de mensen uit het binnenland opvangen. Zo'n kamer is vrij eenvoudig ingericht: een bed, een tafel en stoelen en een kast. Op de gang zijn gemeenschappelijke douches en er is een keukentje waar gekookt kan worden. In een van die kamers ontmoeten we een echtpaar en hun pasgeboren dochter Daniela. Het stel komt aanvankelijk wat onzeker over, maar dat heeft vooral te maken met alle eerste indrukken van de rumoerige city jungle. De vader geeft aan: "het is echt goed dat we hier kunnen logeren. Het gaat goed met ons en ook met onze dochter. Bij het Doorgangshuis, maar ook in het ziekenhuis rondom de bevalling, zijn we heel goed geholpen."

*"Ik durfde eigenlijk niet te gaan, maar nu vertel ik iedereen in het dorp hoe belangrijk het doorgangshuis is."*



### Een levensreddend doorgangshuis

Al meer dan zes jaar ondersteunt het ZZg het Doorgangshuis van de Medische Zending. Hier worden voornamelijk vrouwen met zwangerschapscomplicaties opgevangen, veelal jonge inheemsen. De Medische Zending betaalt € 30.000 voor het verblijf, de heen- en terugreis, voedsel en begeleiding. Het ZZg draagt dit jaar € 20.000 daaraan bij. Helpt u mee? Uw steun hiervoor is van harte welkom. Een gift overmaken kan op [www.zzg.nl/doorgangshuis](http://www.zzg.nl/doorgangshuis) of via IBAN NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te Zeist o.v.v. Doorgangshuis. Scan de QR-code voor een videoreportage van het Doorgangshuis. [www.zzg.nl/doorgangshuis](http://www.zzg.nl/doorgangshuis)







Foto: Jeugdcentrum EBGs, Oudjaarevenement 2019

Suriname (23047)

## Oudjaarevenement Jeugdcentrum

Het Jeugdcentrum van de EBGs wil voor de jongeren van de Broedergemeente op 30 december graag een oudejaarsdansfeest organiseren, met optredens van gospelgroepen en een gospel dj. Het is bedoeld als een veilig alternatief voor wereldse feesten waar de jeugd wordt blootgesteld aan alcohol, losbandige seks en drugs, aldus het Jeugdcentrum. Een christelijk feest dus, waar jongeren ook hun niet-gelovige vrienden mee naar toe kunnen nemen. Van de begroting van € 1.500 kan het Jeugdcentrum zelf 1/3 financieren. Het ZZg is bereid de overige € 1.000 te subsidiëren. *Wenst u de jongeren van de EBGs ook een gelukkig oudjaar?*

**Uw steun voor de zending is van grote waarde!**



Foto: Kilangala Missie

Suriname (23024) **Opleiding gezondheidsassistenten**

De Medische Zending heeft nieuwe, kundige gezondheidsassistenten (GzA's) nodig voor haar 52 poliklinieken in het binnenland en wil daarom een groep van twintig studenten opleiden. Vier jaar duurt de opleiding en er is veel geld voor nodig, o.a. voor stages en reiskosten. De Medische Zending kan zelf € 14.000 financieren en vond al een donororganisatie voor € 35.000. Het ZZg draagt aan het eerste schooljaar € 20.000 bij. Gezondheidsassistenten zijn van cruciaal belang voor de gezondheidszorg in het binnenland. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten en handelen de meeste hulpvragen zelfstandig af. Per radio kunnen ze zo nodig een arts consulteren. Ze zorgen voor medicijnverstrekking, voorlichting, vaccinaties, zuigelingen-zorg, screening van schoolkinderen, wondverzorging, begeleiding van bevallingen etc. *Uw bijdrage aan de GzA-opleiding steunt ook de continuïteit van het medische werk op de poli's.*



Foto: Medische Zending



Foto: ZZg

Suriname (23037) **Voorschoolse educatie in Marowijne**

Nederlands begrijpen en spreken gaat niet vanzelf in het binnenland van Suriname, waar veel kinderen thuis hun eigen lokale taal gebruiken. Omdat op school Nederlands de voertaal is, is het belangrijk om kinderen er al vroeg mee in aanraking te brengen zodat ze niet al bij de start van hun schoolcarrière op achterstand staan. Vier voorscholen in en rond Moengo bieden daarom, in samenwerking met de plaatselijke basisscholen, voorschoolse educatie aan voor peuters van 2½ - 4 jaar. Men int ouderbijdragen en probeert financiële steun te krijgen van de overheid, maar in slechte economische tijden gaat dat moeizaam. Een bijdrage van het ZZg is nog echt nodig. De vier kleine voorscholen hebben dit jaar samen 58 leerlingen. Gemiddeld is per locatie € 6.300 nodig. Als de kinderen er in hun leven blijvend profijt van hebben is dat de investering zeker waard. *Helpt u mee?*

Tanzania (22034) **Bed, bad en beroep voor 'grace students'**

De Kilangala Missiepost geeft jongeren uit arme gezinnen graag de kans om een praktische vakopleiding te volgen. Met de opgedane vaardigheden kunnen zij daarna bijdragen aan het gezinsinkomen. Het ZZg financiert opleiding en verblijf voor 15 vorig jaar gestarte studenten. Die worden grace students (genade-studenten) genoemd, want zij zien hun opleidingskans als genade van God. De 15 kleermakers, metselaars en timmerlieden in spé hopen dit jaar hun diploma te halen en met een startpakket gereedschap of naaimachine 'in het echt' aan de slag te gaan. De tweejarige vakopleiding-met-kost-en-inwoning kost per student € 600. Niet veel als je bedenkt dat zeker een aantal van die jongeren erin zal slagen om genoeg inkomen te verdienen voor hun familie en vaak ook voor de schoolopleiding van een jongere broer of zus. *Geeft u een stukje genade?*



### Malawi (23020) **1.500 bordjes pap**

In het Dzaleka vluchtelingenkamp in Malawi leven nu bijna 85.000 mensen die vluchtten voor oorlog en ellende in naburige landen. De helft daarvan kinderen onder de 18 jaar. Een hulporganisatie van de Broedergemeente van Malawi zet zich samen met HMH (ZZg's Duitse collega-organisatie) in voor deze kinderen. HMH bouwde een basisschool en een kindercentrum waar kleuters les krijgen van vrijwilligers. 1500 (!) kinderen krijgen er onderwijs. De meesten komen naar school zonder ontbijt en velen moeten het doen met slechts één maaltijd per dag. Ze hebben honger, zijn vaak ziek en missen de energie om te spelen of te leren. Daarom krijgen al deze kinderen elke dag op school speciale maïs/soja pap, verrijkt met essentiële vitamines en mineralen. De kosten voor een jaar: € 33 per kind. *Helpt u mee? We zoeken nog € 3.000.*



Foto: HMH

### Suriname (23038) **Soender Singh meisjesinternaat**

Dit internaat van de Broedergemeente in Suriname is 100 jaar geleden opgericht voor meisjes uit Nickerie en uit het binnenland, die voor vervolgonderwijs aangewezen waren op scholen in Paramaribo. Dat is nog steeds zo, maar ook biedt het huis onderdak aan jonge vrouwen vanwege verwaarlozing, mishandeling of misbruik thuis. Voor hen is Soender Singh een veilige haven. Het internaat is dringend toe aan renovatie van sanitair, deuren, ramen, reparatie van het dak en een verfbeurt. Het ZZg wil € 20.000 ter beschikking stellen, maar het wachten is nog op een actuele begroting uit Suriname. De opbrengst van het Zendingsfeest van september jl., rond de € 9.500, was een mooie start en daarnaast kwamen er al diverse kleinere giften binnen. *Vult u nog een beetje aan?*



Foto: ZZg

### Palestijnse Gebieden (23034) **De kinderen van Star Mountain**

Het Star Mountain trainingscentrum, net buiten Ramallah, ondersteunt kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. 126 leerlingen worden door toegewijde docenten gestimuleerd om zich te ontwikkelen naar eigen kunnen. Daarvoor zijn onderwijs, fysiotherapie, logopedie, werktraining en ambulante begeleiding beschikbaar. Daarnaast komt Star Mountain op voor de acceptatie en de rechten van mensen met een beperking in de samenleving en bij de overheid. Het werk in Star Mountain wordt vanuit de wereldwijde Broedergemeente ondersteund; het ZZg draagt dit jaar € 15.000 bij. We ontvingen al € 2.775 en uw steun is ook welkom. De oorlog in Gaza is ook voelbaar in Star Mountain, waar men probeert voor de kinderen zoveel mogelijk de dagelijkse routine in stand te houden. Maar niet alle kinderen en leerkrachten kunnen/durven te komen. *Dat de weg naar vrede maar gevonden mag worden, in Israël en in Palestina. Zie ook pagina 6.*



Foto: Star Mountain



Foto: Broedergemeente Albanië

### Albanië (23031)

#### **Vrouwenemancipatie vanuit de kerk**

Albanië kent nog veel patriarchale familiestructuren. Daarbinnen hebben vrouwen weinig kansen en is er vaak sprake van mishandeling. De kleine Broedergemeente in Albanië wil deze vrouwen, met name die tussen de 40 en 60 jaar, graag helpen door ze zelfvertrouwen te geven en economisch zelfstandiger te maken. Met beroepsgerichte cursussen (je eigen business starten, computervaardigheden) en ontwikkeling van allerlei huishoudelijke vaardigheden (koken, naaien, haren knippen, groente verbouwen, inkomsten/uitgaven overzien) worden de vrouwen zelfstandiger en sterker. Ook praten ze over vrouwenrechten, omgaan met geweld en doen ze bijbelstudie. Aan dit zinvolle sociale werk van de kerk draagt het ZZg € 15.000 bij. *Doet u ook mee?*



Foto: ZZg

### Suriname (23044)

#### **Jeugdpastoraat van de EBGS**

De jeugdpredikant van de Broedergemeente in Suriname werkt met hart en ziel aan jeugdpastoraat, toerusting, coaching en begeleiding. Ze doet dat vanuit een klein kantoor bij het Jeugdcentrum van de EBGS, dat wat bouwkundige aanpassingen nodig heeft, beveiliging en inrichting. Het ZZg helpt hierbij, maar wil bovenal de geestelijke zorg voor kinderen en jongeren ondersteunen. Die krijgt onder andere gestalte in persoonlijke hulpverlening, trainingen en bewustwordingscampagnes. Er is veel geestelijke en materiële nood in de Surinaamse samenleving en met deze vorm van pastoraat is de kerk helpend aanwezig. *Het ZZg stelde € 15.000 beschikbaar. Uw bijdrage is heel welkom.*

# Star Mountain in Palestijnse Gebieden blijft zorgen voor kinderen en jongeren met handicap

Op 7 oktober 2023 viel de terroristische organisatie Hamas vanuit de Gazastrook Israël aan en richtte bloedbaden aan in de omliggende Israëlische steden. Israël reageerde met luchtaanvallen en commando-acties in de Gazastrook. Hoe gaat het nu met Star Mountain, het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met een beperking?

## Ver van de oorlog

De oorlogssituatie in Israël en de Palestijnse Gebieden houdt het hele land in spanning nadat Israël officieel de staat van oorlog heeft uitgeroepen. Star Mountain, gelegen tussen Ramallah en Birzeit, is ver verwijderd van de eigenlijke oorlogshandelingen. De afsluiting van de Westelijke Jordaanoever, solidariteitsstakingen door Palestijnen en de onzekere situatie op de wegen leidden echter tot een korte werkonderbreking. Na twee dagen sluiting werd het werk op 10 oktober hervat. Vooral voor de kinderen en jongeren met een handicap is deze dagelijkse routine belangrijk tegenover angst en gewelddadige beelden. "We moeten aan hun zijde staan in deze moeilijke tijd", zegt Ranya Karam, directeur van Star Mountain. Zelf heeft ze moeite om Star Mountain te bereiken vanuit haar huis in Oost-Jeruzalem en daarom werkt ze momenteel vanuit haar kantoor aan huis. We danken de medewerkers van Star Mountain voor hun blijvende inzet en we bidden voor vrede in de regio voor alle mensen.



## Naar eigen kunnen

Star Mountain is een regionaal revalidatiecentrum dat kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking opvangt. Zij worden door toegewijde, gekwalificeerde docenten gestimuleerd om zich te ontwikkelen, met de inzet van onderwijs, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, werkt raining in landbouw, huishouden of productiewerk; ieder naar eigen kunnen en op eigen niveau. Dit alles gebeurt binnen de muren van Star Mountain zelf, maar ook met ambulante begeleiding thuis. Het centrum wordt ondersteund door de wereldwijde Broeder-Uniteit. Dat betekent dat alle zendingsorganisaties van de wereldwijde Broedergemeente meehelpen en bijdragen. Ook het ZZg is al jarenlang betrokken bij hulp aan Star Mountain. Dankzij uw steun kunnen we dat blijven doen.

# Elim Home in Zuid-Afrika bestaat 60 jaar

Op 12 oktober 1963 werd Elim Home opgericht, een kinderkuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika. Elim Home, in het dorpje Elim, ligt 200 km ten zuidoosten van Kaapstad en werd in 1963 opgericht door de Broedergemeente. Er wonen zo'n 50 kinderen en jongeren van 5 tot 39 jaar met verstandelijke en meestal ook fysieke beperkingen. Ongeveer 40 medewerkers bieden 24-uurszorg, fysiotherapie en stimuleren zelfredzaamheid (zelf eten, aankleden etc.). Dependancies voor dagopvang in Bredasdorp en Gansbaai (24 kinderen) en thuisbegeleiding voor kinderen in de regio verbreden de reikwijdte van Elim Home.

Directeur Lesinda Cunningham laat weten: "We hebben een aantal evenementen gepland vanaf 12 oktober 2023 om onze 60<sup>e</sup> verjaardag te vieren. Denk aan een feest met devoties, een optocht met een drumfanfare, een barbecue met marktkraampjes en een speciale feestdienst in de kerk van de Broedergemeente in Elim."

Lesinda is dankbaar voor alle steun die Elim ontvangt. "In de afgelopen decennia is Elim Home gesteund door geweldige mensen die ons hebben geholpen onze missie te vervullen: professionele en liefdevolle zorg voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Door Gods genade hebben we vele beproevingen doorstaan."

Elim Home krijgt beperkte overheids subsidie, maar de kinderen hebben meer zorg nodig (lees: personeel) dan de staat vergoedt. Lesinda en haar staf werken hard aan lokale fondsenwerving en krijgen steun uit Europa, van onder andere het ZZg.



Elim Home heeft tunnelkassen waar professioneel tomaten verbouwd worden. Met nog twee kassen erbij kunnen ze het jaar rond tomaten produceren en een solide afzetmarkt creëren. Zo verdienen ze zelf hun geld en zijn ze minder afhankelijk van giften uit Europa.

Het ZZg feliciteert Lesinda en alle medewerkers en bewoners van Elim Home van harte met het 60-jarig jubileum. We wensen hen zegen op hun pad.



# Niet de stenen maar de mensen

*Het is zaterdag 16 september en in Zeist is het jaarlijkse Zendingsfeest in volle gang. Naast de kerkdiensten, het heerlijke eten en drinken en de ontmoeting, is er ook ruimte voor inhoud en verdieping. Het ZZg organiseert samen met zr. Audrey Millerson-Tjin A Sjoen, de directeur van het Soender Singh meisjesinternaat der EBGs, een gesprek over het internaat. We willen de gespreksdeelnemers graag wat vertellen over de plannen van de renovatie van het gebouw, waarvoor alle opbrengsten van de dag besteed zijn. Al gauw ontvouwt zich een openhartig en ontroerend gesprek dat niet alleen gaat over de renovatie, maar vooral over de studenten van het internaat. Niet verwonderlijk, want uiteindelijk zijn het niet de verhalen van stenen, maar van mensen die ertoe doen.*



Foto's: Manschot Grafimedia



Voor aanvang van de bijeenkomst zetten we zo'n 25 stoelen klaar in de bovenruimte van het ZZg. Het blijkt niet genoeg, de belangstelling is groot. Dat komt ook omdat de directeur van het internaat zelf aanwezig is vandaag. Zr. Audrey vertelt openhartig en bevlogen over de geschiedenis van het internaat dat in december 100 jaar bestaat. "Aanvankelijk was het één internaat voor jongens en meisjes", vertelt ze, "later werd dit gescheiden naar twee verschillende locaties. De Broedergemeente van Suriname is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, maar met zeer beperkte financiële middelen is het lastig om grootschalig onderhoud uit te voeren. Nu zijn enkele gebouwen van het meisjesinternaat dringend aan renovatie toe."

## Portretten

Na het introductieverhaal van zr. Audrey laten we een vijftal video's zien. Het zijn korte portretten van studenten van het internaat. De eerste die we zien is Jomanda Vrede, 24 jaar. Ze woont bijna

vijf jaar bij Soender Singh. Ze vertelt over haar achtergrond, haar kennismaking met de andere studenten en zr. Audrey, de fijne plek die ze als 'thuis' ervaart en haar droom om in China te studeren. Voor een paar minuten kunnen we ons echt even in het leven verplaatsen van deze jongvolwassene die op zoek is naar een plaats om te zijn wie ze is. Opeens zien we de tranen in de ogen staan van zr. Audrey. "Jomanda belde mij gisteren op om te zeggen dat er een plek voor haar is vrijgekomen op de opleiding in China. Ze moest hals-overkop een vliegticket boeken en haar koffer pakken. Ik ben geëmotioneerd omdat ik nu ver weg van haar ben, maar tegelijkertijd voel ik ook vreugde en dankbaarheid dat God dit alles mogelijk maakt in haar leven. Voor een periode in haar leven mocht ik Jomanda vasthouden, nu mag ze het zelf doen, maar nog steeds onder leiding van God."

## Rotsvast vertrouwen

De deelnemers zijn onder de indruk van de getuigenissen die zr. Audrey vervolgens aflegt. Haar werk legt ze met een rotsvast vertrouwen volledig in de handen van de Heer. "Iedere dag dank ik God voor de wonderen die Hij doet. Hij ziet naar ons om, naar de studenten in het internaat, maar ook naar mij. Hij geeft mij de kracht om een moeder te zijn voor al deze studenten. Hij brengt mensen op ons pad die geïnteresseerd zijn in ons werk en ons verder op weg kunnen helpen, zoals u hier vandaag."

## Zegen

Het ZZg sluit van harte aan bij de bezieling van zr. Audrey. Het is duidelijk dat betrokkenheid bij het werk niet alleen komt door de stenen, maar juist door het samen delen in geloofsverhalen; de bron van het bestaan van het ZZg. We beëindigen de ontmoeting met een lied, spontaan ingezet door een van de deelnemers die zr. Audrey de zegen van de Heer wil toewensen. Samen zingen we uit volle overtuiging: "Zegen haar Algoede, neem haar in Uw hoede, en verhef Uw aangezicht over haar en geef haar licht."

Daniël Claas

## Zending door uitwisseling

In de beleidsperiode 2021-2025 wil het ZZg opnieuw betekenis geven aan het begrip zending. Hoe komt zending bij ons tot uiting? We denken dat het kan door bij te dragen aan de verbinding tussen de wereldwijde gemeenschappen van de EBG, met name waar het gaat om theologische vorming. Een van de manieren om dat te doen, is het organiseren van gesprekken, ontmoetingen, ook wel Moravian Theological Conversations genoemd. Een andere manier is kleinschaliger, zoals vandaag op het Zendingsfeest waarbij wij, Nederlandse zusters en broeders, geïnspireerd raken door zusters uit Suriname. Geloofsuitwisseling van daar naar hier - én weer terug. De Heilige Geest gaat voor ons uit.

## Surinamekalender 2024

Nu volop verkrijgbaar en het perfecte moment om weer in huis te halen: de prachtige Surinamekalender, die u ook in 2024 weer in Surinaamse sferen brengt. Met bijzondere foto's die je alleen in Suriname tegenkomt en interessante verhalen op de achterkant. Mooi voor uzelf en mooi om cadeau te geven. Bestellen kan via [www.hernhuttershop.nl](http://www.hernhuttershop.nl) of door te bellen naar 030 692 71 80. De kalender kost € 15,95 (excl. verzendkosten). Me de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender kleine, sympathieke, sociale projecten in Suriname



## Dagtekstenboekje 2024



Het Dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente is voor veel mensen een trouwe metgezel en gaat al jaren mee. In 2024 is het boekje toe aan de 294<sup>e</sup> jaargang. De Dagteksten verschijnen vandaag de dag in meer dan 60 talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. Wereldwijd weten de lezers zich verbonden met christenen wereldwijd, die op dezelfde dag dezelfde teksten lezen. Het Dagtekstenboekje 2024 kost € 7,25 en is te bestellen op [www.dagteksten.nl](http://www.dagteksten.nl) of bel naar 030 692 48 33.

## Een postuum geschenk

Het is begrijpelijk dat het nadenken over onze eigen dood en de nalatenschap van dierbare bezittingen een gevoelige kwestie is. Toch is het de moeite waard om stil te staan bij wat u wilt achterlaten en welke impact dit kan hebben op uw dierbaren en de doelen die u belangrijk vindt. Indien u overweegt om het ZZg op te nemen in uw testament, nodigen we u uit om contact op te nemen met onze medewerker Douwe van Barneveld. Hij staat klaar om een vertrouwelijk gesprek met u te voeren, zodat we samen de vorm kunnen vinden die het beste past bij uw situatie en wensen. U kunt bellen naar 030 692 71 88 of een e-mail sturen naar [info@zgz.nl](mailto:info@zgz.nl). Aan elke zendingsgenoot die overweegt om het ZZg in zijn of haar nalatenschap op te nemen, willen wij nu al onze oprechte dank betuigen. Uw legaat of erfstelling wordt beschouwd als een postuum geschenk, dat het ZZg met dankbaarheid en respect zal aanvaarden.



## Hernhutter adventssterren

In de tijd van advent en kerst ziet u ze overal weer voor het raam hangen: de hernhutter adventsster. Klein en groot, gemaakt van papier of kunststof, in diverse kleuren en geschikt voor binnen of buiten. Ze zijn best beroemd ook, die sterren. Ze zijn een traditie uit de Broedergemeente. De sterren worden ongeveer sinds 1850 met de hand gemaakt en vinden hun weg over de hele wereld. Ze geven licht in het donker en schijnen vanaf de eerste zondag van advent, verwijzend naar de geboorte van Christus als het licht in de wereld. Ze zijn te koop in de museumwinkel van Het Hernhutter Huis, Lageweg 27 in Zeist en via [www.adventssterren.nl](http://www.adventssterren.nl).



## ZZg Nieuws via e-mail ontvangen

Het ZZg Nieuws kunt u ook per e-mail ontvangen. U blijft op de hoogte, spaart het milieu en onze portokosten. We sturen u een e-mailnieuwsbrief met een directe link naar het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt. Aanmelden kan eenvoudig via [www.zzg.nl/mijn-zzg](http://www.zzg.nl/mijn-zzg).