

Doorgangshuis van Medische Zending zorgt voor moeder en kind in veilige omstandigheden



In de Zinzendorf Herberg in Paramaribo vangt de Medische Zending (MZ) zwangere vrouwen uit het Surinaamse binnenland op die om medische redenen in het ziekenhuis moeten bevallen. Vanuit hun dorp moeten ze per korjaal of vliegtuig afreizen naar de stad. Zo'n trip is kostbaar en heeft impact op hun leven. De drempel om te gaan is hoog. Velen zijn nog nooit uit hun dorp weggevoerd en moeten dus hun vertrouwde wereld tijdelijk achterlaten, terwijl ze geen idee hebben waar ze terecht komen. Medische Zending vangt deze vrouwen op en begeleidt hen tijdens hun verblijf in de stad, maar werkt in de dorpen ook aan goede voorlichting. ZZg-medewerker Daniël Claas gaat met MZ mee op huisbezoek in het binnenland.

Gebed

Het is donderdag, rond 7.00 uur in de ochtend. Loraine Yau, medisch coördinator van MZ staat al klaar bij het coördinatiecentrum. Samen met Gaitree Baldewingsh, de regioarts van de bovenlandse inheemsen, lopen we de

medische radiokamer binnen. "Zo dokter", zegt een van de medewerkers, "u gaat weer naar het binnenland? Alles is onder controle hoor." Met een ingepakte jeep vertrekken we vervolgens naar het kleine vliegveld Zorg en Hoop. Daar staat de MAF (Mission Aviation Fellowship) al voor ons klaar. Terwijl we inchecken worden de medische hulpgoederen van de jeep ingeladen in het vliegtuigje, dat plaats biedt aan zo'n zes personen. Voordat we het vliegtuig instappen, stelt de piloot voor om met elkaar te bidden. Een enigszins macabere gedachte overvalt mij. Bidden?, denk ik, hoe veilig is dit vliegtuig? Alsof de piloot mijn gedachten kan lezen, zegt hij: "laten we bidden om een gezegende dag die we met elkaar mogen beleven. Dat we de mensen die we vandaag ontmoeten tot zegen mogen zijn." Even later vliegen we over Paramaribo en laten we de drukte van de stad achter ons.

Puleowime

Zo'n anderhalf uur later landen we op de airstrip van Apetina, diep in het Sipaliwinidistrict. Met een korjaal

varen we naar het verderop gelegen dorp Puleowime. Daar zijn we te gast bij de Wayana, een inheems volk dat in de 18^e eeuw van Brazilië naar Suriname verhuisde om zo dicht bij hun handelspartners (de Aucaners) te kunnen wonen. Op dit moment wonen er in dit gebied nog zo'n 1450 Wayana, die voornamelijk leven van hun kostgronden en de jacht. Aan de rand van de rivier in Puleowime staat een klein gezondheidscentrum van MZ. Terwijl dorpsbewoners op het medisch spreekuur komen bij dokter Gaitree, gaan Loraine en ik het dorp in en ontmoeten we de basja, de assistent van de kapitein die de leider is van de dorpsgemeente. Nadat de basja is bijgepraat over de reden van ons bezoek, vervolgen we onze weg.

Schrikken

We komen aan bij het huis van mevrouw Merenke. Ze ontvangt ons hartelijk in haar huis, of liever gezegd onder haar huis dat op hoge houten palen is gebouwd. Ze ligt in haar hangmat en haar baby doezelt heerlijk op haar buik. Moeder en kind maken het goed. Mevrouw Merenke logeerde voor en na de bevalling in het Doorgangshuis. Vanwege een medische indicatie



Foto s: ZZg



Nut en noodzaak

Loraine Yau is tevreden over de voortgang van het Doorgangshuis. "Het doel van het Doorgangshuis is in het binnenland de sterfte van baby's en moeders rondom de bevalling te helpen verminderen. En dat lukt. In de periode 2013-2017 (voor de start van het Doorgangshuis, red.) stierven 23 baby's en vier moeders, in de periode 2018-2021 waren dat acht baby's en één moeder." Als we naar buiten lopen, zien we onder het afdak van de Zinzendorf Herberg allemaal ouders met hun pasgeboren baby's op een rij. Een prachtig beeld. Allemaal zijn ze binnenkort weer vertrokken, terug naar hun dorp. En dan komen er weer nieuwe mensen. Zo blijft Loraine samen met haar collega's doen waar ze goed in is: de kwaliteit verbeteren van de gezondheidszorg voor mensen in het Surinaamse binnenland. Het ZZg doet daar van harte aan mee.

adviseerde MZ haar om af te reizen naar de stad. Dat was wel even schrikken. "Ik durfde eigenlijk niet te gaan", vertelt mevrouw Merenke, "want ik wist niet goed hoe alles zou lopen. Mijn andere kinderen zijn hier geboren, dus dit zou de eerste keer zijn dat ik buiten het dorp moest gaan. Mijn man kon ook niet mee, want die moest hier blijven bij de kinderen. Toen ik het vliegtuig instapte was dat voor ons allemaal een spannend moment."

Dankbaar

De gezondheidszorgassistent van de poli van Puleowime weet mevrouw Merenke uiteindelijk gerust te stellen, waarna ze naar het Doorgangshuis vertrekt. In het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo bevalt ze van een gezonde dochter. Met haar kind verblijft ze vervolgens nog een poosje in het Doorgangshuis om op krachten te komen. Daarna reizen de moeder en haar babydochter terug naar Puleowime. Achteraf is ze blij. "Ik ben het ZZg dankbaar dat ze dit project steunen", zegt mevrouw Merenke tegen ons. "Ik vertel nu aan iedereen in het dorp hoe belangrijk het is om veilig te bevallen in de stad en ik vertel ook dat MZ echt te vertrouwen is en dat je heel goed wordt begeleid. Het is echt goed dat het Doorgangshuis er is, daar moeten veel meer mensen van weten."

In het doorgangshuis

Terug in de stad nemen we de volgende dag een kijkje in het Doorgangshuis zelf. In de Zinzendorf Herberg, midden in het centrum van Paramaribo, huurt MZ een aantal kamers waar ze de mensen uit het binnenland opvangen. Zo'n kamer is vrij eenvoudig ingericht: een bed, een tafel en stoelen en een kast. Op de gang zijn gemeenschappelijke douches en er is een keukentje waar gekookt kan worden. In een van die kamers ontmoeten we een echtpaar en hun pasgeboren dochter Daniela. Het stel komt aanvankelijk wat onzeker over, maar dat heeft vooral te maken met alle eerste indrukken van de rumoerige city jungle. De vader geeft aan: "het is echt goed dat we hier kunnen logeren. Het gaat goed met ons en ook met onze dochter. Bij het Doorgangshuis, maar ook in het ziekenhuis rondom de bevalling, zijn we heel goed geholpen."

"Ik durfde eigenlijk niet te gaan, maar nu vertel ik iedereen in het dorp hoe belangrijk het doorgangshuis is."



Een levensreddend doorgangshuis

Al meer dan zes jaar ondersteunt het ZZg het Doorgangshuis van de Medische Zending. Hier worden voornamelijk vrouwen met zwangerschapscomplicaties opgevangen, veelal jonge inheemsen. De Medische Zending betaalt € 30.000 voor het verblijf, de heen- en terugreis, voedsel en begeleiding. Het ZZg draagt dit jaar € 20.000 daaraan bij. Helpt u mee? Uw steun hiervoor is van harte welkom. Een gift overmaken kan op www.zzg.nl/doorgangshuis of via IBAN NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te Zeist o.v.v. Doorgangshuis. Scan de QR-code voor een videoreportage van het Doorgangshuis. www.zzg.nl/doorgangshuis

