

ZZg Nieuws



Toekomst van hoop

Vonkje van hoop

Vonkje van hoop
diep in mij,
lieve God,
wakker het aan
tot een vlam van vertrouwen.

Wakker aan,
wakker aan,
dat wij gaan
in vurige liefde.
Vonken die overslaan.

Ellen Bakker, Simone van Soelen, Marja Verburg

Zolang er hoop is...

... is er leven. Maar wat doe je als dat leven bepaald niet gemakkelijk is?

Het klinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar in het hart van het vluchtelingenkamp Dzaleka in Malawi gloeit een vurige vlam van hoop die niet te doven is. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin mensen leven, blijven velen van hen vastberaden en veerkrachtig. Ze hebben geleerd dat hoop de drijvende kracht is die hen op de been houdt, zelfs in de moeilijkste tijden.

Hoe ze die hoop vasthouden? Door kracht te ervaren uit elkaars verhalen. Door de verbondenheid die ze met elkaar delen. Ze laten zich niet ontmoedigen door de beperkingen van het kamp. Ze dromen groot en werken hard om die dromen te verwezenlijken. Met name de vrouwen. Zij zien onderwijs als sleutel tot een betere toekomst en grijpen elke gelegenheid aan om te leren en te groeien.

Hoop is voor de mensen van Dzaleka geen abstract begrip, maar een dagelijkse realiteit. Het geloof in God die naar alle mensen omziet, stelt hen in staat om ondanks alle ontberingen te blijven geloven in een betere toekomst. De mensen van Dzaleka laten ons zien dat hoop als laatste sterft, dat het licht altijd kan schijnen, zelfs in de donkerste tijden.

Het ZZg zet zich al 230 jaar in voor een toekomst van hoop voor mensen in nood. In Malawi, maar ook in Suriname, Tanzania en nog veel meer landen. Doet u met ons mee?



Zeister Zendingsgenootschap

Jaargang 187 nr. 2 juni 2023



Daniël Claas

Walani: een hoopvolle toekomst voor vrouwen

In het Dzaleka vluchtelingenkamp in Malawi leven ruim 65.000 mensen, gevlucht voor oorlog en ellende in naburige landen. De helft daarvan zijn kinderen onder de 18 jaar. De kleine Broedergemeente van Malawi zet zich in, samen met HMH (ZZg's Duitse collega-organisatie Herrnhuter Missionshilfe), voor de vele kwetsbare mensen in en rondom het kamp. Het ZZg doet mee, met steun voor schoolmaaltijden en met een nieuw onderwijscentrum voor meisjes en jonge vrouwen.



Het VTC Walani in aanbouw (foto: HMH)

Onderwijs

HMH bouwde in 2017 in Dzaleka een kindercentrum waar kleuters les krijgen van getrainde jonge vrijwilligers uit het kamp en de omliggende dorpen. Daarna werd een basisschool gebouwd, die de mooie naam 'Light of Hope School' draagt. 1100 kinderen van 3 tot 14 jaar (10% van het totaal aantal kinderen in Dzaleka in die leeftijdsgroep) krijgen door deze initiatieven nu dagelijks les. Dat worden er binnenkort 1500, want de locaties worden uitgebreid met nieuwe lokalen.

Weinig kansen voor vrouwen

Een nieuw onderdeel van het werk dat HMH en ZZg ondersteunt in het kamp is Walani, een onderwijscentrum voor vrouwen. Op dit moment is het volop in aanbouw. Meisjes en jonge vrouwen in Malawi hebben vaak geen kans om naar school te gaan of zelfs maar een vak te leren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In de traditioneel door mannen gedomineerde samenleving hebben zij weinig beslissingsbevoegdheid. Ze moeten meehelpen in het huishouden, worden uitgehuwelijkt of krijgen al op jonge leeftijd hun eerste kind. Daardoor hebben ze nauwelijks kans om hun school af te maken of een beroepsopleiding te volgen. Deze jonge vrouwen willen dolgraag een leven leiden waar ze zelf voor kiezen en opkomen voor hun eigen rechten, zodat ze zichzelf in onderhoud kunnen voorzien en kunnen werken aan goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In Walani kunnen zij dat straks vrijuit doen; leven en leren zonder angst voor geweld.

Een veilige plek

Walani wordt een groot centrum voor meisjes en jonge vrouwen uit Dzaleka en de omliggende gemeenschappen. Zo komt er een opvangcentrum met wooneenheden en een kleine kleuterschool voor kinderen van alleenstaande moeders. Er komt een slaapzaal, een middelbare school en een vakschool. En er komen er aangrenzende moestuinen en veeteelt. De jonge vrouwen kunnen in Walani hun schoolopleiding in een beschermde omgeving afronden, waardoor ze zich veilig en met zelfvertrouwen kunnen concentreren op hun beroepsopleiding. En daarmee zijn ze klaar voor een zelfstandig leven.

Vakopleiding

De totstandkoming van het gehele centrum is verdeeld in verschillende projecten. Het eerste project bestaat uit de bouw van een vakopleidingscentrum, het zogenaamde *Vocational Training Centre* (VTC). Onderzoek wijst uit dat het voor meisjes en jonge vrouwen, die van huis uit weinig tot geen steun krijgen en meestal uit zeer arme milieus komen, enorm moeilijk is om toegang te vinden tot onderwijs of een stageplek. Een vakopleiding, echter, is essentieel voor een zelfstandig leven. Daarom is het de bedoeling om meisjes en vrouwen die al aan de Light of Hope School zijn afgestudeerd, in staat te stellen een beroepsopleiding te volgen en hen onderdak te bieden in de aangrenzende slaapzaal.

Bijna van start

De eerste fase is bijna voltooid, met de bouw van vier klaslokalen en slaapzalen met ruimte voor 80 meisjes. In juli dit jaar starten de eerste lessen. Twee meisjes die straks starten op het VTC, Hoziana en Juliette, delen hier hun verhaal.

Hoziana Mukamana

Hoziana Mukamana is een aankomend student aan het nieuwe VTC. Samen met haar moeder en haar twee broers en zussen is ze uit Rwanda naar Malawi gevlucht. Zo kwam ze in het Dzaleka vluchtelingenkamp terecht. In 2022 behaalde ze haar middelbareschooldiploma. Daarna was er weinig toekomstperspectief, zo dacht ze. Tot ze de op handen zijnde VTC ontdekte.



Hoziana Mukamana (r) met haar moeder (foto: HMH)

“Met mijn broers en zussen woon ik bij onze moeder, die alleenstaand is. Met kleine baantjes doet ze heel erg haar best om ons te kunnen voeden. In het kamp krijgen we elke dag een klein beetje eten van organisaties, maar dat is eigenlijk niet genoeg. We hebben amper geld om rond te komen. Sommige vriendinnen zijn zo wanhopig dat ze in de prostitutie belanden. Zover wil ik het zeker niet laten komen. Ik kwam onlangs in contact met iemand van de Broedergemeente die mij wees op het VTC. Daar heb ik mij meteen voor aangemeld. Ik weet zeker dat de vaardigheden en kennis die ik op het VTC zal opdoen, mij helpen om zelfvoorzienend te kunnen worden. Dan kan ik een eigen inkomen verdienen en dus voor mijzelf en mijn familie zorgen. Ook geloof ik heilig in het overdragen van kennis en kunde aan andere meisjes, zodat ook zij voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Met zo’n vakopleiding ziet onze toekomst er hoopvoller uit, daarvan ben ik overtuigd.”

Juliette Bahati

Een andere aankomend student is Juliette Bahati (21). In 2013 vluchtte ze met haar familie uit DR Congo. Ook Juliette beschrijft het leven in het vluchtelingenkamp als zeer uitdagend voor meisjes vanwege de grote afhankelijkheid van voedselrantsoenen, het gebrek aan sociaaleconomische mogelijkheden en het feit dat veel meisjes het slachtoffer worden van prostitutie en andere negatieve inkomsten om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit leidt tot tienerzwangerschappen en de mogelijke overdracht van SOA's. De nieuwe VTC biedt haar hoop.

“Wij verblijven in Karonga, een van de zones in het kamp. Mijn moeder heeft een klein bedrijfje aan huis, waarvan zij ons kan onderhouden. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de middelbare school. Nu is het mijn droom om een onafhankelijk leven te leiden, zodat ik mijzelf en mijn familie financieel kan helpen. Daarom ben ik zo blij dat het VTC bijna start. Het vooruitzicht op een vakdiploma geeft mij hoop en zelfvertrouwen. Ook heb ik al een paar trainin-

gen gevolgd als voorbereiding op het VTC. Hierdoor kan ik andere jongeren voorlichten, bijvoorbeeld door het geven van seksuele voorlichting en door hen te attenderen op de toekomstmogelijkheden die je zelf kunt creëren als je, net als ik, een vak gaat leren op het nieuwe VTC.”



Juliette Bahati (r) bereidt eten met haar zusje (foto: HMH)

Het ZZg doet mee. En u?

Via HMH draagt het ZZg dit jaar € 20.000 bij aan schoolmaaltijden en het nieuwe VTC. Zo kunnen kinderen een schooljaar lang iedere dag een warme maaltijd krijgen en kan de eerste groep studenten in juli starten op het VTC.

Uw steun hiervoor is van harte welkom. Een gift overmaken kan op www.zzg.nl/dzaleka of via IBAN NL74 RABO 0375 2169 36 t.n.v. ZZg te Zeist o.v.v. Dzaleka.





DR Congo (23018)

Zorg en onderwijs voor kinderen met beperking

Door de oorlog in het oosten van Congo sloegen duizenden op de vlucht. Veel kinderen werden wees. De Broedergemeente van Uvira vond voor 340 weeskinderen een pleeggezin. Maar kinderen met een handicap wilde bijna niemand opnemen. De kerk bouwde in 2015 een weeshuis voor 50 kinderen met een beperking. Vijf woonhuizen met in elk 10 kinderen en een 'mama' die voor hen zorgt. Voor de kinderen is onderwijs en medische zorg beschikbaar. Het ZZg financiert één huishouden van 10 weeskinderen. Dat kost € 6.700 per jaar. BDM in Denemarken bekostigt de overige vier. De lokale bevolking steunt het Uvira-weeshuis ook. Voor € 55 geeft u één weeskind een maand lang een thuis, inclusief eten, kleding, schoolspullen en liefdevolle verzorging. *Doet u mee?*

DR Congo (23017)

Vervoer voor weeshuis

Het weeshuis van Uvira, waarover u hierboven meer kunt lezen, ligt bovenop een steile, stenige heuvel. Het dorp ligt beneden. Het boven krijgen van voedsel en voorraden en het vervoeren van kinderen met een lichamelijke beperking zijn beide niet eenvoudig. De kerk vroeg of het mogelijk was daarvoor een (tweedehands) auto te kopen. Zelf kunnen ze zorgen voor brandstof en onderhoud, maar de aanschafkosten vormen een probleem. BDM (Deense zendingsorganisatie) en ZZg besloten dit samen mogelijk te maken, vooral omdat door de beschikbaarheid van een auto meer kinderen uit het weeshuis mee kunnen doen aan sociale activiteiten in het dorp. Bijvoorbeeld het jeugdkoor en de kerk op zondag. Die zijn belangrijk, want daar voelen deze kinderen zich opgenomen en gewaardeerd binnen de gemeenschap. Zo komen ze uit hun isolement. En de mensen uit het dorp leren dat kinderen met een beperking óók mee kunnen doen. € 5.800 is nodig voor de auto. *Het ZZg draagt er € 2.900 aan bij. U ook een stukje?*



Foto: BDM

Malawi (23020) **Schoolmaaltijden in een vluchtelingenkamp**



Foto: HHM

In het Dzaleka vluchtelingenkamp in Malawi leven bijna 85.000 mensen onder weinig florissante omstandigheden. Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende in naburige landen. De kleine Broedergemeente van Malawi zet zich samen met Herrnhuter Missionshilfe (ZZg's Duitse collega-organisatie) in voor deze vluchtelingen, met name voor de kinderen en vrouwen maar ook voor de net zo arme bevolking in nabije dorpen. In Dzaleka kwam een multifunctioneel centrum en een complete basisschool. 1500(!) kinderen van 3 tot 14 jaar volgen daar onderwijs. Al die kinderen krijgen dagelijks op school pap of een warme maaltijd, omdat er thuis vaak niet genoeg te eten is. Veel gezinnen moeten het doen met maar één maaltijd per dag. Aan dit grote voedselprogramma draagt het ZZg dit jaar € 20.000 bij. Per kind is voor een heel schooljaar ongeveer € 33 nodig. *Geeft u er een paar te eten?*

Geef hoop, deel liefde!



Foto: Stig De Grote Beer

Suriname (23003)

De voorschool geeft voorsprong!

Het ZZg ondersteunt al diverse jaren het goede werk van twee organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in het binnenland; in en rondom Brownsweg, Moengo en Nieuw Aurora. Jonge kinderen (2½-4 jaar) die thuis alleen hun eigen lokale taal spreken komen op de voorschool spelenderwijs in aanraking met het Nederlands, de voertaal op de basisschool. Dit helpt om onderwijsachterstand bij deze kinderen te voorkomen en te verkleinen. De beide voorschoolorganisaties innen ouderbijdragen en proberen steun te krijgen van de overheid. Dat is in tijden van economische crisis geen eenvoudige opgave. De bijdrage van het ZZg is dus nog steeds echt nodig. De huidige zes voorscholen hadden aan het begin van het schooljaar samen 114 leerlingen. De kosten zijn gemiddeld € 7.000 per locatie per schooljaar. Best een bedrag, maar als kinderen er blijvend profijt van hebben is het de investering zeker waard. *Hoeveel zet u in?*

Suriname (22049) **Hulp aan Huize Albertine**

Huize Albertine, een verzorgingshuis van de Broedergemeente in Suriname, kampt met grote structurele problemen, o.a. op financieel gebied. Vergoedingen van de overheid en van verzekeraars, bijdragen van huurders en donateurs zijn bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken. Op onderhoud wordt al lange tijd bezuinigd. Inmiddels is er zelfs structureel te weinig geld voor voeding voor de circa 60 bewoners van dit 'tehuis voor seniorenburgers'. Bestuur en directie zullen samen met de kerk snel oplossingen moeten vinden, wellicht onconventionele, om dit tehuis toekomst te geven. Maar daarmee zijn de ouderen en het personeel nu nog niet geholpen. Het ZZg besloot daarom bij te dragen aan twee acute noden: reparatie van twee liften (€ 8.200) en -tijdelijke- verbetering van de maaltijdvoorziening (€ 12.500) *Voor die maaltijden is uw steun nog zeer welkom; de teller staat pas op € 3.600.*



Foto: AMD

Tanzania (2002) **Tien beurzen voor de bijbelschool**

De Broedergemeente in Tanzania groeit en heeft mensen nodig die als evangelist of voorganger aan de slag willen, vooral in de gemeenten op het platteland. Maar jonge mensen die dit willen kunnen de kosten vaak zelf niet dragen. Een studiebeurs biedt uitkomst én toekomstperspectief. ZZg's Deense collega-organisatie BDM, Brødremenighedens Danske Mission, geeft tien jonge mensen een studiebeurs voor een of twee jaar aan de Lusangi Bijbelschool in Sikonge, in het midden van Tanzania. BDM en ZZg betalen elk voor vijf studenten het schoolgeld à € 200. De opleiding omvat basistraining en toerusting in de theologie, waarna de studenten in lokale gemeenten kunnen voorgaan. Ze verblijven gedurende hun opleiding in de bijbelschool. Geeft u iemand (een stukje van) zo'n opleiding? [We zoeken nog € 600.](#)



Foto: BDM



Foto: HMH

Tanzania (2006)

Vakopleidingen bieden toekomst

Op het arme platteland in Zuid-Tanzania, vlakbij Mozambique, zijn er voor jongeren nauwelijks opleidingsmogelijkheden. Daarom startte de Broedergemeente er samen met HMH (Herrhuter Missionshilfe) twee scholen voor beroepsonderwijs (VTC's), in Songea en in Namtumbo. Die bieden praktische opleidingen zoals autotechniek, kleding maken, houtbewerken, elektriciteit aanleggen en computertraining. Met zo'n diploma kunnen jongeren als zelfstandig ondernemer de kost verdienen. De Tanzaniaanse overheid verhoogde de eisen voor VTC-scholen. Dit betekent dat in Songea en Namtumbo docenten bijgeschoold moeten worden en dat er nieuwe lesboeken nodig zijn. Het ZZg steunt deze VTC's met € 20.000, omdat we geloven dat vakopleidingen van groot belang zijn om jongeren aan armoede te helpen ontsnappen. [Vindt u dat ook? Helpt u dan een handje?](#)



Foto: EBG'S

Suriname (2011) **'Geeft gij hun te eten'**

Het bijbelverhaal van de spijziging van de 5000 hongerige mensen zal u vast bekend zijn. Jezus geeft zijn discipelen opdracht om die mensen te voeden, terwijl er niet meer dan vijf broden en twee vissen beschikbaar zijn. Dan sta je met bijna lege handen. Zo voelen de mensen van de diaconie in Suriname zich ook, nu steeds meer mensen bij hen aankloppen. Mensen die niet meer rond kunnen komen door de enorme inflatie en sterk gestegen prijzen. Een gemiddeld maandinkomen van 1500 SRD is nu minder dan € 40 waard. De diaconie hoort van mensen dat er op sommige dagen geen eten in huis is. De maandelijkse voedselpakketten die de diaconie geeft aan de 120 meest hulpbehoevende gezinnen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Maar wel een heel belangrijke druppel. Het ZZg draagt er daarom graag aan bij. U ook? Helpt dan mee om

de € 1.250 bij elkaar te krijgen die elke maand nodig is om de 120 gezinnen een bescheiden levensmiddelenpakket te kunnen geven. Zo kunnen we met elkaar de opdracht 'Geeft gij hun te eten' een beetje waar maken. € 10 per pakket. [Wat kunt u doen?](#)

Tanzania (2019)

Capaciteitsopbouw voorgangers en kerkelijk werkers

Er is een grote behoefte aan bijscholing en versterking voor predikanten en kerkelijk werkers van de Broedergemeente in Afrika. Met name in Tanzania, waar de Broedergemeente erg groot is, wil de kerk graag een steentje bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Tanzania worstelt met de huidige maatschappelijke problemen zoals armoede, klimaatverandering en sociaal geweld tegen mensen met een beperking of een HIV-besmetting. Ook vindt er dikwijls gendergerelateerd geweld plaats. De Broedergemeente in Tanzania wil opkomen voor deze mensen in de verdrukking. Daarvoor heeft de kerk behoefte aan bijscholing en leiderschapstrainingen voor hun predikanten en kerkelijk werkers. Zo kunnen zij deze problematiek inbedden in het werk van de kerk en deze thema's bespreekbaar maken. Het ZZg stelt hiervoor € 10.000 beschikbaar. [Bouwt u mee aan een kerk van de toekomst?](#)



Foto: HMH

Zuid-Afrika (2027)

Dominee worden

Het Moravian Theological College (MTC) in Kaapstad leidt nieuwe voorgangers op voor de Broedergemeente in Zuid-Afrika; een vierjarige studie plus twee jaar stage. MTC vroeg het ZZg om te helpen studiebeurzen te financieren voor mensen die wél een roeping voelen, maar de kosten zelf niet of slechts gedeeltelijk kunnen dragen. Vooral voor vrouwen is die financiële steun belangrijk, want zij hebben veel minder toegang tot een hogere opleiding. € 10.000 is nodig, voor onderdak, voedsel, reiskosten, medische verzekering en toegang tot digitale middelen. Bijna € 1200 kwam er al binnen. [Betaalt u een klein stukje mee van de opleiding van een dominee in spe?](#)

In vogelvlucht door 2022

Werken aan verbetering van toegang tot geestelijke zorg, diaconale zorg, onderwijs, gezondheidszorg en inkomensverbetering voor de doelgroepen van onze partnerorganisaties in het buitenland. Een greep uit de activiteiten van het ZZg in 2022.

We kunnen er nog steeds mee uit de voeten; de opdracht waar het ZZg ruim twee eeuwen mee begon. Wel kiezen we voor een zogenaamde accentverschuiving, meebewegend met de tijd en de wereld om ons heen. Zo wil het ZZg meer aandacht geven aan zending, in de vorm van evangelieverkondiging, uitwisseling van geloofsbeleving en verbinding tussen Broedergemeenten van verschillende continenten en culturen. In 2022 zijn we daar door beperkte menskracht niet optimaal aan toegekomen. Gelukkig konden we wel goed inzetten op blijvende aandacht en steun voor het diaconale werk van overzeese Broedergemeenten, ten behoeve van de armen en kwetsbaren in hun omgeving.

Werkveld DAAD

Begroot: € 440.000

Werkelijk besteed: € 330.141

In het verslagjaar werden veertig subsidiebeschikkingen afgegeven. Het hoogste bedrag, € 40.000, werd beschikbaar gesteld aan het Surinaamse Diakonessenhuis, dat daarmee een verbouwing financiert, die rechtstreeks ten goede komt aan patiënten, perso-



Foto: Diakonessenhuis

Een letterlijk kijkje in de keuken van het Diakonessenhuis

neel en bezoekers van het ziekenhuis. Ook de Algemeen Maatschappelijke Dienst van de EBG in Suriname, ontving een relatief hoge subsidie van ruim € 38.000 voor haar diaconale arbeid. Die omvat niet alleen de verstrekking van voedselpakketten aan ouderen, maar ook steun aan scholieren, die daardoor in staat zijn hun school te bezoeken of opleiding af te maken.

Werkveld WOORD

Begroot: € 128.000

Werkelijk besteed: € 101.370

Ook verstrekten we relevante subsidies op het werkveld 'Woord'. Zo maakte het ZZg een *Moravian Conversation* mogelijk, waarbij in Suriname kennis en ideeën werden uitgewisseld door EBG theologen uit verscheidene regio's. De deelnemers uit Jamaica, Zuid Afrika, Curaçao, Sint Maarten, Guyana, Nederland en Suriname kwamen samen rond thema's die verband houden met de rol van de kerk en haar theologische opleiding in de samenleving. Relevant, ook voor het lesprogramma van het gerenoveerde Theologisch Seminarie van de EBG in Suriname. Ook was er een Spaanstalige conferentie voor kerkleiders van zendingsgebieden uit Midden- en Zuid-Amerika.



Foto: EBG/S

Deelnemers krijgen een rondleiding op het terrein van het Theologisch Seminarie en het Jeugdcentrum der EBG/S, waar de Conversation plaatsvond

Werkveld RELATIES / VERBINDING

Begroot: € 27.500

Werkelijk besteed: € -

Bij werkveld RELATIES/VERBINDING draait het om een nieuwe manier van zending bedrijven, waarbij er vooral gefocust wordt op wederzijds uitwisseling van kennis, kunde en vooral: inspiratie op het gebied van geloof. Aan de hand van thema's wil het ZZg faciliteren in ontmoeting en uitwisseling tussen Broedergemeenten wereldwijd. In 2022 is er, onder meer vanwege beperkte menskracht in de uitvoering, geen geld uitgegeven in dit werkveld. Toch raakt de *Moravian Conversation*, zoals hierboven beschreven bij werkveld WOORD, ook aan werkveld RELATIES/VERBINDING. Hetzij in 2022 niet met geld, wordt er toch op kleine schaal gewerkt aan uitbreiding van activiteiten op dit gebied. In de komende beleidsjaren verdient dit werkveld echter meer aandacht. Een ander klein 'succes' kunnen we hier wél noemen:



Foto: ZZg

Tijdens het Zendingsfeest 2022 vond er een gespreksontmoeting plaats tussen leden van de Nederlandse Broedergemeenten en diasporawerkgroepen. Met z'n twintig mensen gingen we met elkaar in gesprek over de betekenis van 'zending' anno 2022. Boeiend, hoe divers er over het thema werd gedacht en gesproken. Ook werd de rol van het ZZg onder de loep genomen. Daarbij werden vragen gesteld als: welke plek moet het ZZg de komende jaren innemen op het zendingsveld? Het werd een bijzonder constructief gesprek dat naar meer smaakte. Zo'n gesprek is voor het ZZg waardevol en het sluit aan in het klein ook aan bij het werkveld RELATIES/VERBINDING.



Verleden, heden, toekomst! Catechisanten in Zeist

Daniël Claas

Zo'n 20 deelnemers in de leeftijden van 18+ tot 70-, uit de EBG-gemeenten A'dam-Stad & Flevoland, Utrecht, Haaglanden en R'dam-Centrum melden zich op zaterdag 11 maart jl. bij het ZZg. Daar lopen we met elkaar in anderhalf uur over de lange lijn van de geschiedenis van het ZZg en de hernhutter zending, met als doel om inzichtelijk te maken wat het ZZg precies deed en doet op het gebied van zending anno 2023. En ook: onderzoeken of het ZZg volgens de catechisanten nog toekomst heeft.

Om te kunnen beraden op de toekomst, is het goed te weten waar je vandaan komt. Wie iets snapt van het verleden, kan beter de context begrijpen waarin bepaalde keuzes zijn gemaakt of wegen zijn bewandeld. Zo delen we met elkaar in verhalen over de begintijd van de hernhutter zendingen. Broeders die vanaf 1732 met weinig kennis en ervaring, soms haast onbezonnen aan een onmenselijke overtocht lijken te beginnen. Bij het ZZg worden ze toegerust op hun missie. Ze vertrekken met de Geest in het hart en het Woord in een knapzak. Ze komen aan in op dat moment voor hen totaal onbekende gebieden: St. Thomas, Groenland, Noord-Amerika, Zuid-Afrika en in 1735 voor het eerst in Suriname. Tegen de klippen op? Misschien. Maar wel bevlogen, ervan overtuigd dat de Heilige Geest hen vooruitgaat. Bezielt, zijn ze. Het is een woord dat die middag vervolgens veel wordt genoemd: bezieling.

We kijken naar een archiefphoto uit 1935. Hernhutter zending onder de boslandbewoners. Het raakt de catechisanten, allemaal met Surinaamse (voor)ouders, door het gevoel van overeenkomst en gemeenschappelijke herkomst. Het blijft bijzonder dat de Hernhutters zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van (het binnenland van) Suriname. De klinieken van de Medische Zending en de basisscholen, die allemaal nog steeds de namen dragen van die hernhutter zendelingen van het eerste uur, zijn blijvend bewijs van de ontwikkeling die ze hebben gebracht. Maar we praten ook over de andere kant van de medaille. De moeilijke kant, die ook ambivalente gevoelens met zich meebrengt. We hebben het over de periode van slavernij, waarin de zendelingen



Catechisanten in de Kleine Zaal in Zeist

op de plantages onder de tot slaaf gemaakten hun zendingswerk mochten doen, maar ze mochten niet proberen om hen te bevrijden. Ze hielden dus, in zeker zin, het systeem van slavernij mede in stand. De bewustwording van deze pijnlijke kant van de zendingsgeschiedenis, door het benoemen en bespreekbaar maken ervan, draagt deze middag bij aan een bijzonder gevoel van verbondenheid.

Daarna proberen we te verkennen wat een geschikte rol voor het ZZg zou kunnen zijn in de toekomst. De term 'zending door uitwisseling' wordt besproken aan de hand van een filmpje van Margo Kassels, studente aan het TS in Paramaribo. In het filmpje praat ze over een droom die ze krijgt, waarin God haar duidelijk maakt dat ze theologie moet gaan studeren. Het filmpje maakt indruk op de catechisanten. We erkennen met elkaar dat bezielde mensen als Margo Kassels ons kunnen inspireren in ons eigen geloofsleven. Ook al zou je zelf nooit zulke woorden vinden als Margo gebruikt, raken haar woorden ons wel en komen ze binnen. We merken ook dat we het vaak lastig vinden om zelf de juiste

woorden te vinden als het over ons geloof gaat. Mensen als Margo Kassels kunnen ons hierbij helpen. Ook hebben we het opnieuw over bezieling. We zien dat dingen in je leven beter lijken te lukken als je er bezieling bij ervaart. Bij Margo Kassels komt die bezieling van de Heilige Geest.

We gaan tot slot in kleine groepjes uiteen met de volgende opdracht: vind het ZZg opnieuw uit in 2023. Wat moeten we doen? En wat niet of niet meer? Er komen mooie adviezen voor het ZZg: "Blijf altijd hulp bieden waar het in de wereld nodig is, ook al is dat op veel kleinere schaal. Geef na 230 jaar je kennis en expertise als zendingsorganisatie niet zomaar op. Behoud het goede, stimuleer verdere ontwikkeling op dat wat al is bereikt en laat los wat niet meer werkt. Bezin je op je kernopdracht, denk na over je bestaansrecht. Blijf op zoek gaan naar die bezieling, want zonder bezieling gaat het niet."



1935 - Hernhutter zending onder de Boslandbewoners van Suriname

Mijn eenmalige gift en Zendingsfeest 2023

De acceptgirokaart is verdwenen. Dat komt omdat de banken sinds 1 juni jl. deze niet meer verwerken. Daarom vindt u vanaf nu een nieuw formulier aan bij uw ZZg Nieuws, zodat u nog steeds op een eenvoudige manier uw gift kunt overmaken. Doneert u al automatisch via een doorlopende incassomachtiging of via uw eigen bankoverschrijving, dan verandert er voor u niets. Gebruikte u voorheen het acceptgiroformulier om uw gift over te maken? Lees dan verder.

Volmacht voor automatische incasso

Met een *volmacht voor automatische incasso* schrijft het ZZg het door u toegezegde bedrag periodiek af van uw bankrekening. Stoppen kan op elk moment en zelfs het terugboeken van een afgeschreven gift is mogelijk. Een volmacht voor automatische incasso kunt u aanvragen door te bellen naar 030 692 71 81, door te mailen naar donateur@zsg.nl of kijk op www.zsg.nl/donateur.

Eenmalige machtiging

Wilt u graag zelf bepalen hoeveel en op welk moment u doneert? Gebruik dan de *eenmalige machtiging*. Dat is een kaartje dat op de oude acceptgiro lijkt, en die u invult en daarna naar het ZZg opstuurt. Handig! Deze *eenmalige machtiging* is bijgevoegd bij dit ZZg Nieuws. Natuurlijk kunt u ook uw eigen, door uw bank verstrekte overschrijvingskaart blijven gebruiken voor uw gift.

Overleggen?

Wilt u overleggen over bovenstaande mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail of telefonisch. Wij staan u echt graag persoonlijk te woord. Bel naar 030 692 71 81 of mail naar donateur@zsg.nl.



Zendingsfeest 2023

Noteert u alvast zaterdag 16 september in uw agenda? Dan is het weer tijd voor het jaarlijkse Zendingsfeest. Een bijzondere dag die georganiseerd wordt door alle Broedergemeenten in Nederland in samenwerking met het ZZg. Ook als u geen lid bent van de Broedergemeente bent u natuurlijk meer dan welkom om deze dag vol inspiratie en ontmoeting mee te vieren. Toekomst van hoop is het thema. Ervaar zelf deze bijzondere dag tussen 10.30 en 16.00 uur, met bijzondere kerkdiensten, muziek, gesprek en heerlijk Surinaams eten en drinken. Meer info op www.zsg.nl/zendingsfeest.



ZZg Nieuws via e-mail ontvangen

Het ZZg Nieuws kunt u ook per e-mail ontvangen. U blijft op de hoogte, spaart het milieu en onze portokosten. We sturen u een e-mailnieuwsbrief met een directe link naar het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt. Aanmelden kan eenvoudig via www.zsg.nl/mijn-zsg