



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

2022 - nr. 2



Het gezicht van de hoop

Foto: Thomas Corte



Stichting
Trijntje Beimers



Zeister Zendingsgenootschap

Bij de foto van de voorpagina



Wie de jonge vrouw is en wat haar verhaal is weten we niet. Wel dat de foto gemaakt is toen in de Kilangala Missie voor de Stichting Trijntje Beimers de documentaire Nuru werd opgenomen. We kozen de foto vanwege de blik in haar ogen. Ze kijkt je aan alsof ze iets te zeggen heeft. Je kunt in die blik van alles lezen: vertrouwen, innerlijke kracht, het begin van een glimlach en iets van hoop. Heb maar vertrouwen, lijkt ze te zeggen; geloof in wat je doet en geef de moed niet op. Als een bemoediging zonder woorden. En u, wat leest u in haar ogen? Wat heeft ze u te vertellen?

Over deze nieuwsbrief

Uit de appjes, e-mailberichten, verslagen, telefoongesprekken en Zoom-ontmoetingen met de missieposten in Kilangala en Kantembo hebben we allerlei interessants bij elkaar gezocht om u te informeren over de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. We hopen dat u vindt dat dat gelukt is en bovenal hopen we dat u naar aanleiding van wat u leest besluit dat u mee wilt (blijven) doen aan dit werk en toekomst voor de missieposten mogelijk wilt maken.

Bent u geïnteresseerd in beleidsmatige zaken? Op www.zzg.nl/anbi-stb vindt u de STB jaarrekening over 2021 en het beleidsplan 2019-2024.

Aron geeft godsdienstles

Minimaal elke maand bezoeken Nuru-medewerkers een school en een dorp in de omgeving van Kilangala voor godsdienstles en evangelisatiedoelinden. Onlangs was Aron Siame op de basis-school in Kipande, op loopafstand van Kilangala. Hij ging erheen met de 'Jezus-film' en een uitklapbeeldscherm. Het klaslokaal was stampvol kinderen die staande (!) en met grote aandacht de film bekeken. Bij Aron liepen de zweetdruppels over zijn gezicht, zo liet hij ons weten. Zou dat gekomen zijn door zijn vurige verhaal, de vragen van de kinderen of door de hitte in het lokaal?



Foto: Kilangala Missie

Nieuwtjes uit Kantembo

In het eerste kwartaal van 2022 zijn in de crisis-babyopvang in Kantembo drie baby's binnengekomen waarvan de moeder bij de bevalling was overleden. Toen ze na een paar weken stabiel waren zijn de baby's naar een kinderkuis in de regio overgebracht. Daar zullen ze blijven tot ze over ongeveer twee jaar weer terug gaan naar hun familie. Baraka Maganga, de manager van Kantembo, liet ons weten dat families bij een crisissituatie nu vaker rechtstreeks naar een kinderkuis elders gaan en dat daardoor de crisisopvang in Kantembo minder baby's ontvangt. Ook werpt het verbeterde sociale beleid van de overheid zijn vruchten af en overlijden er minder vrouwen bij de bevalling.

De **oliepers** had de afgelopen maanden weinig te doen, omdat de zonnebloempitenoogst van afgelopen jaar slecht was. Baraka hoopt dat die dit jaar beter wordt en ze zijn er al helemaal op voorbereid. Ze hebben machineonderhoud gepleegd en reserveonderdelen gekocht. Ook hebben ze extra veel zonnebloemzaden geplant (ruim 2 hectare), zodat ze in elk geval hun eigen oogst kunnen persen en verkopen. Want de concurrentie op de regionale zonnebloemolie-markt is gegroeid en daardoor komen er minder boeren met hun oogst naar de pers in Kantembo.

Naast de **zonnebloemen** verbouwt Baraka op een akker van 0,8 hectare **maïs**, volgens de Farming Gods Way methode, d.w.z. met mulch en zo min mogelijk kunstmest. Ook



Foto: Zlg

is er 0,4 hectare met **bonen**. De gewassen staan er goed bij, hoewel het regenseizoen dit jaar twee maanden te laat begon. Wat dat betekent voor de oogst is nog even afwachten.

Het plan om in Kantembo een **hostel** te starten waar leerlingen van de naburige middelbare school voor weinig geld kunnen slapen en studeren is inmiddels met succes in uitvoering. Er blijkt grote belangstelling voor te zijn, vooral bij ouders die ver van de school wonen. Twintig jongens hebben inmiddels hun intrek genomen in de slaapkamers van het voormalige kinderkuis. En binnenkort wil Baraka het hostel ook openstellen voor meisjes. Vanuit de huuropbrengst wordt een toezichthouder betaald. En Baraka, die zelf leraar is, onderhoudt contact met de jongeren en wil hun begeleiding en pastorale zorg geven als ze dat nodig hebben.



Foto: Baraka Maganga

Mensen met een droom



Het vaktrainingscentrum (VTC) in Kilangala als vliegwiel van groeiende financiële zelfstandigheid van de Kilangala

Missie; met dat beeld is de huidige situatie van het VTC goed te beschrijven. Een wiel met spaken en een kern die de boel samen houdt en stevigheid geeft. De spaken van het VTC worden gevormd door:

- de bouw van de timmerwerkplaats
- de ontwikkeling van de timmerwerkplaats
- accreditatie door de overheid
- de training van docenten
- de renovatie van klaslokalen en slaapzalen
- voldoende betalende studenten

De nieuwe **timmerwerkplaats** staat er inmiddels en is voorzien van goede elektrische machines waarmee snel en goed houtproducten gemaakt kunnen worden. Die spaak

zit stevig vast, maar de volgende nog niet. Want de werkplaats moet ontwikkeld gaan worden. Een voorraad maken, producten aan de man brengen, orders binnenhalen, de aanvoer van hout en de afvoer van producten organiseren. Daar is letterlijk nog veel werk aan de winkel.

Spaak drie zijn de **overheidseisen** waaraan het VTC moet voldoen, willen ze hun leerlingen aan het eind van de opleiding een formeel erkend diploma kunnen meegeven. Het Kilangala VTC beschikt nu over een tijdelijke erkenning van de VETA-instantie (Vocational Education and Training Authority). De definitieve certificering krijgen ze pas als de zeven **docenten bijgeschoold** zijn en de **gebouwen aan de normen voldoen**. Daaraan wordt nu gewerkt. De docenten moeten bijvoorbeeld een voldoende hebben voor wiskunde, Engels en technische kennis. Met enkele dagen training door een bevoegde opleidingsdocent moet dat haal-



Foto: Kilangala Missie

baar zijn, zo is de verwachting. En wat betreft de slaapzalen en leslokalen; de uit klei opgetrokken muren moeten bovenaan voorzien worden van een stevige ringbalk om instorting bij aardbevingen te voorkomen. Daarnaast zijn reparaties nodig van vloeren, muren, ramen en deuren en moet het golfplaten dak worden vervangen. Dan kan het VTC weer jarenlang studenten herbergen. Wel 80 tegelijk!



En daarmee zijn we bij de laatste spaak van het vliegwiel, **de studenten**. Betalende studenten schrijven zich bij het Kilangala VTC alleen in als het diploma van waarde is om door te kunnen leren of werk te vinden. En als de leefomstandigheden tijdens hun -interne- opleiding voldoende zijn; d.w.z. een redelijk bed, een droog onderdak en voldoende te eten. Ook hieraan wordt nu gewerkt.

Lastig is wel dat het VTC dit jaar amper betalende studenten heeft. De overheid heeft

namelijk, net voordat het Kilangala VTC zijn formele -tijdelijke- VETA-erkenning kreeg, verordend dat vanwege de coronasituatie in het land alle VETA-erkende VTC's dit schooljaar gratis onderwijs moeten bieden. Om toch aan het verplichte minimumaantal van 25 eerstejaarsstudenten te komen zijn het ZZg en een andere kleine NGO ingesprongen. Het ZZg financiert voor 20 jongeren uit arme gezinnen een tweejarige beroepsopleiding aan het Kilangala VTC. Die studenten worden *grace students*, genoemd. Zij kunnen zelf hun opleiding niet betalen en beschouwen de opleidingskansen die ze krijgen als genade van God. € 600 kost zo'n complete beroepsopleiding-met-kost-en-inwoning, € 300 per jaar.

En die droom uit de titel?

De *grace students* dromen natuurlijk van een glanzende toekomst na hun opleiding en wij hopen van harte dat die droom zal uitkomen. Als we het beeld van het vliegwiel weer oppakken, dan zitten de mensen met een droom in het midden van dat wiel. Zij zetten de spaken vast en brengen het wiel in beweging. Zij nemen anderen mee in hun enthousiasme en geven niet gauw op. Het zijn mensen die willen blijven werken aan de droom van Trijntje Beimers. Tanzanianen en Nederlanders die zich samen met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Ze blijven geloven in de droom die in het Evangelie gestalte krijgt: een rechtvaardige wereld waar genoeg is voor iedereen.

Schoon drinkwater voor Kilangala

In Kilangala is een mooie stap gezet in de verbetering van de drinkwatervoorziening. Leo Groendijk, vriend van STB, is met zijn stichting Water for Everyone (WFE) hier al enkele jaren mee bezig en reisde kortgeleden naar de missiepost voor de voltooiing van een tweede drinkwatersysteem in het dorp.

Het westelijk deel van Kilangala heeft al geruime tijd een goede watervoorziening. Die bestaat uit een bron in de heuvel ten noorden van het dorp, een

opvangtank uit 2003 boven bij de bron en een voorraadtank uit 1998 beneden in het dorp. Deze watervoorziening is in 2015 op verzoek van STB door WFE verbeterd en gerenoveerd. Ook werd er boven bij de bron een nieuwe grote buffertank gebouwd. In 2019 kwam Leo langs voor inspectie en optimalisatie van de voorzieningen, o.a. van het waterfilter van het ziekenhuis. Dat bleek toe aan een grondige reinigingsbeurt. Sinds het 50-jarig jubileum van de Kilangala Missie in 2014, toen het filter door WFE aan de missiepost werd geschonken, was dit nog



Fotos: Stg. Water for everyone

niet gedaan. Twee technici van de missie kregen snel training in het onderhouden van het waterfilter.

Aron Siame, destijds Kilangala-manager in spe, sprak in 2019 de wens uit om een tweede drinkwatersysteem aan te leggen, in het oostelijk deel van het dorp. Dan zouden de mensen daar ook toegang hebben tot goed drinkwater. Een nieuwe bron die genoeg water kon leveren werd gevonden in de heuvel. Het plan voorzag in de bouw van een opvangbak bij die nieuwe bron, een gemetselde bezinktank voor sediment in het water en een stenen voorraadtank voor het opslaan van water. Vanuit die tank stroomt het water dan naar het oostelijk deel van het dorp. Er werd afgesproken dat daar vier nieuwe watertappunten zouden komen en dat de hele financiering door Water for Everyone verzorgd zou worden.

Door corona kon de bouw van de watertanks pas starten in het najaar van 2021. Dorpelingen hielpen met het sjouwen van stenen en cement en bij het nodige metselwerk. Dit voorjaar zijn de leidingen ingegraven en de vier watertappunten geïnstalleerd. Bij de officiële opening op 12 juni jl. werd het laatste watertappunt in het bijzijn van buurtbewoners in gebruik genomen. Op de foto ziet u de eerste emmer water die bij de nieuwe dorpskraan werd getapt.

Dit betekent een grote vooruitgang, met name voor vrouwen en meisjes. Nu hoeven zij minder ver te sjouwen met emmers en zware watercontainers en de hoeveelheid beschikbaar water is bijna verdubbeld!

En Leo? Die is alweer bezig met een nieuw plan: boren naar grondwater voor irrigatie...

Korfbal??!

Leo Groendijk was in 2019 ook in Kilangala en ontdekte toen op de missiepost de restanten van een korfbalveld, overgroeid en met ijzeren palen zonder korven. Een idee werd geboren en kon, na twee coronajaren wachten, nu eindelijk worden uitgevoerd. Twee Friese korfbalclubs, uit Kollum en Warfstermolen/Burum, doneerden al in 2020 korven, palen, ballen, shirts en belijning. Die spullen lagen goed bewaard in Kilangala te wachten op een heuse korfbal clinic die op de lokale basisschool recentelijk werd gegeven door twee enthousiaste korfbalsters, Leo's vrouw Stien en dochter Trynke.

Nu kunnen de schoolkinderen in Kilangala naar hartenlust gaan korfballen. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld.



Foto: Stig - Water for everyone



***Een vakopleiding
opent toekomst
voor jongeren uit
arme gezinnen.
Uw steun maakt
het mogelijk!***

Geef om Kilangala en Kantembo. Via de acceptgiro steunt u alle werk. Wilt u een specifiek onderdeel steunen, maak dan zelf een gift over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Of Stichting Trijntje Beimers: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie. Vermeld dan a.u.b. uw postcode en huisnummer.

ANBI - STB en ZZg hebben de ANBI-status; uw gift is (binnen de regels) aftrekbaar van de belasting en uw schenking/erfenis is vrij van schenkings/erfbelasting

Liever e-mail dan post?

Regel het bij het ZZg (tel. 030-692 7180)
of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief

Meer weten over de missieposten?

Kijk voor informatie, foto's en filmpjes op www.kilangala.nl

**Een presentatie voor uw kerk, school
of koffieochtend?**

We doen het graag. Info: (0514) 521 770.

Contact:

Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap



Stichting
Trijntje Beimers