

Lichtbrengers

Licht

Hopen
en uitzien naar het licht.

Hopen,
weten dat het kwade zwicht.

Hopen,
Christus komt, het ware Licht.

Andries Govaart

Geef vrede Heer, geef vrede

Het einde van het jaar leidt ons naar het Kerstfeest. We denken aan de geboorte van Jezus, de kribbe in de stal, de ster die ons voorgaat. En misschien denken we aan de omstandigheden waarin Jezus ter wereld komt.

Het zijn donkere tijden, wanneer Jezus geboren wordt. Israël is bezet door de Romeinen. Iedereen moet zich verplicht registreren, anders ben je in feite rechteloos en illegaal. Een tijd van crisis, dus. Misschien niet eens zo anders dan vandaag, met mensen op de vlucht, wanhopig op zoek naar onderdak. Een oorlog, in Oekraïne, op zoveel plekken, die aan veel mensen het leven kost.

Een bekend lied uit het Liedboek luidt Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Zo voelt het soms, alsof we elkaar alleen maar willen bestrijden. Daarom brengen we in dit ZZg Nieuws mensen onder de aandacht die zich inzetten voor verbinding. Lichtbrengers. Vredestichters. Mensen die, op kleine schaal, handen en voeten geven aan het Evangelie.

Jonah Sinyangwe in Malawi, Petra Pinas in Suriname, Gitti Lenz in Nederland. Het zijn mensen die een betere wereld voor zich zien en daaraan proberen bij te dragen. Ze zijn verbonden met het ZZg. Op pagina 2, 3 en 6 vertellen ze daarover. Daarnaast praten we u bij over onze wereldwijde zendingsprojecten.

De mensen van het ZZg wensen u gezegende Kerstdagen toe. Dat we blijven geloven dat het licht het donker zal overwinnen.

Daniël Claas

Lichtbrengers

In gesprek met zendingsgenoten wereldwijd

We noemen ze partners, collega's of donateurs. In Suriname, Tanzania en andere landen waar het ZZg mensen in moeilijke omstandigheden ondersteunt. In Europa, waar het ZZg samenwerkt met hernhutter zendingsorganisaties. En in Nederland, waar mensen steun bieden met een gift en gebed.

Zendingsgenoten

Wat ze met elkaar gemeen hebben? Het zijn zendingsgenoten van het ZZg. Mensen met wie we graag optrekken. Soms nog maar net, meestal al jarenlang. Mensen die handen en voeten geven aan het evangelie. Die zich, verder weg of dichterbij, inzetten voor vrede. Vaak bescheiden, op kleine schaal. Mensen die met ons meedoen. Niet om veel impact te maken, maar om iemand anders een klein duwtje in de rug te geven. In dit nummer komen ze aan het woord en vertellen ze over hun motivatie om ook zendingsgenoot van het ZZg te zijn.

- SURINAME -

Petra Pinas geeft leiding aan de diaconie van de Broedergemeente in Suriname en is hoofd van de Algemeen Maatschappelijke Dienst.

"Mijn werkzaamheden bij de Broedergemeente in Suriname zijn zeer divers. Ik ben verantwoordelijk voor alle hulpvragen die bij ons binnenkomen op

sociaal diaconaal gebied, zowel van de gemeenten als van de instellingen, zoals bijvoorbeeld de verzorgingshuizen. Ik ben ook coördinator van de kindertehuizen en internaten. Tevens heb ik een adviserende rol naar het provinciaal bestuur toe. Het helpen ontwikkelen van sociaal diaconaal beleid behoort tot een van mijn taken, maar ook het voeren van gesprekken met hulpbehoevende broeders en zusters.

Ik probeer via mijn werk hulp te bieden aan mensen die het heel moeilijk hebben. Ik hoop een steuntje in de rug voor ze te zijn, waardoor ze aan het eind van een donkere tunnel toch een lichtje mogen zien. Mijn wens is dat ze Gods liefde in hun leven mogen ervaren en dat ik door mijn werk een beetje vreugde mag toevoegen aan hun leven. Ik zie het als een roeping, zoals wij allemaal onze roeping hebben. Die motivatie zit bij mij heel diep van binnen. Ik vind het fijn om met mensen om te gaan, zeker, maar vooral door mijn geloof in God ervaar ik iedere dag de kracht om zijn werk te doen."

- NEDERLAND -

Gitti Lenz is lid en donateur van het ZZg. Daarnaast is ze via de Broedergemeente Zeist betrokken bij het opvangen van vluchtelingen.

"Ik vind het niet makkelijk om iets over mijn inzet voor een betere wereld te schrijven. Ik denk al gauw: is het niet erg weinig wat ik doe? Is het überhaupt het vermelden waard? Over mijn drijfveren ben ik zekerder. Ik denk aan de Barmhartige Samaritaan en de diaconale geboden uit Matteüs 25. Met deze Bijbelgedeeltes heb ik weinig moeite, ze werpen geen vragen of weerstand op. Integendeel: hier draait het om. Het dubbelgebod van de liefde is het hartstuk van de Bijbel.



Foto: Gitti Lenz



Foto: EBG5



Wilt u meer lezen over het werk van de AMD / Diaconie van de Broedergemeente in Suriname?

Ga naar www.zzg.nl/projecten/help-de-diaconie-helpen

Ik ben betrokken bij het werk met vluchtelingen. Op het Zusterplein in Zeist heeft de Broedergemeente een woning voor ongedocumenteerde vluchtelingen, vrouwen die nog een verblijfsvergunning moeten krijgen. Onlangs ging ik op bezoek bij een voormalig bewoonster, die inmiddels haar verblijfspapieren heeft en een flatje in de buurt.

Ik heb haar bijgestaan tijdens de bevalling van haar dochtertje. De verloskundige en een maatschappelijk werker



Foto: HMH

vroegen hoe wij elkaar kennen. "Door de kerk", zei ik toen. En op dat stukje zending was ik best een beetje trots."

- DUITSLAND -

Bettina Nasgowitz werkt bij Herrnhuter Missionshilfe (HMH), een van de collegazendingsorganisaties van het ZZg.

"Bij HMH geef ik leiding aan zowel de projecten- als de financiële afdeling. Mijn werkzaamheden zijn daardoor zeer divers: ik behandel projecten, ik correspondeer met partnerkerken en bezoek projecten ter plaatse, bijvoorbeeld in Tanzania. Verder ligt de coördinatie van de 'Moravian Merchandise' bij mij en neem ik deel aan commissies, waaronder de Intersynodale Financiële Commissie. En ik beheer en controleer de boekhouding van HMH en stel de jaarrekening op.

Ik wil beslist niet beweren dat ik de wereld kan verbeteren. Ik wil vooral mijn steentje bijdragen voor kansarme en behoeftige mensen. Hen wil ik graag een kans geven op een leefbare toekomst.

Als christen heb ik de opdracht om de liefde van Jezus in de wereld uit te dra-

gen. Dat is mijn motivatie, ook (of juist) in moeilijke fasen wanneer niet alles gaat zoals gepland. Wanneer conflicten optreden en ik mijn grenzen bereik met mijn Europese manier van denken, blijft die motivatie overeind. Wij kun-



Foto: MoHDevS

nen elkaar vergeving schenken, omdat ons vergeving is beloofd aan het kruis."

- MALAWI -

Jonah Sinyangwe werkt als coördinator bij Moravian Humanitarian & Development Services (MoHDevS) in vluchtelingenkamp Dzaleka in Malawi. "Al meerdere jaren zorgen we in Dzaleka voor kwetsbare vluchtelingen. We doen dat op diverse manieren.

We werken aan de ontwikkeling van kinderen. Er zijn meer dan 6.000 kinderen onder de vijf jaar in het vluchtelingenkamp en elk jaar starten ongeveer 500 van hen op de kleuterschool. Ook voorzien we de kinderen eenmaal per dag van eten, aangezien de meesten uit gezinnen komen die het heel moeilijk hebben. Naast de kleuterschool is er ook een basisschool, de *Light of Hope Primary School*. Er zijn meer dan 10.000 kinderen en jongeren in het vluchtelingenkamp en niet eens de helft daarvan

heeft toegang tot onderwijs vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden in het kamp. We hebben nu ongeveer 1.200 kinderen ingeschreven op de basisschool. Ook zij krijgen eenmaal per dag eten.

We leren jonge moeders diverse economische en sociale vaardigheden om hen te helpen de druk van het moederschap aan te kunnen. We bieden hulp aan mensen om te kunnen omgaan met impactvolle, emotionele gebeurtenissen, zoals COVID-19. Geestelijk, maar ook praktisch door het verstrekken van voedselpakketten.

We zetten ons in voor *empowerment* van vrouwen door middel van kleermakersvaardigheden. Hierbij vrouwen worden geselecteerd om hen te leren kleermaken en krijgen een machine voor hun bedrijf om hun gezin te onderhouden. En we proberen om nog meer mensen een opleiding te laten volgen, zodat zij de kansen voor een productieve toekomst zelf kunnen vergroten. Na hun opleiding kunnen ze werk zoeken, of zelf een kleine onderneming opstarten en anderen in dienst nemen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van deze mensen, de *gemeenschap*, het land en de wereld.

In al dit werk is er één motivator: Jezus, de Heer en redder. De eenheid en de geestdrift van de mensen waarmee we samenwerken, zoals de Broedergemeente in Malawi, HMH en ZZg, inspireert ons en versterkt deze motivatie. Zij moedigen ons aan om het vol te houden, zodat wij mensen in nood kunnen bijstaan. En we weten: we zijn op aarde om te dienen."



Wilt u meer lezen over het werk in het vluchtelingenkamp Dzaleka in Malawi? Ga naar zzg.nl/projecten/dzaleka



< *Jonah Sinyangwe en de vrijwilligers van MoHDevS brengen licht in het leven van de kinderen in het Dzaleka kamp in Malawi.*

Lees verder op pagina 6.



Malawi (22048)

Schoolmaaltijden in een vluchtelingenkamp

In het Dzaleka vluchtelingenkamp in Malawi leven 65.000 mensen onder weinig florissante omstandigheden. Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende in naburige landen. De kleine Broedergemeente van Malawi zet zich samen met Herrnhuter Missionshilfe (ZZg's Duitse collega-organisatie) in voor deze vluchtelingen, met name voor de kinderen en vrouwen maar ook voor de net zo arme bevolking in nabije dorpen. In Dzaleka kwam een multifunctioneel centrum en een complete basisschool. 1100 kinderen van 3 tot 14 jaar volgen daar onderwijs. Al die kinderen krijgen dagelijks op school pap of een warme maaltijd, omdat er thuis vaak niet genoeg te eten is. Veel gezinnen moeten het doen met maar één maaltijd per dag.

Aan dit grote voedselprogramma draagt het ZZg dit jaar € 14.000 bij. Per kind is voor een heel schooljaar ongeveer € 27 nodig. *Geeft u er een of twee te eten?*



Foto: HMH

Suriname (22046)

Keukenapparatuur voor het Diakonessenhuis

Na dertig jaar intensief gebruik is het niet gek dat een aantal apparaten in de centrale keuken van het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo kapot zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden. Helaas is het ziekenhuis zelf financieel niet in staat alles te vervangen. Het ZZg springt bij, want zorg voor zieken is een concrete vorm van zendingswerk en zieke mensen hebben goed eten nodig. Het gaat om de aanschaf van twee gasfornuizen, twee ovens, een wasstraat en een airco. Het ZZg heeft een bijdrage van € 12.500 toegezegd. *Helpt u mee om dat bij elkaar te krijgen?*



Foto: Diakonessenhuis

Palestijnse Gebieden (22008) **De kinderen van Star Mountain**

Wie het trainingscentrum Star Mountain binnenstapt merkt al snel de positieve sfeer op. Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking worden door toegewijde docenten gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Met onderwijs, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, werktraining in landbouw, huishouden of productiewerk; ieder naar eigen kunnen en op eigen niveau. Binnen de muren van Star Mountain, maar ook bij kinderen thuis, door ambulante begeleiding. Voor de jongvolwassenen weten de docenten steeds vaker een werkplek-met-begeleiding te vinden bij een bedrijf of een instelling. En dat is belangrijk voor deze jongeren en voor hun familie: meetellen en werk hebben, net als iedereen. Binnen de Palestijnse samenleving groeit hierdoor de acceptatie van mensen met een beperking. Het ZZg ondersteunt het werk van Star Mountain dit jaar met € 12.500, waarvan € 5.000 voor logopedie. *De kinderen zijn het waard!*



Foto: Star Mountain

Geloof, hoop en liefde in praktijk

Suriname (22049) **Hulp aan Huize Albertine**

Huize Albertine, een verzorgingshuis van de Broedergemeente in Suriname, kampt met grote structurele problemen, o.a. op financieel gebied. Vergoedingen van de overheid en van verzekeraars, bijdragen van huurders en donateurs zijn bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken. Op onderhoud wordt al lange tijd bezuinigd. Inmiddels is er zelfs structureel te weinig geld voor voeding voor de circa 60 bewoners van dit 'tehuis voor seniore burgers'. Bestuur en directie zullen samen met de kerk snel oplossingen moeten vinden, wellicht onconventionele, om dit tehuis toekomst te geven. Maar daarmee zijn de ouderen en het personeel nu nog niet geholpen. Het ZZg besloot daarom bij te dragen aan twee acute noden: reparatie van twee liften (kosten: € 8.200) en -tijdelijke- verbetering van de maaltijdvoorziening (kosten € 12.500). *Ook uw steun is welkom.*



Foto: AMD

Suriname (22041) **Watersnoodschade in binnenland Suriname**

Na langdurige hevige regen dit voorjaar steeg het waterpeil in de rivieren en het Brokopondomeer zodanig dat er gevaar was dat de Afobaka stuwdam zou breken. Alle spuipoorten in de dam werden geopend, wat stroomafwaarts leidde tot overstroming van kostgrondjes, woningen en scholen. Ook bovenstrooms was er schade door het hoge water.

Het ZZg stelde bij wijze van gebaar 3x € 7.000 beschikbaar, aan de kerk (EBGS), de Stichting onderwijs en de Medische Zending. Voor schadeherstel en nieuwe leermiddelen voor de school in Balingsoela; voor vervanging van onbruikbaar geworden huisraad (kast, matras, koelkast, wasmachine) bij personeelsleden van de klinieken die door het snel stijgende water verrast werden; voor lokale pastorale zorg en kleinschalige diaconale steun. Een stukje medeleven met de bevolking van het binnenland. *Doet u mee?*



Foto: Medische Zending

Zuid-Afrika (22027)

Een steun in de rug voor een dominee in spe

Het Theologisch Seminarie in Kaapstad (Moravian Theological College/ MTC) leidt nieuwe voorgangers en kaderleden op voor de Broedergemeente in Zuid-Afrika. Maar de vierjarige studie plus twee jaar stage kan lang niet iedereen zelf bekostigen. MTC vroeg het ZZg financiële steun om deze studie te kunnen aanbieden aan mensen met een roeping maar zonder (voldoende) geld. En met name aan vrouwen, want die hebben in Zuid-Afrika veel minder toegang tot een goede opleiding. Dit jaar zijn er zes vrouwelijke voltijdstudenten en vijf die stage lopen. Voor hun onderdak, voedsel, reiskosten, medische verzekering en toegang tot digitale middelen is € 10.000 nodig. *Helpt u iemand om dominee te kunnen worden?*



Foto: MTC-SA

Peru (22030) **Moravian retraite in Amazonegebied**

Peru is een van de jonge hernhutter zendingsgebieden in de wereld. In de afgelopen tien jaar zijn daar op vier plaatsen volwaardige Broedergemeenten ontstaan, waarvan een in het Amazonegebied. De activiteiten van die gemeenten leiden tot nieuwe zendingsgroepen in omliggende regio's. Er is sprake van een snelle groei. Voor de leiders in Peru is het belangrijk om samen te komen voor ontmoeting en uitwisseling op organisatorisch-kerkelijk en geestelijk vlak. Samen met collega-organisatie American Board of World Mission wil het ZZg zo'n ontmoeting mogelijk maken en deze jonge kerk ondersteunen. De keuze voor het afgelegen Amazonegebied als plaats van samenkomst is een enorme stimulans voor de twintig lokale gemeenten die daar in opbouw zijn. Het ZZg draagt € 3.100 bij, o.a. voor de noodzakelijke bootreis. *Uw steun is welkom!*



Foto: ABW/M

Suriname (22044)

De voorschool geeft voorsprong!

Het ZZg ondersteunt al diverse jaren het goede werk van twee organisaties die voorschoolse educatie aanbieden in het binnenland; in en rondom Brownsweg, Moengo en Nieuw Aurora. Jonge kinderen (2½ - 4 jaar) die thuis alleen hun eigen lokale taal spreken komen op de voorschool spelenderwijs in aanraking met het Nederlands, de voertaal op de basisschool. Dit helpt om onderwijsachterstand bij deze kinderen te voorkomen en te verkleinen.

De beide voorschoolorganisaties innen ouderbijdragen en proberen steun te krijgen van de overheid. Dat is in tijden van economische crisis geen eenvoudige opgave. De bijdrage van het ZZg is dus nog steeds echt nodig. De huidige zes voorscholen hadden aan het begin van het schooljaar samen 114 leerlingen. De kosten zijn gemiddeld € 7.000 per locatie per schooljaar. Best een bedrag, maar als kinderen er blijvend profijt van hebben is het de investering zeker waard. *Hoeveel zet u in?*



Foto: Stg De Grote Beer

Tanzania (22033)

Een hostel voor Kantembo

In de Kantembo missiepost is een zinvolle nieuwe bestemming gevonden voor de leegstaande vijftien slaapkamers van het voormalige kinderkuis: als hostel voor studenten van de naburige middelbare school. Die kunnen er veilig en tegen een laag bedrag slapen en studeren. Twee jongens per kamer, een huismeester die toezicht houdt; de jongens en hun ouders zijn enthousiast. Gestart werd met twintig studenten, maar dat worden er meer, want het is een succes. Het levert de missiepost ook wat inkomsten op. Het ZZg en de Stichting Trijntje Beimers droegen € 2.100 bij voor kleine aanpassingen en onderhoud van het gebouw, extra bedden en matrassen. *Slaapt u een nachtje over uw mogelijke bijdrage?*



Foto: Kantembo Missie



Foto: HMH

Tanzania (22006)

Vakopleidingen in Tanzania

Op het arme platteland in Zuid-Tanzania, vlakbij Mozambique, zijn er voor jongeren nauwelijks opleidingsmogelijkheden. Daarom startte de Broedergemeente er samen met HMH (Herrnhuter Missionshilfe) twee scholen voor beroepsonderwijs (VTC's), in Songea en in Namtumbo. Die bieden praktische opleidingen zoals auto-techniek, kleding maken, houtbewerken, elektriciteit aanleggen en computertraining. Met zo'n diploma kunnen jongeren als zelfstandig ondernemer de kost verdienen. De Tanzaniaanse overheid verhoogde de eisen voor VTC-scholen. Dit betekent dat in Songea en Namtumbo docenten bijgeschoold moeten worden en dat er nieuwe lesboeken nodig zijn. Het ZZg steunt deze VTC's met € 20.000, omdat we geloven dat vakopleidingen van groot belang zijn om jongeren aan armoede te helpen ontsnappen. *Vindt u dat ook? Helpt u dan een handje?*

Lichtbrengers

vervolg van pag. 2

- NEDERLAND -

Jeannet Kelholt werkt bij ZZg aan communicatie, fondsenwerving en projecten.

"Mijn werk voor het ZZg is vooral schrijven en contact houden. Schrijven over de projecten die het ZZg helpt financieren en over de mensen en organisaties overzee die erbij betrokken zijn. Schrijven aan mensen die sympathie hebben voor het werk van het ZZg en dat wellicht willen steunen. Contact houden met donateurs, kerken, scholen en stichtingen wanneer ze willen bijdragen aan een specifiek project. Contact houden met een aantal projecten.



Ik hoop dat door mijn schrijfwerk mensen hier zich verbonden (gaan) voelen met de wereld van kansarme en kwetsbare medemensen daar, in bijvoorbeeld Tanzania en Suriname. En dat die verbinding mensen inspireert tot meeleven en solidariteit.

Kan motivatie genetisch overdraagbaar zijn? Mijn beide ouders hebben zich altijd als vanzelfsprekend vanuit hun geloof ingezet voor de kerk en voor medemensen dichtbij of ver weg. Van jongs af aan deed ik dat

dus ook. Sterk bepalend waren mijn twee jaren in Zambia, waar ik als vrijwilliger meewerkte aan de ontwikkeling van 25 schooljes op het platteland. Die onderdompeling in een wereld getekend door armoede en uitzichtloosheid, hoop en verwachting, voedt nog altijd mijn werkinspiratie en diaconale bewogenheid."

Rembrandt Zijderhout is donateur, zendingsgenoot van het ZZg

"Mijn ouders verloren in de oorlog hun eerstgeboren dochter. Zij was nog geen jaar oud. Daarna werden nog vijf kinderen geboren van wie ik als jongste de nalatenschap, eerst van mijn vader en in 2007 van mijn moeder, bezorgde. Het was



hun wens een kindsdeel - dat van hun oudste dochter - beschikbaar te maken voor andere kinderen en wel via het ZZg. Daarvan verwachtten zij dat het om méér zou gaan dan het financieren van projecten: het gaat immers om de broederlijke, evangelische betrokkenheid en verbondenheid - en geld is daarbij een hulpmiddel maar niet meer dan dat. De relatie is niet die van gever en ontvanger maar samen zijn wij 'zendingsgenoten'.

In de context van liefdevolle, evangelische verbondenheid is aan de wens van mijn ouders méér dan royaal door het ZZg voldaan en is mijn eigen relatie met het ZZg gegroeid, inmiddels 15 jaar. Zo betekenisvol kan een kind zijn (ook voor andere kinderen) dat maar één jaar heeft geleefd, al tachtig jaar geleden - omdat haar nagedachtenis de sleutel vormt van evangelische verbondenheid. Hierin en hierom voel ik mij verbonden met het ZZg en dat stemt blij en dankbaar."



Foto: Fred Manschot / Mel Boas

De Eerstelingen (1747), schilderij van Johann Valentin Haidt die de eerste dopelingen schilderde uit de verschillende volkeren waaronder de Broedergemeente haar zendingswerk verrichtte.

**Zending:
delen in geloof, hoop en liefde**

Wat deze mensen verbindt in hun verhaal is naastenliefde. Sinds de start van het ZZg, in 1793, is naastenliefde altijd een van de belangrijkste drijfveren geweest. De eerste hernhutter zendelingen waren ervan overtuigd dat ze niet op aarde waren voor zichzelf, maar ook of juist voor anderen. Geïnspireerd door het evangelie, trokken zij de wereld in om het goede nieuws te verkondigen. Het kenmerkt ook de mensen die in dit ZZg Nieuws aan het woord komen: zij zien om naar anderen. Misschien herkent u zich in een van hun. Dat is waar zending volgens het ZZg over gaat: delen in geloof, hoop en liefde. Op www.zzg.nl vindt u nog meer inspirerende verhalen van zendingsgenoten wereldwijd.

Van betekenis!



Ze hebben er zin in, de meisjes op de foto. In hun mooiste kleren wachten ze op hun kerstfeest. Deze tieners wonen in het Rebecca Scheltz meisjesinternaat in Paramaribo. Sommigen vanwege onveilige omstandigheden thuis. Anderen vanwege hun schoolopleiding in de stad. Het internaat is een instelling van de Broedergemeente in Suriname, net als de kinderhuizen Sukh Dhaam en Leliëndaal. Kerst is daar een hoogtepunt in het jaar, met wekenlange voorpret. De kinderen oefenen voor hun kerstspel, zang- of dansoptreden en versieren het hele huis. Ze verheugen zich op het lekkere eten en misschien een cadeautje. Het aloude kerstverhaal wordt verteld en de leiding voegt er iets actueels aan toe.

Over de religieuze kant van het kerstfeest denken de tieners serieus na, zo blijkt uit briefjes die het ZZg ontving: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat kerst de betekenis van het licht moet zijn en dat wij als kinderen het Goddelijke licht moeten uitstralen." (Indera, 18 jaar). "Kerst betekent blijdschap en nog veel meer voor mij. Kerst is ook dat mensen aan anderen denken." (Siesa, 15 jaar). Een kerst met betekenis dus. Dat geldt ook voor diaconiecliënten en ouderen die moeten rondkomen van heel weinig. Hun muzikale kerstviering in de kerk brengt hen even in een andere wereld. De saamhorigheid doet hen goed, net als het levensmiddelenpakket dat ze ontvangen. Als ze horen dat mensen in Nederland die gift en hun kerstfeest mogelijk hebben gemaakt, dan voelen ze zich gezien en zijn ze dankbaar voor de solidariteit en het meeleven dat daaruit spreekt.

Ook dit jaar zetten het ZZg en de diaconie in Suriname zich in voor zo'n fijne en betekenisvolle kerst voor de kinderen en het personeel in de kinderhuizen en internaten, voor kwetsbare ouderen thuis of in een instelling, en voor mensen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. U kunt ook meedoen en meeleven. En wellicht is dat betekenisvol voor u. Wilt u bijdragen, maak dan uw gift over op NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg, Zeist. Voor een levensmiddelenpakket is ongeveer € 20 nodig. Voor een compleet kerstfeest in een kinderkuis/internaat ongeveer € 12 per kind.



Zending door Uitwisseling: conversation in Suriname

Eerder dit jaar schreven we er al over: in de beleidsperiode 2021-2025 wil het ZZg opnieuw betekenis geven aan het begrip zending. Hoe komt zending tot uiting bij het ZZg anno 2022 en de jaren daarna? In november vond er een conversation plaats in Paramaribo, waarbij deelnemers uit Guyana, Jamaica, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Curaçao, Suriname en Nederland elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen.

Het ZZg wil bijdragen aan de verbinding tussen de wereldwijde gemeenschappen van de EBG, met name waar het gaat om theologische vorming. Een van de manieren om dat te doen, is het organiseren van gesprekken, ontmoetingen, ook wel Moravian Theological Conversations genoemd.

In de afgelopen maanden werd gewerkt aan de voorbereiding van zo'n bijeenkomst in Suriname, die in november plaatsvond op het Theologisch Seminarie van de Broedergemeente. Het was de eerste na de coronajaren. Als thema werd gekozen voor de Bijbeltekst uit 2 Timoteüs 3:16: "Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven." Daaruit werd vervolgens een centrale vraag geformuleerd als vertrekpunt van de gesprekken: hoe vind je als seminarie en als kerk aansluiting bij de maatschappij?

Een breed scala van theologische, sociale en organisatorische onderwerpen kwam aan bod door inleiders en (groeps)gesprekken. Zo werd er onder meer gesproken over pastoraat, rentmeesterschap en jongeren in de kerk. Deelnemers uit genoemde landen waren vertegenwoordigers van EBG kerken, seminaries en andere verwante instituten.

De uitkomsten van dit vijfdaagse programma zijn begin 2023 beschikbaar voor publicatie. In het volgende ZZg Nieuws schrijven we hier ongetwijfeld meer over. Meer informatie hierover vindt u ook op www.zzg.nl/zending-door-uitwisseling.



Een postuum geschenk

Veel mensen denken niet graag aan hun eigen dood en wat er met hun persoonlijke bezittingen zal gebeuren. Afscheid nemen van alles wat dierbaar is doet immers pijn en is zo definitief. Toch is het goed om daar eens bij stil te staan en na te denken over bijvoorbeeld uw nalatenschap. U kunt daarmee een betekenisvolle gift achterlaten voor uw familie en/of voor een doel dat u na aan het hart ligt. Mocht u overwegen om het ZZg in uw testament op te nemen, neem dan gerust contact op. Onze medewerker Douwe van Barneveld gaat graag met u in gesprek over de vorm die het best past bij uw situatie en wensen. Bel naar 030 692 71 88 of stuur een mail naar info@zgz.nl.

Tegen iedere zendingsgenoot die zonder dat wij ervan weten het ZZg iets wil nalaten zeggen wij vandaag al: "Heel hartelijk dank! Uw legaat of erfstelling is een postuum geschenk dat het ZZg in dankbaarheid en met respect aanvaardt".

Adventswens

Jezus zei: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." - Johannes 8:12.

De adventsperiode is begonnen. We kijken uit naar het licht, naar de geboorte van het Kerstkind. Het bestuur en de medewerkers van het ZZg wensen u een hoopvolle adventstijd toe en gezegende Kerstdagen. Dat het Licht van Christus voor u en uw naasten blijvend mag schijnen.

Overstappen op e-mail?

Het ZZg Nieuws kunt u ook per e-mail ontvangen. U blijft op de hoogte, spaart het milieu en onze portokosten. We sturen u een e-mailnieuwsbrief met een directe link naar het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt. Aanmelden kan eenvoudig via www.zgz.nl/mijn-zgz

Dagtekstenboekje 2023

Het Dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente is voor veel mensen een trouw metgezel dat al jaren meegaat. Sterker nog: in 2023 is het boekje toe aan de 293e jaargang! Het verschijnt in meer dan 60 talen in Europa, Afrika, Amerika en Azië. Wereldwijd weten de lezers zich verbonden met christenen wereldwijd, die op dezelfde dag dezelfde teksten lezen. Maar er is ook variatie: ieder land kiest een eigen derde tekst, meestal een lied. Het Dagtekstenboekje kost € 6,99 (excl. verzendkosten).



Bestellen kan via www.dagtekstenboekje.nl of door te bellen 030 692 48 33



Surinamekalender 2023

Nu volop verkrijgbaar en het perfecte moment om in huis te halen: de prachtige Surinamekalender, die u ook in 2023 weer in Surinaamse sferen brengt. Met genoeg schrijfruimte, bijzondere foto's, en interessante verhalen op de achterkant. Mooi voor uzelf en mooi om cadeau te geven. Bestellen kan via www.hernhuttershop.nl of door te bellen naar (030) 692 71 80. De kalender kost € 15,95 (excl. verzendkosten). Met de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender kleine, sympathieke, sociale projecten in Suriname.