



Zeister Zendingsgenootschap

WWW.ZZG.NL

VROUWENGROEP VAN DE KERK VERZORGT
MAALTIJDEN VOOR ARME WIJKBEWONERS
FOTO: MORAVIAN CHURCH JAMAICA

Bidden

**Doet u het nog,
dagelijks, af en toe,
of is het gaandeweg
uit uw dagritme verdwenen?**

Bidden.

**Je ziel openen,
je zorgen delen,
stilstaan
bij mensen om je heen,
bij God neerleggen
wat je benauwt.**

**Het kan je helpen,
opluchten,
nieuwe veerkracht geven.
Kracht van de Geest.
Levenskracht.**

**En soms
onverwacht
gebeurt dat wonder.**



Tekst: Jeannet Kelholt



ZZg-nieuws

door Age Kramer

Geestkracht geeft daadkracht

In februari van dit jaar was ik op Jamaica in gesprek met Donald Roberts, directeur van een bijbelschool. Op een goed moment hadden we het over *genezing door gebed*.

Ik had al zoveel succesverhalen gehoord, dat ik nu ook eens van Roberts wilde weten wat je ervan moet denken als bidden niet aantoonbaar helpt. Ik was onder de indruk van zijn reactie: "Geen simpele oplossingen. Als het gebed niet doet wat je verwacht, moet je je neerleggen bij het gegeven dat Gods wil soms anders is dan wat wij mensen denken dat goed voor ons is." Maar wat is dan de zin van gebed als we God toch niet kunnen beïnvloeden, vraag ik. Hij vertelt hoe gebed in zichzelf helend is en vrede kan brengen bij gebeurtenissen die op zichzelf een ramp zijn. En ten slotte zegt hij: "We begrijpen gewoon niet alles en we hebben vaak geen afdoende antwoorden. Dan helpt het als we dichtbij iemand gaan staan en iemand blijven steunen. Dat is de kracht van samen bidden."

Kracht ontvangen

Is *positief denken* hetzelfde als de *kracht van de Heilige Geest*? Aan de buitenkant

ziet het er precies zo uit: mensen krijgen energie, de dingen gaan beter, er komt glans en straling, etc.

Maar wat nou als *positief denken* niet werkt? Krijg je dan te horen dat je het kennelijk niet goed genoeg hebt geprobeerd? Word je dan aan je lot overgelaten als een *loser* die niet positief genoeg kan denken?

Het verschil zit hem niet in het effect, maar in de houding: als je de kracht uit jezelf denkt te moeten halen sta je er anders in dan wanneer je gelooft dat je die kracht ontvangt.

En het helpt natuurlijk dat je niet in je eentje bent in je geloof. De geestkracht van anderen kan jou verder helpen.



Foto: Congerdesign

Godsdienstles als weerbaarheidstraining

“Kinderen die in Suriname op een EBG basisschool hebben gezeten moeten stevig in hun schoenen kunnen staan. Ze moeten zich kunnen onderscheiden in de maatschappij. Dat andere mensen zeggen: ‘Jij hebt op een EBG school gezeten; dat kan ik zien aan de manier waarop je praat, je gedrag, hoe je je beweegt in de maatschappij, hoe je je opstelt.’ Als dat zichtbaar is dan hebben we het goed gedaan.”

Aan het woord is **Mildred Demon**, directeur van de Stichting Onderwijs der EBGs, die straalt wanneer ze praat over de leerdoelen van het nieuwe godsdienstcurriculum. De Stichting Onderwijs die 65 EBG-scholen in Suriname beheert, gaat dit schooljaar starten met een nieuw lesprogramma voor godsdienstonderwijs op de basisscholen. Er was wel een programma, lang geleden vertaald uit het Engels, maar dat was niet meer van deze tijd. Ook paste het niet goed meer in de snel veranderende Surinaamse maatschappij. Het nieuwe godsdienstonderwijs moet een essentiële bijdrage gaan leveren aan de vorming van kinderen. Zij moeten geestkracht maar ook daadkracht opdoen.



mensen kiest om iets speciaals te doen, en dat zij zelf ook iets speciaals kunnen doen voor hun ouders of voor God. Ze kunnen God niet zien, maar op het moment dat er een beroep op hen wordt gedaan om iets uitzonderlijks te doen, dan moeten ze dat kunnen doen, ook al weten ze de uitkomst nog niet. Heel basale zaken komen aan bod, zoals wat is geloven, wat is vertrouwen, wat is loslaten. Kinderen hebben emoties en daar moet je aandacht aan besteden. Dan gaan ze begrijpen waarom bepaalde zaken in hun leven zich voordoen.

Op deze wijze willen we kinderen voorbereiden op de volgende fase van hun leven en begeleiden naar volwassenheid en mondigheid. Dat raakt mij ook het meest: dat je door al deze werkvormen het geloof dichterbij kinderen kunt brengen. Het is mijn persoonlijke drijfveer om zo met het curriculum bezig te zijn.”



Urmie Mingoen, die vanuit de Stichting Onderwijs inhoudelijk betrokken is bij de totstandkoming, vertelt: “We werken aan een geschreven lesprogramma met duidelijke leerdoelen voor leerjaar 1 t/m 8 van het basisonderwijs. We documenteren nu alles om zo precies te volgen wat de leerlingen meekrijgen aan bijbelonderwijs. Daarnaast bestaat het lesprogramma uit informatie over de Broedergemeente wereldwijd, aangevuld met rolmodellen binnen de Surinaamse kerk. Denk bijvoorbeeld aan de personen naar wie de scholen vernoemd zijn. Ook willen we de kinderen de liederen van de Broedergemeente laten zingen.”

Leskist

Urmie vervolgt: “Elke school krijgt een eigen leskist. Daarin zit de lesmethode, een uitgebreide handleiding voor de docenten, een bijbel en allerhande illustratief materiaal dat als middel kan worden gebruikt om een les te verzorgen. Een voorbeeld van een leerdoel: een kind van 7 of 8 jaar moet kunnen begrijpen dat God



Jan Hus en Johannes King

“We hebben elk lesjaar opgedeeld in veertig weken. Er is altijd een verhaal uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament, maar ook het kerkelijk jaar zit erin. Kinderen leren dan over de christelijke feesten als Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Maar we behandelen ook thema’s die bijvoorbeeld te maken hebben met normen en waarden. Of met de *founding fathers* van de Broedergemeente, zoals Zinzendorf, Hus en Comenius. En ook onze eigen Surinaamse predikanten, die hier een stempel op de kerk hebben gedrukt, komen aan bod. Zoals Johannes King, die van betekenis is voor de Surinaamse kerkgeschiedenis. Als kinderen daarmee opgroeien dan kennen en begrijpen ze de roots waaruit ze vandaan komen. We vinden het belangrijk dat het nieuwe godsdienstprogramma geënt is op de ontwikkeling van de kinderen zelf. Op hun psychologische ontwikkeling, maar ook op hun kennis en vaardigheden rondom de verhalen. Dat ze christelijke normen en waarden kunnen toepassen aan de hand van de bijbelverhalen die aan hen worden toevertrouwd.”

“De kinderen van onze scholen moeten een verschil kunnen maken in de samenleving.”



Vertegenwoordigers van de kerk

Niet alleen Urmie Mingoen werkt mee aan het nieuwe programma. Mildred Demon trok diverse experts aan van buiten de organisatie. Gepensioneerde medewerkers uit de kerk en oudgedienden uit het onderwijs. Allemaal met beide benen in de Broedergemeente. Urmie benadrukt de urgentie daarvan, nu leerkrachten in de klas zien dat kinderen uit EBG-families minder vaak in de kerken te vinden zijn. “We zien onszelf ook als vertegenwoordigers van de kerk. Wat wij willen meegeven vanuit het christelijk onderwijs van de Broedergemeente moet ertoe leiden dat deze kinderen niet vervreemd raken van de kerk. Ze moeten juist uitgenodigd worden om meer van onze kerk te willen weten. We hopen zelfs dat ze in de toekomst de latere predikanten zullen worden. Wij schrijven het lesprogramma zó dat het ook een aanbod kan zijn voor het kinderwerk van de kerk, en dat de zondagsscholen hier ook iets kunnen uithalen. Wellicht kan de kerk ertoe overgaan

om vanuit het Theologisch Seminarie godsdienstleerkrachten op te leiden. We willen met dit aanbod de kinderen christelijke normen en waarden bijbrengen waar niet alleen de ouders en de kerk wat aan hebben, maar waar ook de samenleving baat bij heeft. De kinderen van onze scholen moeten een verschil kunnen maken in de samenleving.”



Toekomst

“We hopen, we wensen dat we zelfverzekerde kinderen kunnen afleveren aan het einde van de basisschool. Dat is zó belangrijk. Dat het kinderen zijn geworden die kunnen beargumenteren wat ze zelf wel of niet willen worden. Waarvoor ze willen gaan. En dat ze kunnen bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling, als ook aan de gemeenschap. We weten dat onze scholen niet alleen bemenst zijn door EBG’ers. We krijgen in de verschillende contexten waarin onze scholen staan mensen van verschillende geloven. Toch hopen we dat dit nieuwe godsdienstprogramma ervoor zorgt dat wanneer kinderen ouder worden, ze bewust zullen kiezen om tot dezelfde kerk te behoren waarin ze ook hun onderwijs hebben gevolgd. En we hopen dat we daardoor een groei kunnen zien in onze kerken.”

Alle foto’s bij dit verhaal: ZZg

Meedoen?

An deze vernieuwing van het godsdienstonderwijs in Suriname levert het ZZg ook graag een bijdrage.

Het is belangrijk om kinderen op een frisse, positieve manier in contact te brengen met de wereld van kerk en geloof. Het is ook belangrijk om de leerkrachten op de 65 scholen van de Broedergemeente in Suriname te voorzien van materialen en handvatten om dat vernieuwde godsdienstonderwijs te kunnen geven.

Eén gevulde leskist kost ongeveer € 175. Daarin zitten twee kinderbijbels, diverse wandkaarten en schoolplaatensets, cd’s, dvd, spelletjes en handleidingen voor alle leerkrachten. Daarnaast zijn leerlingboeken nodig en moeten de schoolteams getraind worden.

Vindt u het belangrijk dat Surinaamse kinderen goed godsdienstonderwijs krijgen, doe dan mee!

Elke gift helpt om het geloof dichter bij kinderen te brengen. IBAN NL74 RABO 0375 216 936, ZZg te Zeist.

Projecten

voor geest- en daadkracht

Suriname (17.010)

Voorscholen, ook in Brokopondo

Naast Marowijne zijn er voorscholen actief in het district Brokopondo, in Brownsweg (3) en in Pokigron (1). 103 Peuters van 2½ tot 4 jaar leren er spelenderwijs Nederlands, met een 'versuri-naamste' Nederlandse lesmethode. Dat geeft hun een betere start op de lagere school, want zij begrijpen de juf tenminste in tegenstelling tot kinderen die alleen Saramaccas spreken en daardoor vanaf dag 1 op school achterstand oplopen. In Pokigron betalen ouders 100 SRD per maand, ongeveer € 11. Dat lukt daar net, maar in Brownsweg moet de bijdrage omlaag omdat de ouders, die veelal geen reguliere baan hebben, anders afhaken. Kostendekkend werken lukt echt nog niet, ook al krijgen de (getrainde) begeleidsters maar een bescheiden vergoeding voor hun werk. De eigen fondsenwerving in Suriname moet gaan groeien; voornamelijk is de bijdrage van het ZZg onmisbaar (bijna € 5.000 per locatie). *Helpt u mee om dat bij elkaar te krijgen?*



Foto: ZZg



Foto: Diaconessenhuis, Suriname

Suriname (17.016)

Noodgenerator hospice

Op het terrein van het Diaconessenhuis in Paramaribo is een hospice gebouwd, het eerste in Suriname. De aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet laat nog op zich wachten en dat kan in Suriname lang duren. En dat terwijl er al wel mensen wachten totdat ze in het hospice kunnen worden opgenomen. Een generator die als noodvoorziening fungeert als de stroom in Paramaribo weer eens uitvalt, kan helpen om snel te starten. Hoe eerder het geregeld is, hoe sneller het hospice zijn deuren kan openen voor terminaal zieke patiënten. *Voor de aanschaf en installatie van de noodgenerator is € 12.300 euro nodig. Doet u mee?*

Tanzania (17.037) Bijscholing voor dominees

Veel dominees van de Broedergemeente in Malawi hebben maar weinig theologische scholing gehad en komen in hun werk vele uitdagingen tegen. De kerk groeit en heeft beter opgeleide mensen nodig. De Lutengano Bijbelschool in Zuid-Tanzania kan daaraan een bijdrage leveren door acht dominees ruim een jaar bij te scholen op theologisch gebied. Het ZZg financiert dit project samen met de Zwitserse Zendingsorganisatie Mission 21. De ZZg-bijdrage is € 5.000. *Helpt u een dominee uit Malawi aan meer theologische kennis?*



Foto: A. Boldewijn

Suriname (17.036) Schoolspullen voor Suriname

Steeds meer alleenstaande moeders met kinderen in Paramaribo hebben problemen om rond te komen. Ze hebben niet meer dan een heel klein baantje of kunnen geen werk vinden. *'Als alleenstaande moeder met zes kinderen en een inkomen van ongeveer 1000 SRD (€ 113) lukt het niet om zonder hulp al mijn kinderen naar school te sturen; ik kan ze nog net voeden.'* De Maatschappelijke Dienst van de diaconie in Suriname (AMD) probeert de gezinnen die bij de diaconie aankloppen zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met een waardebon van € 25 waarmee ze in een bepaalde winkel schoolmaterialen en een schooluniform kunnen kopen. 200 van deze 'giftcards' kan de AMD uitdelen, dankzij de steun van het ZZg. *Neemt u er een of twee voor uw rekening?*

Albanië (17.034)

Tenten voor zomerkamp

In het vroeger atheïstische Albanië zijn enkele kleine, maar zeer betrokken Broedergemeenten die met schaarse financiële middelen veel voor elkaar weten te krijgen en ook diaconaal heel actief zijn. Jaarlijks houden ze een zomerkamp op hun eigen, met steun van de Deense Broedergemeente opgezette, campingterrein in Pogradec. 100 à 120 gemeenteleden, waaronder veel jongeren en kinderen, komen daar bij elkaar voor ontmoeting, bijbelstudie en gezellige activiteiten. De oude, ooit gekregen tenten die ze gebruikten waren door en door versleten en voor nieuwe ontbrak



Foto: Moravian Church Albanië

het geld. Het ZZg sprong bij en kocht 12 tenten die via 'Hoop voor Albanië', een kleine charitatieve stichting die goederen verzamelt en vervoert, naar Pogradec zijn gegaan. Een mooi gebaar van meeleven met elkaar. € 3.000 in totaal, per tent omgerekend € 250.

Als alle kampeerliefhebbers onder u nu eens € 10 voor dit doel overmaken...



Foto: M. Sagan



Zuid-Afrika (17.011) Muziek voor het leven!

Tyrone Hitzeroth, al enkele jaren als vrijwilliger bezig met het oprichten en trainen van blazersgroepen in de Broedergemeenten van Zuid-Afrika zegt: "In afgelegen gebieden en in achtergebleven stadswijken kan muziek worden ingezet om jongeren vooruit te helpen. Daar hebben jongeren vaak het gevoel toch niks te kunnen bereiken in hun leven en gedragen ze zich er ook naar: laag zelfbeeld, lage moraal, slechte schoolprestaties, alcohol en drugs. Muziek maken helpt jongeren om op een leuke manier belangrijke levenslessen te leren: discipline, doorzettingsvermogen, samenwerking en teamgeest. Hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde groeien en ze leren dat met Gods hulp heel veel mogelijk is. De blaasmuziek houdt hen actief betrokken bij de kerk." € 3.000 draagt het ZZg bij en daarmee worden muziekinstrumenten aangeschaft, bijeenkomsten georganiseerd en een tegemoetkoming voor het vervoer naar de 8 verschillende locaties betaald. De rest financieren Tyrone en de jonge instructeurs van zijn eigen brassband zelf.

Blaast u een partijtje mee?

Suriname (17.021) Toerusting kerkelijk leiders

Voorgangers en bestuurders van de Broedergemeenten in Suriname moeten over veel dingen nadenken en meebeslissen. Dan is het hebben van voldoende kennis op die terreinen van groot belang. De EBG-kerkorde, -reglementen, -tradities, maar ook diaconie, financiën en kerkadministratie - het komt allemaal aan de orde in het trainingsprogramma dat het Theologisch Seminarie in de komende twee jaar gaat verzorgen. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen als leiderschap, samenwerken, communicatie en conflictbeheersing. Het ZZg ziet de waarde van deze vorming en toerusting voor de kerk en steunt het met € 6.850. *U bent van harte uitgenodigd om mee te steunen.*



Wederopbouw Malawi Malawi (17.025)

Na de hevige regenval in april en mei in het noorden van Malawi is het nu tijd voor wederopbouw. De mensen die in schoolgebouwen en tijdelijke tentenkampen zitten moeten terug naar hun dorpen om hun huis weer op te bouwen en hun akkertjes opnieuw in te zaaien (met zoete aardappels, cassave, maïs en groenten). Maar zaaigoed is duur en de mensen hebben niets meer. Ze zijn afhankelijk van voedsel van de overheid, want de hele maïs- en rijstooft is door de overstromingen verloren gegaan.

Ook Rhoda Mwale, die met vier kinderen en haar geesteszieke man in een tentenkamp zit, is alles kwijt. "Ik weet niet hoe het verder moet", zegt ze hui-

lend, "Ik heb niemand die een huis voor me kan bouwen. Mijn schoonvader die het vorige huis bouwde, is overleden; mijn man is krankzinnig en ik heb geen familie hier."

De Broedergemeente in Malawi wil mensen als Rhoda graag helpen. Het ZZg gaf al € 2.500 voor noodhulp en draagt nu € 2.500 bij voor de wederopbouw.

Ook uw steun is welkom!



Suriname (17.017/17.018) Huize Francis en Albertine

Over deze twee verzorgingshuizen van de Broedergemeente staat op pagina 6/7 een uitgebreid artikel. Helpt u mee om het dagelijks leven van de 125 ouderen die er wonen en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren? Het gaat om noodzakelijk onderhoud, medische - en verzorgingsmaterialen, vervanging van versleten meubilair, renovatie van kamers, et cetera. *Elke euro is meer dan welkom en mocht u een stichting/fonds weten dat ouderenwerk in Suriname ondersteunt, laat het ons weten. Samen kunnen we meer!*



Tanzania (17.026) Gezondheidszorg Kilangala

Het is een dokterspost, verloskundigenpraktijk, consultatiebureau, Hiv-testbureau, ambulancepost en mini-ziekenhuis ineen. Het Kilangala Health Centre, met maar één dokter en een tiental verpleegkundigen, vervult daarmee een belangrijke functie voor de wijde regio. Van heinde en verre komen de mensen ernaar toe. Wie betalen kan betaalt, maar wie arm is betaalt slechts een beetje of helemaal niets. Het ziekenhuis is onderdeel van de Kilangala missiepost die zich met hart en ziel inzet voor de allerarmsten in de streek.

Ongeveer 1/3 deel van de patiënten krijgt de behandeling of medicijnen gratis. Het ZZg helpt graag mee om de kosten daarvan te dragen. U ook? € 6.500 is nodig.

De goeie ouwe tijd

Als je een dagje ouder wordt en terugblijkt op voorbijgane jaren,
dan kleur je die herinnering nogal eens positief in.

Met die roze bril op kun je dan verzuchten dat vroeger, in die goeie ouwe tijd,
alles beter was. Nuchter beschouwd klopt dat heel vaak niet, maar soms...



Huize Albertine. Genoemd naar de initiatiefneemster, Albertine Polanen, ook bekend als 'Moesje Polanen'.

In het geval van **Huize Albertine**, het verzorgingshuis van de Broedergemeente in Paramaribo, kun je wel stellen dat het vroeger echt beter was. In 1976, toen het tehuis aan de rand van het stadscentrum net gebouwd was, heeft het er pico bello uitgezien, maar anno 2017 is het in deplorabele toestand geraakt. Het is niet alleen de tand des tijds die daarvoor verantwoordelijk is. Gebrek aan onderhoud speelt een grote rol, zoals bij zoveel gebouwen in Suriname. De kerk in Suriname kan het niet financieren, en de huidige economische situatie in Suriname is zo slecht dat een op zich reële verhoging van de huurprijs voor de kamers de helft(!) van de bewoners voor grote problemen heeft gesteld. Zij kunnen het nauwelijks betalen. En die huurprijs is niet eens kostendekkend.

Situatie nu

Huize Albertine is groot: twee vleugels, drie woonlagen voor maximaal 115 bewoners. Nu wonen er ongeveer 100 mensen, want sommige kamers kunnen door lekkages niet worden gebruikt. Veel ruimtes hebben dringend een onderhoudsbeurt nodig, waaronder de keuken en de ziekenboeg. Er zijn reparaties nodig in de afvoer/afwatering en in de bekabeling. Er is regelmatig een tekort aan zorgmaterialen en aan schoonmaakmiddelen. Het is om moedeloos van te worden.

En toch

Het personeel en de leidinggevenden zetten zich met hart en ziel in voor de ouderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd, wonder werkomstandigheden die beslist niet ideaal zijn en voor een salaris dat onder de norm is, want meer kan eenvoudig niet. Toch blijven ze. Rudette Cairo bijvoorbeeld, werkt al bijna 25 jaar in Huize Albertine. Ze begon in de schoonmaak, toen in de keuken, deed de opleiding tot ziekenverzorgende en is nu hoofdverantwoordelijke van de ziekenzorg. Ze zegt: "Liefde en geduld vormen de basis van mijn beroep. Het is prettig om mensen te helpen. Dat geloofsprincipe van de Broedergemeente draag ik uit in mijn werk. Als ik 's morgens langs de kamers loop put ik inspiratie uit de blik van iedere bewoner."

Henna Terborg komt uit een echte EBG-familie. Ze geeft leiding aan de maatschappelijke dienst binnen Huize Albertine. "Ik heb altijd geleerd om ouderen te respecteren. Ik vind het prettig om met hen om te gaan. Ik leer heel veel van de bewoners, uit de levensverhalen die ze graag delen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en uit elk verhaal haal je iets. "Mijn lijfspreuk is: God is liefde en wie in de Heer blijft, blijft in de liefde. Dit helpt me om het werk met alle liefde te doen."



Met liefde aan het werk



Zr. Rudette Cairo



Deze bewoonster heeft er nog plezier in!

Opgave

Het bestuur van Huize Albertine staat voor de grote opgave de organisatie draaiende te houden in slechte economische omstandigheden, de zorg voor de bewoners te optimaliseren en de onderhoudsproblemen op te lossen terwijl men er zelf niet in slaagt voldoende geld bij elkaar te krijgen. Het ZZg wil de bewoners niet de dupe laten worden van deze situatie.



Huize Francis. De naam is ontleend aan de voornaam van de eerste bewoonster, mevrouw Francis Aloy.

Dan **Huize Francis** in Nieuw Nickerie, ook opgericht in 1976. Dit verzorgingshuis van de Broedergemeente is een stuk kleiner dan Albertine en er wonen 25 mensen van gemiddeld meer dan 80 jaar. Twee gedreven EBG'ers, Zr Laldji en Br Leysner, geven leiding aan het huis. Hoewel al pensioengerechtigd denken ze er niet over om te stoppen. Ze blijven zich vanuit hun liefde voor de 'seniore burger' inzetten voor de bewoners, ook al is het vaak zwaar. Zuster Laldji zegt: "We bidden altijd en dat blijven we doen. En het helpt, want aan het einde van de dag hebben alle mensen te eten gehad en is er de aandacht en zorg gegeven aan de mensen die het nodig hadden. Bovendien stuurt God altijd mensen op ons pad die ons helpen."

Zr. Laldji:

"Ik ben zo blij u te zien en ik weet dat de Heer u gestuurd heeft."

Situatie nu

Ook Huize Francis heeft financiële nood en onvoldoende mogelijkheden om zelf geld te vinden. Er is op korte termijn groot onderhoud nodig: de waterleiding moet worden hersteld, het terrein opgehoogd, de keuken en tien toiletten moeten worden



Br. Leysner en zr. Laldji



Op de veranda van Huize Francis



Keuken Huize Francis

vervangen. En de ziekenboeg heeft behoefte aan medische materialen zoals een brancard, (medische) matrassen en mobiele badstoelen, maar ook aan nieuwe bedden, kledingkasten en nachtkastjes.

Op de iets langere termijn is uitbreiding van de ziekenboeg nodig en renovatie van de kamers van de bewoners, waaronder vier kamers die nu niet gebruikt kunnen worden vanwege de slechte staat waarin ze verkeren.

Huize Albertine en Huize Francis

Twee verzorgingshuizen van de Broedergemeente in Suriname waar mensen van verschillende religieuze achtergronden liefdevol worden verzorgd. De een in Nieuw Nickerie, de ander in Paramaribo. Beiden hebben veel noden en weinig inkomsten. Beiden staan voor grote opgaven. Er moet heel veel gebeuren, maar waar halen ze het benodigde geld vandaan?



Het ZZg wil de ouderen in deze Huizen niet laten vallen. Zij verdienen een goede verzorging. Maar voor leniging van de urgente noden is veel geld nodig: € 25.000 voor Huize Albertine en € 18.000 voor Huize Francis. Helpt u alstublieft mee om dit bij elkaar te krijgen. Doe wat u kunt. Maak een speciale gift over, met vermelding 'Huize Francis' of 'Huize Albertine' of 'Verzorgingshuizen Suriname', naar het ZZg in Zeist, IBAN NL 74 RABO 0375 216 936. Maak het aanhangig bij de diaconie van uw kerk voor een (extra) collecte, losse gift of mooie actie. Klop aan bij een verzorgingshuis in uw omgeving en vraag of die ook iets kunnen doen. Het ZZg ondersteunt zo'n actie graag met informatie- en beeldmateriaal.

Meer lezen, filmbeelden bekijken?
www.zzg.nl/oudereninsuriname
of via de QR Code.



De Kerstactie komt eraan

Begin oktober gaat onze jaarlijkse Kerstactie voor Suriname weer van start. Een mooie en hartverwarmende ZZg-traditie. Kwetsbare ouderen en alleenstaande moeders met hun kinderen, kinderen die in kindertehuizen opgroeien, u kunt ze zo blij maken met een levensmiddelenpakket en een fijne kerstviering. Maar ook, zo horen we elk jaar terug, vinden ze het bijzonder dat er aan hen gedacht wordt door mensen van zo ver weg.

Hebt u eerder aan de Kerstactie meegedaan dan krijgt u de kerstactiebrief vanzelf thuis in uw brievenbus. Wilt u voor het eerst meedoen, maak dan een gift over naar IBAN NL74 RABO 0375 216 936 en vermeld 'Kerstactie Suriname'. Elk bedrag is welkom.

Vorig jaar hebben we 340 ouderen en diaconiecliënten en zo'n 130 kinderen in kindertehuizen blij kunnen maken. Kunnen we dat dit jaar met elkaar weer doen?

Foto: A. Boldewijn



Jubileumviering in Friesland

De missiepost van Kilangala (Tanzania) bestaat dit jaar al 50 jaar, die in Kantembo 40 jaar. Dat mag gevierd worden! Op vrijdagavond 6 oktober organiseert de Stichting Trijntje Beimers in samenwerking met het ZZg een feestelijke avond waar ook de beide managers van de missieposten, Moses Siame en Christopher Maganga, bij aanwezig zullen zijn.

Gaan Kilangala en Kantembo u ook ter harte dan bent u er van harte welkom: om 20.00 uur in Het Baken (Baptistenkerk), Nieuweweg 29 in Koudum. De net voltooide film Nuru (in april opgenomen in de missieposten) wordt vertoond en er zijn optredens van een djembégroep en een koor en natuurlijk enkele toespraken. De toegang is gratis, maar een jubileumgift voor het werk van de beide missieposten wordt natuurlijk bijzonder op prijs gesteld.

**Vrijdag 6 oktober
Koudum, 20.00 uur**



Foto: Pysje Kampen

Solarlampen voor Tanzania

Nog een hartverwarmende traditie. Of beter, een lichtgevende traditie: onze Adventsactie **Een Lichtje hier voor een Lichtje daar**. Dit jaar schenken we solarlampen aan weeskinderen die daardoor ook 's avonds tijd aan hun huiswerk kunnen besteden. En er gaan lampen naar vroedvrouwen en gezondheidswerkers in Congo. Die moeten bij nacht en ontij in het stikdonker naar patiënten en dan komt zo'n lamp heel goed van pas. Via www.hernhuttersterren.nl kunt u het hele jaar door een adventsster of solarlamp kopen met een extra gift voor de solarlampen. Een mooi Sinterklaas- of kerstcadeau! De fysieke winkel van het Hernhutter Huis, Lageweg 27 in Zeist, gaat naar verwachting half oktober open. Op de website zal dat worden bekendgemaakt. Wilt u in uw eigen kerk rond de Adventstijd een actie op touw zetten rond de solarlampen, laat het ons weten (info@zsg.nl of (030) 6927180). Wij helpen u graag aan PR-materiaal, foto's, sterren en solarlampen. **Laat de sterren en de solarlampen schijnen!**



Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zsg.nl
www.zsg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

Eindredactie:
Jeannet Kelholt
Vormgeving/lay-out:
Manschet Grafimedia
Drukwerk: AD/Mercurius

Giften en donaties
zijn welkom op banknr.
NL74 RABO 03752 16936,
t.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld
eventueel doel/projecttitel.
BIC: RABONL 2U

Een meeropbrengst voor
een project besteedt het
ZZg aan soortgelijke
projecten. Een gift per
acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project?
Laat het ons weten.
Minder post ontvangen?
Bel ons of kijk op:
www.zsg.nl/mijn-zsg