



Zeister Zendingsgenootschap

WWW.ZZG.NL

LAKE TANGANYIKA, TANZANIA
FOTO: BERT MUIZEBELT

Een steuntje in de rug

Herinnert u zich, toen u als kind tegen de wind in fietste en bijna niet vooruit kwam, hoe het voelde om geduwd te worden door je vader of moeder? Die hand in je rug gaf je nieuwe moed. Dan kon je weer verder op eigen kracht.

Een steuntje in de rug helpt. Fysiek, financieel, mentaal; precies wat je nodig hebt om verder te komen.

Steun ontvangen is fijn, maar geven ook. Meeleven van mens tot mens vraagt weinig maar vermag veel.

Zo'n steuntje in de rug kan wonderen doen.



Tekst: Jeannet Keilholt

ZZg-nieuws

De wind mee geven

'De wind mee hebben', die uitdrukking is bekend en wie fietst weet hoe lekker het is om een stevige wind in de rug te hebben. Je bent zo waar je wezen wilt. Maar die wind waait wel waarheen-ie zelf wil; je kunt 'm niet naar je hand zetten.

Dat is anders als je iemand 'de wind mee geeft'. Dan doe je je best om iemands omstandigheden positief te beïnvloeden zodat het voor hem of haar gemakkelijker wordt om zelf verder te gaan. In windtermen gesproken: je helpt iemand zodat het die persoon hopelijk daarna 'voor de wind gaat'.

Zou je zendingswerk, met name de diaconale kant daarvan, ook kunnen zien als een vorm van wind mee geven?

Als kansloze jongeren de mogelijkheid krijgen om een vakopleiding te volgen kunnen zij zich daarna waarschijnlijk financieel zelf redden. Als een noodgenerator beschikbaar is kan een ziekenhuis eindelijk patiënten gaan opnemen in een nu leeg staand hospice. Als de ergste nood van een financieel klem zittend verzorgingshuis gelenigd is kunnen de leidinggevenden met nieuwe energie werken aan de rest van de problemen. Als tieners tijdens een weekendkamp even weg zijn uit hun dagelijkse besognes ontstaat er gelegenheid om na te denken over zichzelf en de toekomst.

Je zou kunnen zeggen dat met het wegvalen van een concreet probleem er mentaal ruimte ontstaat voor nieuwe gedachten en nieuwe inspiratie. Is dat ook niet precies het moment dat de Heilige Geest zijn zegenrijke werk kan doen?

Zendingswerk is zo bezien niet alleen iemand de wind mee geven door een probleem te helpen oplossen, maar betekent ook het doorgeven van de Heilige Geest. Van die geestkracht moeten we het hebben, in ons eigen kleine bestaan en in de grote wereld. Daar wordt iets van God zichtbaar. Iets dat we kunnen delen met elkaar, wereldwijd.



Foto: ZZg

Vakopleiding? Kerkmentor cadeau!

Pinksteren is alweer een paar zondagen geleden en toch waait de wind nog een beetje door dit ZZg-Nieuws heen. En waarom ook niet: we kunnen altijd wel inspiratie en geestdrift gebruiken.

Toch zit in het Pinksterfeest meer dan alleen maar bruisend enthousiasme. Dat komt door de Joodse achtergrond van het feest. Pinksteren komt van het Griekse woord 'pentecosta', 50. De Vroege Kerk besloot het feest van de Heilige Geest te vieren op de dag dat het Joodse Volk het feest van het Ontvangen van de Wet viert, 50 dagen na het Joodse paasfeest. Die wet is niet een systeem om je vrijheid in te perken, maar vooral een basis om je leven te ordenen. Precies dat is ook de kern van het mentoraat dat de Broedergemeente in Jamaica ontwikkelde om jongeren die een vakopleiding volgen nog wat meer wind in de zeilen te geven.



“De Broedergemeente kent een lange traditie waarin aandacht is voor zowel de fysieke als de spirituele behoeften van mensen. Je zult dus overal een school vinden in de onmiddellijke omgeving van een kerk van de broedergemeente. Opleiding is dus altijd belangrijk geweest voor de Broedergemeente.” Hennis Smith, voorzitter van het Skills Development Centre van de Trinity Church in Kingston, Jamaica, vormt zijn woorden weloverwogen. Hij heeft dit verhaal vermoedelijk al vaak verteld, maar het samengaan van Woord en Daad is voor hem geen afgesleten cliché geworden. En steeds is er ruimte voor vernieuwing van de oude uitgangspunten. “Toen ik voorzitter werd van het Vakopleidingscentrum in 2010, merkte ik dat er geen sterke relatie bestond tussen de leden van de gemeente en de jonge mensen die hier kwamen voor training. Een van de dingen die we bedachten was het instellen van een mentoraat, waarbij leden van onze kerk mentor konden worden van leerlingen van de Trinity-vakopleiding. Zo krijgt elke leerling de kans om een persoonlijke relatie aan te gaan met iemand uit de ‘Trinity-familie’.

Hier speelt het spirituele een belangrijke rol. Geld is niet alles. We nodigen mentor en leerling uit om samen deel te nemen aan de kerkdiensten of aan gebedsdiensten. We nodigen hen ook uit voor andere activiteiten van de kerk. De leerling heeft vaak geen spirituele leiding buiten de school en op deze manier kunnen jongeren kennismaken met de kerk en zelfs lid worden. De gedachte is dat een leerling baat heeft bij begeleiding door iemand die spirituele nood begrijpt. Er wordt vaak samen gebeden. Er wordt ook gesproken over het belang van een stabiele relatie met God. Leerlingen zien dan dat het eenzijdig is om je alleen maar op de materiële kant van het bestaan te concentreren.”

Mentor Stuart Reid

Een van die mentoren van de Trinity Broedergemeente is Stuart Reid, die bij een commerciële bank werkt. Hij ziet het mentoraat als een kans om iets te delen met een leerling van het centrum.

Het gaat dan om het samen kijken naar de belangrijke vragen van het leven: wat zie je voor je, waar moet je aandacht aan besteden, wat zijn je planningen, hoe kun je sparen, hoe ga je met andere mensen om? De digitale wereld maakt alles zo vluchtig. Hoe kun je iemand begeleiden om effectief te opereren in deze veranderende wereld?

Het mentoraat is voor hem een wederkerige relatie. Stuart: “Het gaat er niet om dat je opdrachten geeft. Ik heb ook heel wat geleerd: geduldig zijn, toleranter, meer begrip hebben voor de zaken waar jongeren mee te maken hebben.”

Stuart kan vanuit zijn werk heel wat vaardigheden aanbieden: planning, op tijd zijn, discipline. De leerlingen leven vaak in sociale omgevingen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. Nu moeten ze -om succesvol te zijn- leren omgaan met andere normen.



Juweeltjes

Soms komen er juweeltjes uit deze samenwerking tussen mentor en leerling. Laatst was een jonge vrouw afgestudeerd als cateraar. Stuart vroeg haar: Wat ga je nu doen met al die vaardigheden die je hebt geleerd? Ze had geen duidelijk idee. Stuart wist dat ze heerlijke taarten kon bakken en stelde deze deal voor: jij bakt taarten en ik zoek kopers. Stuart vond tien personen die een taart wilden kopen. Op deze manier zag de vrouw dat ze echt in staat was om een onderneming te starten. Maar vervolgens kwam het gesprek op tempo en planning. Je kunt geen groot succes in en-



kele weken verwachten. Je moet goed plannen en je planning gedisciplineerd uitvoeren. Wat is je doel? Taarten verkopen. Hoe vind je de markt? Wat kan een taart kosten? Die start van een kleine onderneming was voor hen beiden een prachtige ervaring.

Meeleven

Soms komt er uit iets verdrietigs ook toekomst. Stuart vertelt: "Een van mijn mentor-contacten verloor haar vader en ik ging op bezoek bij de familie. Daar bleek dat er nog twee dochters (10 en 7 jaar) thuis woonden die heel slim waren. Toen ik met hen en hun grote zus in gesprek was, drong het tot me door dat we in Jamaica nog veel jong talent hebben dat niet op tijd ontdekt wordt. Als we hun begeleiding geven kunnen zij hun talent ten goede laten komen aan het land en zelf een mooie toekomst opbouwen. Ik besloot mijn begeleiding voort te zetten nadat de opleiding was afgerond. Mentoraat is niet een zakelijke en strikt beperkte verbintenis. Het gaat om met elkaar meeleven.

Voor mij is het mentoraat een kans om iets waar te maken van mijn broeders of zusters hoeder zijn. We hebben als gelovigen een verantwoordelijkheid. Een kerkdienst is meer dan een gebeurtenis in de kerk. Het moet doorlopen in je wekelijkse activiteiten, je sociale leven.

Roeping

Toen ik gevraagd werd om mentor te worden voelde dat als een roeping. Als een kans om ingezet te worden voor het werk van God in de wereld. Ik realiseerde me dat ik veel kansen heb gehad, dat ik heb kunnen profiteren van de vaardigheden die ik heb geleerd en dat het nu tijd was om te delen.

Ik hoorde dus de Geest spreken via de mensen van de kerk die me vroegen. En dat was een kans om mijn geloof handen en voeten te geven."

Ontmoet Stuart Reid
in een serie korte filmpjes.
Kijk op www.zzg.nl/trinity



ZZg in Jamaica

Het ZZg heeft 10 jaar geleden de uitbreiding van het Trinity vaktrainingscentrum gefinancierd, zodat er meer opleidingen gegeven konden worden. Het centrum draait goed. Mooi om te zien!

Op dit moment steunt het ZZg een voedselhulpproject van de Trinity-kerk en twee andere Broedergemeenten voor de armen in hun wijk. Vrijwilligers koken wekelijks een maaltijd en geven aandacht en geestelijke bijstand aan zo'n 185 mensen. Het project wordt gefinancierd door kerkliden, lokale sponsors en het ZZg. Een blik hierop:



Groente, rijst en een beetje vlees



De kookploeg



Smakelijk eten, namens de kerk!

Uw steun voor dit project is welkom. Ons banknummer: NL74 RABO 0375 216 936. Vermeld 16.011 Jamaica.

Projecten

die mensen de wind mee geven

Suriname (17.031) - Tienerkamp Jeugdcentrum

Stichting Jeugdcentrum van de Surinaamse Broedergemeente organiseert met verschillende partnerorganisaties allerlei activiteiten voor jongeren, waaronder een tienerclub voor jongeren die in moeilijke omstandigheden leven, thuis of in een kinderkamp. Een kampweekend is voor deze groep erg belangrijk, om even te ontspannen en weg te zijn van thuis, maar ook voor hun geloofsvorming en het opbouwen van een vertrouwensband met volwassenen. De ingrediënten van het kamp: sport en spel, geestelijke vorming, creatieve verwerking, plezier en ernst. 78 tieners, de meesten uit kinderkampen afkomstig, kunnen meedoen. Het brengt hen op een positieve manier in aanraking met de wereld van geloof en kerk.

€ 1.500 draagt het ZZg bij. Geeft u om vorming voor jongeren?



Foto's: ZZg

Suriname (17.022) - Vaktraining Marowijne

Als voortijdige schoolverlater of tienermoeder ben je in Moengo zo goed als kansloos op de arbeidsmarkt. Een grote groep jongeren in Marowijne heeft daardoor bitter weinig economisch perspectief. Door het aanbieden van korte vakopleidingen (6 maanden) en vaktrainingen (3 maanden) wil een gedreven lokale vrouw daar iets aan doen. De (modulaire) trainingen leiden op tot zelfstandig ondernemer: modiste, assistente, crecheleidster, lassen en constructie, groente- en fruitverbouw. De cursisten betalen zelf een behoorlijke eigen bijdrage. Aan de vaktrainingen willen de mensen achter dit initiatief ook een geestelijke component toevoegen: het evangelie, als middel om uit armoede te komen.

Het ZZg draagt € 15.000 bij voor training voor 50 jongeren, gemiddeld € 300 per persoon. Helpt u mee?



Foto: Huize Francis

reïn (€ 2.500); herstel dakgoten (€ 600); termietenbestrijding (€ 180); vervanging van de keuken (€ 1.800); reparatie en vervanging 10 toiletten (€ 1.200). Daarnaast zijn medische materialen en meubilair aan vervanging toe. Onder andere: 10 hoog-laag bedden (à € 960); 10 anti-doorligmatten (à € 95); 10 klerenkasten (à € 120); 10 nachtkastjes (à € 80); 4 rolstoelen (à € 455); bloeddrukmeter (€ 50) en een brancard (€ 240).

Waar maakt u de bewoners en medewerkers van Huize Francis blij mee?

Suriname (17.016) - Noodgenerator voor hospice

Op het terrein van het Diakonessenhuis in Paramaribo is recentelijk een hospice gebouwd, het eerste in Suriname. De aansluiting aan het landelijke elektriciteitsnet laat nog op zich wachten en dat kan in Suriname best lang duren. En dat terwijl er al wel mensen wachten totdat ze in het hospice kunnen worden opgenomen. Een generator kan helpen om snel te starten en is ook nodig als noodvoorziening omdat de stroom in Paramaribo regelmatig uitvalt. Het ZZg wil dit zo snel mogelijk regelen, zodat het hospice in gebruik genomen kan worden.

Voor de aanschaf en installatie van de noodgenerator is € 12.000 nodig. Wie helpt ons om dit bij elkaar te krijgen?

Malawi (17.025) - Noodhulp na watersnood

Terwijl in noordelijk Afrika op grote schaal honger dreigt door droogte viel in april in Noord-Malawi zoveel regen dat laaggelegen gebieden onderliepen. Mensen verloren hun huis, vee, huisraad en gewassen op het veld (en daarmee hun voedselzekerheid voor het komende jaar). 3.500 families zijn direct getroffen. 700 huizen zijn compleet vernield; mensen verblijven bij familie, burens of zijn ondergebracht in scholen. De Broedergemeente van Malawi wil de nood onder de lokale bevolking graag helpen lenigen, maar heeft zelf onvoldoende geld omdat de meeste kerkleden arm zijn. De wereldwijde Broedergemeente is gevraagd om bij te dragen. Het ZZg stelt € 5.000 beschikbaar, zodat de kerk getroffen families kan helpen aan voedsel, dekens, tenten, klamboes en zaaigoed. Maar ook geeft de kerk geestelijke zorg en psychosociale steun. Uw steun is zeer welkom.



Foto: Moravian Church Malawi

Suriname (17.017) - Maak Huize Francis blij

Huize Francis in Nieuw Nickerie is een verzorgingshuis van de Broedergemeente. 25 Mensen van verschillende religieuze achtergrond (hindoe, moslim, christen) worden er liefdevol verzorgd. De leidinggevenden zetten zich met hart en ziel in voor de ouderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het personeel spant zich in onder werkomstandigheden die beslist niet optimaal zijn. Huize Francis heeft veel noden en maar weinig inkomsten. Het Bureau Openbare Gezondheidszorg heeft een aantal urgente reparaties vereist, waaraan een prijskaartje hangt:

herstel van de waterleiding (€ 600); herstel septic tanks (€ 600); ophoging terrein (€ 2.500); herstel dakgoten (€ 600); termietenbestrijding (€ 180); vervanging van de keuken (€ 1.800); reparatie en vervanging 10 toiletten (€ 1.200). Daarnaast zijn medische materialen en meubilair aan vervanging toe. Onder andere: 10 hoog-laag bedden (à € 960); 10 anti-doorligmatten (à € 95); 10 klerenkasten (à € 120); 10 nachtkastjes (à € 80); 4 rolstoelen (à € 455); bloeddrukmeter (€ 50) en een brancard (€ 240).

Waar maakt u de bewoners en medewerkers van Huize Francis blij mee?



Tanzania (17.012) Training gemeenteliders

In een regio waar het analfabetisme hoog is (41% onder mannen, 54% onder vrouwen) en het aantal geschoolde mensen gering, loopt het verspreiden van allereerste kennis veelal via invloedrijke personen zoals dominees en andere leidinggevers in de kerk. Sociale thema's als gelijke behandeling m/v, uitsluiting en misbruik, milieuonderwerpen als schoon water en bomen planten, of gezondheidsthema's als Hiv-preventie; als die aangeroerd worden door een dominee dan komt het binnen bij de ongeletterden op het platteland in Rukwa. Het is dus belangrijk om leidinggevers van de lokale Broedergemeenten te trainen, als je in de afgelegen dorpen iets wilt bereiken. Daarom helpt het ZZg een meerdaagse training te financieren voor 175 pastoren en echtgenotes. We dragen € 3.000 bij en de Broedergemeente in de Rukwa-provincie zorgt zelf voor de rest.

*Voor € 17 laat u al iemand meedoen.
Wie mag/mogen er namens u?*

DR Congo (17.004) en Burundi (17.006) Evangelie op wielen

Vanuit Tanzania werkt de Deense zending Knud Knudsen (foto) ook in DR Congo en Burundi aan evangelieverkondiging en opbouw van de kerk. Samen met lokale voorgangers reist hij naar afgelegen gebieden, bijvoorbeeld Noord-Burundi, waar in een uitgestrekt gebied 3 evangelisten werken onder 15.000 kerkleden in 102 gemeenten. In DR Congo komen Pygmeeënstammen in de verdrukking en kunnen hun traditionele rondtrekkende leefwijze niet volhouden. Door de lokale bevolking worden ze uitgebuit en als paria's beschouwd. De Broedergemeente brengt hun het evangelie, maar ook onderwijs, gezondheidszorg en steun bij hun maatschappelijke ontwikkeling. Ook hier leggen voorgangers grote afstanden af. De pastor die de Pygmeeën bezoekt fietst daarvoor 200 km over zandpaden... Motorfietsen maken dit zendingswerk lichter. *Drie stuks voor Burundi (samen € 5.400), 2 voor DR Congo (€ 3.300).*

Voor onderhoud en benzine gaat het kerkdistrict zorgen. Sponsort u een stukje van een motor?



Foto: ZZg



Tanzania (17.008)

Houd weeskinderen op school

Veel weeskinderen en half-weeskinderen op het platteland van Zuid-Tanzania zien hun dromen in duigen vallen als hun vader en/of moeder overlijdt. Het betekent nogal eens dat de familie-inkomsten wegvallen en dat ze van school moeten. Voor de middelbare school is geld nodig: schoolgeld, examengeld, een schooluniform, de schoollunch, medische verzekering, boeken, schriften en penen, soms verblijf in een schoolinternaat.

Het ZZg wil de kerk helpen om deze kinderen op school te houden en een vak te laten leren. Want dan zijn ze in staat zich ook te redden als ze volwassen zijn en hun eigen familie hebben.

Voor gemiddeld € 135 kan een weeskind een jaar naar een naburige middelbare school of vakopleiding. Geeft u een jongere die kans?



Foto: Kilangala Missie

Tanzania (17.007) Genade-student

Reikhalzend keek ze uit naar de dag dat haar vaktraining in Kilangala zou beginnen. Ze had namelijk nooit gedacht ooit een vak te kunnen leren. Onbetaalbaar immers, als je uit een arme familie komt. Al sinds 2012 zat ze thuis. Naar school gaan kon niet meer na het overlijden van haar vader. Ze moest maar wachten tot ze zou gaan trouwen. Toen, zomaar uit het niets, kwam dat bericht van de Kilangalamissie dat zij, Lucy, bij het vaktrainingscentrum een jaar lang mocht leren naaien. Zomaar voor niets. De kans van haar leven. Wat een genade!

Zo'n soort verhaal heeft elk van de 10 studenten voor wie het ZZg een vaktraining van een jaar + kost en inwoning financiert aan het VTC van Kilangala. De kosten: € 240 per student. De opbrengst: een kans om te leren en een heleboel kennis en vaardigheden op te doen.

Schenkt u een kansloze jongere uit de armste provincie van Tanzania een stukje genade?



Foto: ZZg

DR Congo (17.005) - Water voor weeshuis?

In Kakusi, een dorpje in het oosten van Congo, wonen 60 gehandicapte kinderen (4 - 13 jaar) in een weeshuis dat bestaat uit 5 'familiehuizen'. In de droge tijd heeft het weeshuis niet genoeg water omdat de naburige bronnen dan droogvallen. Met een 1,5 km lange waterleidingbuis naar een bron hoger op de berg kan dat opgelost worden. Ook de lagere school met 300 leerlingen (foto) en de medische post hebben dan goed en schoon water. Er is € 2.640 nodig voor de benodigde materialen en voor eten voor de vrijwilligers die de leiding onder de grond stoppen.

10 m waterleiding kost € 17,60. Hoeveel meter kunt u voor uw rekening nemen?

Over het jaar 2016

2016 was het eerste jaar waarin het ZZg werkte aan de ambitieuze doelen uit het beleidsplan 2016-2020. In een tijd van gestaag afnemende inkomsten gingen wij op zoek naar nieuwe wegen om mensen betrokken te laten zijn bij het zendingswerk van het ZZg en de Broedergemeente wereldwijd. Geleidelijk aan ondergaat de organisatie een koerswijziging. Zo zal het beschikbaar stellen van geld voor diaconie en ontwikkelingssamenwerking 'overzee' minder centraal staan in het beleid. Daarnaast komt er een hernieuwde focus op zending en op het leggen van verbindingen binnen de Broedergemeente wereldwijd, en in het bijzonder tussen de EBG in Nederland en Suriname. Tevens begonnen we met het zoeken naar aanvullende inkomsten, omdat we rekening moeten houden met minder inkomsten van donateurs in de toekomst. We verdeelden ons werk in een aantal werkvelden: Woord, Daad, Verbinding en Financiële Basis.

Woord

In dit werkveld willen wij de Broedergemeente in andere landen en in het bijzonder Suriname (vanwege onze statutaire opdracht) ondersteunen in hun zendingsactiviteiten en in de opbouw van hun kerk en gemeenten. In 2016 lag de focus sterk op de samenwerking met de Broedergemeente in Suriname en de ondersteuning van het Theologisch Seminarie (TS) in Paramaribo. Het TS leidt op diverse niveaus mensen op, schoolt kerkelijk werkers bij en rust ze toe zodat ze effectief en gemotiveerd ingezet kunnen worden in de Broedergemeente in Suriname.

Daad

Woord en Daad zijn in de Broedergemeente sterk met elkaar verbonden. Wij steunen daarom ook graag het diaconale en ontwikkelingswerk van de wereldwijde Broedergemeente en soms ook van andere (christelijke) organisaties. Concrete vormen daarvan zijn diaconale steun aan hulpbehoevenden, onderwijs en gezondheidszorg. In 2016 gaven we steun aan onderwijsprojecten in Suriname, Tanzania en Letland. We ondersteunden daar onder meer centra voor voorschoolse educatie, de bouw van dienstwoningen voor leerkrachten, een zorgprogramma voor zwakkere leerlingen, een ICT-project, schoolmeubilair en de schoolopleiding voor kwetsbare (wees)kinderen. Op het gebied van gezondheidszorg hielpen we bij de opleiding van nieuwe gezondheidsassistenten, het veilig reinigen en de opslag van endoscopen in een ziekenhuis en een reservemotor voor de boot van een basisgezondheidszorgprogramma.

Verbinding

In 2016 maakten we een begin met het nieuwe werkveld Verbinding. Daarin willen we uitwisseling tussen de Broedergemeenten wereldwijd bevorderen, van ideeën en van mensen, in het bijzonder tussen de EBG in Nederland en in Suriname. Deze interculturele uitwisselingen zien we als middel voor een hoger doel: geloofsversterking en -verdieping met name binnen de Broedergemeente. Door een ontmoeting met een broeder of zuster uit de wereldwijde Broedergemeente verwachten we dat mensen in Nederland gaan nadenken over hun eigen drijfveren en hun eigen geloof. In 2016 organiseerden we enkele concrete ontmoetingen in Nederland voor onze achterban via 'Meet & Greet'. We nodigden mensen van de Broedergemeente in Suriname en Zuid-Afrika uit om een presentatie te geven over hun werk, maar vooral ook te vertellen over hun eigen drijfveren. Godfrey en Lesinda Cunningham bijvoorbeeld, van het Kinderhuis Elim Home in Zuid-Afrika. Bijzonder waren de workshops voor de EBG in Nederland van twee voorgangers van de Broedergemeente in Suriname die ervaring hebben met 'bevrijdingspastoraat'. Met EBG-predikanten uit Nederland werden gesprekken gevoerd over de theologie hierachter.



Financiën

Het ZZg heeft (en daar zijn we dankbaar voor) een heel trouwe achterban van mensen die vaak al tientallen jaren financieel bijdragen. Velen geven die steun tot ze letterlijk niet meer kunnen. En ook na hun dood dragen sommigen nog bij; we ontvingen dit jaar een prachtig bedrag uit nalatenschappen.

Keerzijde is dat het aantal actieve donateurs gestaag afneemt want het is niet eenvoudig om nieuwe, jongere mensen te vinden die het in dezelfde mate van de ouderen overnemen. Wel lukte het ons om het totaal aan donateursbijdragen op niveau te houden: in 2016 in totaal € 359.234 (in 2015: € 352.183). En verder zijn er natuurlijk scholen, kerken, kleine en grote fondsen en organisaties waar we bijdragen van ontvangen.

Over het totaal van de opbrengst van de fondsenwerving mogen we tevreden zijn. Die lag, vooral door een grote nalatenschap, ruim boven het vorige jaar en boven de begroting. € 1.593.020 in 2016 tegen € 1.173.271 in 2015.

Het complete ZZg-jaarverslag 2016 vindt u op www.zzg.nl/jaarverslag. Desgewenst sturen we het u toe.

Een samenvatting van inkomsten en bestedingen van het ZZg in 2016

Totaal inkomsten	€	1.679.000
Besteed aan doelstellingen	€	801.000
Woord		
Steun aan de Broedergemeenten in de landen waar we werken.	€	69.000
Daad		
Hulp, veelal door kerkelijke organisaties, aan en t.b.v. de armen in hun omgeving.	€	391.000
Verbinding		
Geloofsversterking en -verdieping met name in de wereldwijde Broedergemeente door uitwisseling van personen en ideeën, vooral tussen Suriname en Nederland.	€	18.000
Ontwikkelingssamenwerking		
Grote projecten en programma's, meegefinancierd door de Nederlandse overheid, die de situatie van de doelgroep duurzaam beogen te verbeteren.	€	88.000
Organisatiekosten Woord, Daad en Verbinding	€	235.000
Vrijgevallen subsidieverplichtingen	€	- 37.000
<i>Besteed in Suriname: € 424.000. In Tanzania: € 54.000. In overige landen: € 87.000</i>		
Kosten werving inkomsten	€	161.000
Kosten beheer & administratie	€	183.000
Totaal bestedingen	€	1.108.000

Mede door de onverwacht hoge ontvangst van nalatenschappen werd het jaar afgesloten met een positief saldo van € 572.000. Dit bedrag is gereserveerd voor latere besteding. De verhouding tussen de kosten en baten van de fondsenwerving (CBF-kostenpercentage) is 6,3%. Vragen? Bel Douwe van Barneveld (030) 692 71 88.

Dit ging goed ...

Een breed gedragen en uit oogpunt van fondsenwerving succesvol project uit 2016 betrof het **Kinderhuis Sukh Dhaam** in Suriname.

Het 100-jarig bestaan vormde voor heel veel mensen een bijzondere aanleiding om een gift te geven, en ook het doel (zonnepanelen als jubileumgeschenk) heeft daaraan bijgedragen. Met een zeer geslaagde jubileumviering in Zeist voor iedereen met een warm hart voor het kinderkuis (waaronder een heleboel oud-pupillen en een aantal Nederlandse en Deense oud-medewerkers), en een eveneens prachtig Zendingsfeest in Zeist werd een mooi resultaat geboekt. Eind 2016 was er al € 18.500 beschikbaar en in 2017 druppelde er nog wat binnen.

Mooi, die grote betrokkenheid vanuit Nederland bij dit project. Op pag. 8 vindt u een update over de zonnepanelen.



Foto's: ZZg

... dat kon beter

Het ZZg ondersteunde in 2016 een ICT-project van de Stichting Onderwijs der EBGs voor de Fred Murray-school in Moengo, Suriname. Uitgangspunt is dat door computers in te zetten bij de lessen de motivatie van de leerlingen toeneemt en de leerprestaties verbeteren.

De computers zijn er, maar helaas is het project tot op heden nog niet verder uitgevoerd. Het wachten is op de Surinaamse overheid die met richtlijnen zal komen om computeronderwijs in de klas te implementeren. De computers staan dus voornamelijk op het kantoor van Stichting Onderwijs tot die richtlijnen er zijn.

Er is weinig te beginnen tegen dit soort vertragingen, maar het frustrert ons werk en ook dat van de Stichting Onderwijs, die liever vandaag dan morgen aan de slag wil met computeronderwijs.

De zonnepanelen van Sukh Dhaam

Vorig jaar oktober schreven we over het 100-jarig jubileum van kinderkuis Sukh Dhaam in Suriname en het jubileumgeschenk waar we geld voor inzamelden: zonnepanelen. Het zou fantastisch zijn geweest als we u konden melden dat die panelen inmiddels op het dak liggen, maar het is anders gelopen...

De situatie bleek namelijk veel gecompliceerder dan we tevoren hadden gedacht. Toen de aannemer bij Sukh Dhaam kwam voor de precieze doorrekening bleek de huidige elektriciteitsvoorziening in het kinderkuis zodanig verouderd te zijn dat alle leidingen en bedrading vervangen moeten worden. Een deel van het bijeengebrachte bedrag van bijna € 19.000 wordt hiervoor ingezet, want een veilige leefomgeving is natuurlijk van het grootste belang voor de kinderen in het kinderkuis. Verder onderzoek wees ook uit dat in de Surinaamse context vanwege het lage stroomtarief dat aan sociale instellingen berekend wordt zonnepanelen een relatief dure oplossing zijn met een enorm lange terugverdientijd. In overleg met directeur Adolf Salamat en een technisch expert hebben we daarom besloten dat het beter is om te investeren in een goede, zuinige noodstroomgenerator, zodat het kinderkuis ook in perioden van stroomuitval verzekerd is van elektriciteit voor met name de koelkasten en vriezers. Het jubileumcadeau voor Sukh Dhaam wordt dus verhoogde veiligheid en stroomzekerheid. Dat zijn uitermate zinvolle geschenken. We hopen het nu snel te kunnen regelen. Nogmaals dank aan iedereen die eraan bijgedragen heeft!

Komt u naar het Zendingsfeest?

Op zaterdag 16 september, van 10.30 tot 16.00 uur is ons jaarlijkse Zendingsfeest, op het Zusterplein in Zeist. U bent van harte uitgenodigd. We gaan er zoals altijd een mooi feest van maken: ontmoeting, zingen en kerk-zijn, lekker eten, rondsuffelen op de bazaar, horen over 'de zending' en met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst voor het actiedoel: twee verzorgingshuizen in Suriname, Huize Albertine en Huize Francis, die het financieel zwaar hebben. Het thema is: **Oud voor jong, jong voor oud.** Voor een impressie: bekijk via de QR-code een filmpje van vorig jaar, gemaakt door tieners.



QR-experiment

Van de mogelijkheden van moderne media maakt ook het ZZg graag gebruik. In dit ZZg-Nieuws kunt u voor het eerst via een QR-code ZZg-filmpjes bekijken (pagina 3 en 8). Eenvoudig via uw smartphone. U hebt alleen een QR-Code reader nodig, die u kunt downloaden in de App-store van uw telefoon. Veel kijkplezier!



Mogen wij uw e-mailadres?

Met u communiceren op papier, via het ZZg-Nieuws, is prima. Toch zouden we u ook graag zo nu en dan eens een persoonlijk berichtje willen sturen, over een ZZg-bijeenkomst waarbij u welkom bent, een bedankje voor een bijzondere gift, of een update/foto's/filmpje over een door u gesteund project.

E-mail is daarvoor erg handig, maar van velen van u hebben we geen e-mailadres.

Wilt u ons uw e-mailadres geven, vul dan op www.zzg.nl/email het formulier in. U kunt ook een mailtje sturen naar info@zzg.nl. Vermeld dan in ieder geval uw naam, voorletter(s), hoe u aangesproken wilt worden (dhr/mw/of fam), postcode en huisnummer). Onder de nieuwe e-mailadresaanmelders verloten we een lekkere taart.



Zusterplein 20
3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 80
info@zzg.nl
www.zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

Eindredactie:
Jeannet Kelholt
Vormgeving/lay-out:
Manschet Grafimedia
Drukwerk: AD/Mercurius

Giften en donaties
zijn welkom op banknr.
NL74 RABO 03752 16936,
i.n.v. ZZg, Zeist. Vermeld
eventueel doel/projecttitel.
BIC: RABONL 2U

Een meeropbrengst voor
een project besteedt het
ZZg aan soortgelijke
projecten. Een gift per
acceptgiro toch bestemmen

voor een specifiek project?
Laat het ons weten.
Minder post ontvangen?
Bel ons of kijk op:
www.zzg.nl/mijn-zzg