

ZZg Nieuws



Een kerkdienst
in Rungwe, Tanzania
(ZZg)

De Geest gaat door!

Kom Schepper, Geest

Kom Schepper, Geest Jij,
die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om
de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om
vrijheid die verbindt.

Sieds Prins
vrij naar een oud lied
van de Lakota-indianen

Geloven en doen in crisistijd

Het zal je maar gebeuren: een jaar lang ben je bezig om een mooie moestuin aan te leggen. Zorgvuldig zaai je de zaden in de grond. De eerste oogst komt op. Maar dan trekt een verwoestende storm over het land en ruïneert je tuin. Wat doe je? Ga je helemaal opnieuw beginnen? Of ga je verder, herscheppend, roeiend met de riemen die je hebt?

Hoe zit het met ons geloof in crisistijd? Ervaren we de kracht van de Heilige geest nog wel? Of misschien wel juist nu. De Geest zit niet stil, maar gaat door! Iemand die dat heel duidelijk merkt is Hiloy Ramirez, een voorganger van de Broedergemeente in Honduras. Hij ziet wat de gevolgen zijn van de coronapandemie voor de kerk. Tegelijkertijd geeft hij duidelijk aan dat de gemeenteleden elkaar nodig hebben, juist nu, haast meer dan ooit tevoren. Geloven gaat dus altijd door. U leest er meer over op pagina 2 en 3.

Natuurlijk zijn er nog veel meer landen waar de mensen van de lokale kerk het zwaar hebben door de coronacrisis. En dan te bedenken dat hun omstandigheden al verre van ideaal zijn. Het is opmerkelijk hoeveel veerkracht er toch nog getoond wordt bij die mensen. De kracht van de Heilige Geest is groter dan we wel eens denken.

Door die kracht kunnen pastors aan het werk op een bijbelschool in Tanzania, kunnen medewerkers van de Medische Zending medische hulp bieden aan mensen in het binnenland van Suriname en kunnen jongeren in Tanzania naar de middelbare school en daarna een vak leren.

Door die kracht én door uw betrokkenheid en steun. Dat is geloven én doen.



Zeister Zendingsgenootschap

Jaargang 185 nr. 3 september 2020



Daniël Claas

Daniël Claas

Honduras. Land van tropische regenwouden en savanne in Midden-Amerika. Voor velen wellicht een vrij onbekend land. Ook daar is de Broedergemeente actief en ook al best een tijd. Met name in het gebied van de Miskito, de inheemsen, wint de kerk aan terrein. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de Broedergemeente en dragen bij in woord en gebed. Om zorg te dragen voor goede kerkleiders, worden er studiebeurzen beschikbaar gesteld aan studenten van het Theologisch Seminarie in Puerto Lempira. Een van hen is Hiloy Ramirez. Een verhaal over hem en over de Broedergemeente in Honduras.



Foto's BWM

Een kleine kerk met grootse dromen

De Broedergemeente in Honduras

Oorsprong

"Een volk dat zingt!" Zo omschreef de oude Hernhutter zendeling Werner Marx de Miskito - een inheems volk in Midden-Amerika - toen hij voor het eerst aankwam in Honduras. Hij had het goed gezien. Een Miskito eredienst is een viering van vreugdevolle lofprijzing. De Miskito hebben zich altijd sterk kunnen uitdrukken in hun liederen. Hun rotsvaste geloof in Jezus Christus geeft hen elke dag een nieuw lied om te zingen. De eerste Hernhutter zendingen in Honduras begonnen in november 1930 in het dorp Cauquirá, aan de noordkust van Honduras, het "goede nieuws van Jezus Christus" te delen met de Hondurese bevolking. De eerste dienst werd bijgewoond door ongeveer 80 mensen. In 1935 werd in Brus Laguna een gemeente opgericht. Anno 2020 zijn er bijna 100 kleine Broedergemeenten in Honduras die het oude verhaal van Jezus en zijn liefde blijven verkondigen. De diensten wor-

den gehouden in de Miskito-taal. De vele hymnes van de Broedergemeente die oorspronkelijk in het Duits of Engels waren geschreven, werden door de zendingen vertaald in het Miskito. En wie vandaag de dag een kerk van de Broedergemeente in Honduras binnenwandelt, zal echter steeds meer levendige Spaanse refreinen horen.

Afgelegen gebied

Honduras is een prachtig land van tropische regenwouden en savanne. De Broedergemeente bevindt zich voornamelijk in de regio La Mosquitia, in het meest oostelijke deel van het land. Toen de eerste Hernhutter zendingen in het gebied arriveerden, had La Mosquitia geen medische klinieken of scholen. Dat had voornamelijk te maken met de afgelegen ligging van het gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onderwijs en medisch werk vanaf het begin belangrijke pijlers zijn geweest. De eerste kliniek werd in

1946 opgericht. In de loop der jaren is het medische programma alsook het onderwijs en het aantal scholen van de Broedergemeente behoorlijk uitgebreid. De door de kerk gerunde scholen in Brus Laguna en Ahuas zorgden ervoor dat Miskito kinderen na de basisschool ook naar de middelbare school konden gaan. Zo vergrootten ze automatisch ook hun kansen op het volgen van hoger onderwijs in de steden.

Geloven en doen

De Broedergemeente omschrijft zijn missie in Honduras als gericht zijn op Christus, toegewijd om mensen tot Christus te brengen en hen spiritueel, sociaal, intellectueel en economisch te stimuleren, zodat ze trouw kunnen zijn aan God, hun gezin en de samenleving. Theologische trainingen en christelijk onderwijs zijn altijd belangrijk geweest binnen de Broedergemeente in Honduras. Maar het gaat verder dan het woord alleen. Ook in de praktische



zin is de kerk zichtbaar actief. Zo is de kerk nauw betrokken bij de bediening van personen die te maken hebben met drugs en de drugshandel of alcoholverslaving. Woord en daad gaan, zoals typerend is voor de wereldwijde Broedergemeente, hand in hand.

Hiloy Ramirez

Al jarenlang is Hiloy Ramirez predikant van de Broedergemeente. Zijn wens om verder te studeren werd vervuld: hij ontvangt sinds enkele jaren een studiebeurs en kan daarmee verder studeren aan het seminarie. Zijn dankbaarheid is groot, zo valt op te maken uit zijn eigen woorden:

"Ik ben sinds 1997 predikant van de Broedergemeente van de Miskito in Honduras. Sindsdien is het mijn diepe wens geweest om mij verder te ontwikkelen en toe te rusten op theologisch gebied. Door de lastige economische situatie van het land en de afgelegen ligging van ons gebied was dat niet mogelijk. Ik ben echter continu in gebed gebleven. In 2017 kreeg ik dankzij de genade van de Heer een studiebeurs om hier in Honduras te studeren aan het seminarie van de Broedergemeente in Siguatepeque. Met mijn gezin ben ik toen hier naartoe verhuisd.

Op dit moment zit ik mijn laatste jaar van de opleiding en zal ik, als alles goed gaat, in december afstuderen. De afgelopen jaren is mij persoonlijk heel duidelijk ge-

worden hoe groot het belang van het seminarie is geweest voor mij. Het heeft mij geholpen om uitdrukking te geven aan mijn geloof en daarmee vele mensen te bereiken. Daarnaast ligt mijn focus op de exegese van de Bijbel. Het is mijn overtuiging dat de mensen van Honduras het woord van God moeten blijven horen.

Het is mijn hartenwens om na mijn afstuderen te dienen aan het theologische instituut van de Broedergemeente in Puerto Lempira in Honduras. Daarnaast heb ik een droom om een nieuw en vooruitstrevend theologisch centrum en bijbelseminarie binnen de Broedergemeente op te richten. Binnen de Broedergemeente is het begrip 'eenheid' essentieel. Ik hoop dan ook dat wij ons allen kunnen verenigen voor de voortgang van de bediening hier in Honduras, zodat nog meer mensen zich geroepen mogen voelen als zusters en broeders in Jezus Christus.

Beste broeders en zusters, ik wil ook dat jullie weten dat verdeeldheid binnen de kerk, meer nog dan de wereldwijde coronapandemie, veel onrust en vertraging van vooruitgang heeft veroorzaakt, zowel economisch, sociaal, moreel als spiritueel. Laten we proberen om die verdeeldheid en de geschillen die dat met zich meebrengt, te overbruggen. We hebben elkaar nodig. Nu meer dan ooit tevoren. Ik dank de Heer en ik dank alle mensen die via BWM en het ZZg bijdragen aan mijn studiebeurs."

Studiebeurs voor Hiloy Ramirez

(projectnummer 2020.02)

ZZg's Amerikaanse collega-zendingsorganisatie Board of World Mission (BWM) helpt Hiloy om een gedeelte van zijn opleiding mee te betalen. Hiloy is lid van de Honduras provincie van de Broedergemeente. Op dit moment is hij hard aan het werk om zijn diploma te behalen. Het is zijn grote droom om docent te worden aan het 'Moravian Bible Institute' in Puerto Lempira in Honduras, zodat hij aldaar kan helpen bij de opleiding van nieuwe pastors voor de Broedergemeente. In Puerto Lempira wonen veel jonge mensen die door deze missie ook bereikt kunnen worden. Het ZZg draagt dit jaar € 1.250 bij aan de studie van Hiloy. Helpt u mee om hem te laten slagen?

Over Honduras

Honduras, officieel de Republiek Honduras (Spaans: República de Honduras) is een land in Centraal-Amerika, grenzend aan Guatemala, El Salvador en Nicaragua. In het noorden wordt Honduras begrensd door de Caribische Zee, in het zuiden door de Golf van Fonseca, een deel van de Grote Oceaan. De hoofdstad van het land is Distrito Central.

Toen Christoffel Columbus voet aan land zette in 1502, werd Honduras voornamelijk bewoond door Lenca's en Maya's. Tot 1821 stond het gebied onder Spaanse overheersing. De eerste jaren na de onafhankelijkheid maakte het deel uit van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika, die in 1840 uit elkaar vielen. Honduras kwam onder invloed van Guatemala te staan, en later vooral onder de Verenigde Staten. De invloed van bananenbedrijven in het land werd zo groot, dat er van de 'bananenrepubliek' werd gesproken. In de twintigste eeuw wisselden democratisch en dictatoriaal bestuur elkaar af, en vocht Honduras de voetbaloorlog met El Salvador.

Honduras is een democratie en een republiek. Het land is een oud-kolonie van Spanje en verkreeg zijn onafhankelijkheid in 1821.

De voornaamste bevolkingsgroepen zijn Ladino's (afstammelingen van de Spanjaarden), Indígena's (indianen), Garifunas (afstammelingen van Afrikaanse slaafge maakten) en eilanders (nakomelingen van de Engelsen).

Het overgrote deel van de bevolking (ongeveer 95 tot 97%) is katholiek. Een kleine minderheid van de bevolking (ca. 3%) is protestants.





Projecten Wereldwijd

Tanzania (2020.05)

Bijbelschool bij het Tanganyikameer

In 2013 werd langs het Tanganyikameer in Tanzania een nieuwe kerkprovincie van de Broedergemeente opgericht. Nu zijn daar 125 evangelisten en 40 pastors aan het werk om het geloof handen en voeten te geven. Slechts 18 pastors hebben een afgeronde theologische opleiding. Er is een grote behoefte aan theologische training voor alle pastors en evangelisten. De Broedergemeente doet dat nu met een soort mobiele bijbelschool. Dat werkt. Men is ook bezig met het bouwen van een kleine bijbelschool in Kigoma, waar dan regelmatig trainingen kunnen plaatsvinden. *Het ZZg steunt met € 850 dit zendingswerk via onze Deense collega-zendingsorganisatie BDM.*



Foto: BDM

Suriname (2020.22)

Medische zorg in Jaw Jaw

De Stichting Medische Zending (MZ) biedt al tientallen jaren medische zorg aan mensen in het binnenland van Suriname. Zo ook in Jaw Jaw, een dorp aan de Surinamerivier. Het vaccineren van kinderen is daar een van de hoofdactiviteiten. Vaccinkoelkasten zijn daarvoor van wezenlijk belang, maar die zijn er niet in Jaw Jaw en ook niet in Pikin Slee. Kinderen en patiënten moeten wachten totdat artsen uit de stad langskomen met vaccins. De Medische Zending wil graag twee vaccinkoelkasten op zonnepanelen. Dan kunnen vaccins voor langere tijd veilig en gekoeld worden opgeslagen en krijgen kinderen op tijd hun vaccinaties. Het ZZg geeft € 13.500 voor de aanschaf, MZ betaalt transport en installatie.

Zorgt u mee voor 'coole' vaccins?



Foto: Medische zending

Suriname (2020.29) **Help de diaconie helpen**

Door de slechte economische situatie in Suriname is de werkloosheid hoog en groeit de armoede. De diaconie van de Broedergemeente doet wat ze kan voor hulpbehoevenden binnen en buiten de kerk, maar heeft zelf weinig financiële middelen. Elke maand gaat een voedselpakket naar 100 ontvangers (alleenstaande moeders zonder werk, en ouderen). Het gaat om eerste levensbehoeften (olie, rijst, suiker etc.) en om bijvoorbeeld luiers (voor volwassenen). 350 Schoolgaande kinderen van diaconie-cliënten krijgen een geschenkbond van 200 SRD, voor schoolspullen en schooluniform. 10 jongeren uit de armste gezinnen krijgen een studiebeurs van de diaconie (schoolgeld, schoolmaterialen en buskosten) en voor 2 jongeren betaalt de diaconie de internaatsgelden. Het is heel concrete hulp, waar het ZZg graag aan bijdraagt. Van de benodigde € 20.000 is € 15.000 al beschikbaar uit het bestemmingsfonds Van Hiltten-Verkuyl. Helpt u mee de resterende € 5.000 bij elkaar te krijgen? *Betaalt u voor een of meer kinderen schoolspullen à € 22?*



Foto: AMD

Door uw steun en betrokkenheid gaat het zendingswerk door!

Tanzania 2020.04 **Laat het evangelie klinken!**

In het afgelegen gebied rond het Victoria-meer werkt de Tanzaniaanse Broedergemeente aan evangelisatie onder boeren en rondtrekkende veehouders. Men houdt openluchtbijeenkomsten (onder een tentdoek) waar enthousiast gezongen en gedanst wordt, en er zijn bijbelstudies en liturgische vieringen. ZZg's Amerikaanse collega-organisatie Board of World Mission (BWM) financiert in drie dorpen een stenen kerkgebouwtje, dat ook gebruikt kan worden voor andere dorpsbijeenkomsten. De ZZg-bijdrage van € 750 gaat naar bijbels, zangbundels en liturgieboeken, en naar de organisatie van de evangelisatiebijeenkomsten. *Klinkt het evangelie daar ook namens u?*



Foto: BWM



Honduras (2020.09) **Maaltijden voor ondervoede kinderen**

Zendingen van de Broedergemeente richtten zich van oudsher op mensen in afgelegen gebieden en groepen die in de verdrukking zitten. Dat geldt ook voor Honduras, waar vanaf 1930 gewerkt wordt onder de Miskito-inheemsen, ook

nu nog een gemarginaliseerde groep die woont in het grensgebied met Nicaragua. Onze Amerikaanse collega-organisatie BWM ondersteunt de Hondurese Broedergemeente op theologisch gebied, maar ook praktisch, bij het medische werk in en vanuit een drietal kleine klinieken. Een van die klinieken, in Ahuas, heeft een voedselprogramma voor ondervoede kinderen. Dagelijks wordt in drie dorpen door lokale mensen een voedzame maaltijd gekookt voor in totaal 100 kinderen. Dat helpt mee om de hoge kindersterfte terug te dringen.

Het ZZg draagt € 5.000 bij. Wat kunt u doen?



Tanzania 2020.36 **Help ze naar school!**

Eerst de middelbare school en daarna een vak leren; voor veel jongeren in Tanzania is dat een onbereikbare droom, zeker voor wezen en kinderen uit arme gezinnen en in het bijzonder voor meisjes. ZZg's Duitse collega-organisatie Herrnhuter Missionshilfe (HMH) wil

voor zoveel mogelijk kinderen die droom vervullen. Het ZZg werkt daar graag aan mee. Per jaar, per kind is € 400 tot € 600 nodig. Voor schoolmaterialen, schooluniform en schoenen, medische verzekering, en zo nodig verblijf in een schoolinternaat en voedsel. HMH vult het studiefonds dit jaar met € 50.000, het ZZg met € 10.000. *Helpt u een handje mee?*

Tanzania 19.032

Uitbreiden en opknappen

Twee kleine maar voor de lokale bevolking zeer belangrijke gezondheidscentra hebben stenen, cement en golfplaten nodig om hun medisch werk naar behoren te kunnen blijven uitvoeren. Zelf kunnen ze de benodigde materialen niet financieren. Het ZZg werd om hulp gevraagd en eigenlijk wordt ú daarmee om hulp gevraagd... In Tabora gaat het om uitbreiding van het te klein geworden gebouw, in Kilangala om renovatie van dakpanelen en plafondplaten. Met € 7.200 kunnen de moeder & kindzorg, hiv-tests, gezondheidsvoorlichting, gezinsplanning en basisgezondheidszorg straks in verbeterde fysieke omstandigheden plaatsvinden. € 6.000 is al ontvangen.

Draagt u ook een paar stenen en een golfplaat bij?



Congo/Burundi (2020.06) **Theologische training voor predikanten**

De Deense zendingsorganisatie BDM geeft jaarlijks enkele theologie-studiebeurzen op maat aan predikanten en evangelisten die de ontwikkeling van de Broedergemeente in nieuwe zendingsgebieden in Congo en Burundi helpen dragen. BDM gelooft erin dat door onderwijs (o.a. Bijbelse theologie, hernhutter identiteit en theologische reflectie) kerkleiders kunnen leren om verantwoordelijkheid te nemen en hun gemeenten en de gemeenschap daaromheen zo goed mogelijk te dienen. Het ZZg wil meehelpen aan de opbouw van de kerk en draagt € 2.500 bij.

Is dit werk ook voor u van waarde?



Steunt u ons ook?

Suriname (2020.21)

Muskietenbestrijding in Palumeu

In het inheemse dorp Palumeu, diep in het binnenland aan de Tapanahony-rivier, heerst sinds vorig jaar een muggenplaag die kan leiden tot nare infectieziektes. De Medische Zending (MZ) wees de bevolking al op het belang van het weghalen van plasjes water (voorkomen dat muggenlarven zich ontwikkelen) en het slapen onder een klamboe, maar wil ook antimuggenmiddel verstrekken aan de 350 inwoners. Het ZZg financiert die 700 flesjes (kosten: € 1.675), MZ brengt ze per vliegtuig naar Palumeu, zorgt voor distributie en instructie over het gebruik, en houdt de muggenplaag in de gaten.

Doet u mee?

Met € 24 bekostigt u 10 flesjes.





Een ánder Zendingsfeest

Foto: ZZg

Het is een dag waar vele mensen binnen én buiten de landelijke Broedergemeente ieder jaar weer naar uitkijken: het Zendingsfeest van het ZZg. Steevast komen op de derde zaterdag van september allemaal bussen met zusters en broeders vanuit diverse hoeken van het land naar het Zusterplein in Zeist, om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en niet te vergeten: te genieten van het heerlijke eten en drinken dat door de gemeenten en werkgroepen wordt bereid.

Het mag geen verrassing heten dat het coronavirus dit jaar roet in het eten gooit. Tot onze grote spijt moet het ZZg dan ook voor het eerst in jaren het Zendingsfeest in Zeist annuleren. Nadat de wonden zijn gelikt, wordt in de zomer ook vrij snel vooruit gekeken en wordt een antwoord gezocht op de vraag: wat kan dan wel?

Het antwoord blijkt even verrassend als voor de hand liggend: veel lokale Broedergemeenten ondernemen eigen acties en activiteiten. Die zijn uiteenlopend: van de verkoop

van Surinaamse feestmaaltijden tot een historische kleurkaartactie. Ook wordt op de 'zendingsfeestzaterdag', zaterdag 19 september, om 10.30 uur een eerder opgenomen zendingsfeestkerkdienst gepubliceerd op het YouTubekanaal van het ZZg.

Eén activiteit noemen we nog in het bijzonder: op zaterdag 19 september wordt om 10.00 uur de Zendingsfeestkerkdienst uitgezonden die eerder is opgenomen in de gemeente EBG Haaglanden. In deze feestelijke viering wordt uitgebreid stilgestaan bij het zendingswerk van het ZZg. Met bijdragen van diverse gemeenten in het land. De kerkdienst is te zien op de website van het ZZg: www.zzg.nl/zendingsfeest en op het YouTubekanaal van het ZZg: www.youtube.com/zzginbeweging.

Alle opbrengsten van de georganiseerde acties en activiteiten komen direct ten goede aan de door het ZZg geselecteerde wereldwijde zendingsprojecten die allemaal een link hebben met het coronavirus. Zie voor meer informatie hierover de pagina hiernaast. Hieronder een overzicht van de activiteiten zoals die bekend waren bij het ZZg voordat dit blad werd gedrukt. Een actueel overzicht is te allen tijde te vinden op www.zzg.nl/zendingsfeest.

Daniël Claas

Gemeente	Activiteit	Locatie	Datum en tijd
Rotterdam-Centrum	Verkoop feestmaaltijden	Avenue Concordia 107, Rotterdam	5, 12, 19 sept.
Haaglanden	Opname landelijke Zendingsfeestdienst	Chasséstraat 1, Den Haag	6 sept. 10.00 uur
Haaglanden	Verkoop feestmaaltijden	Chasséstraat 1, Den Haag	12 sept.
Zeist	Open Monumentendag met verkoop Hernhutter artikelen	Zusterplein 12, Zeist	12 sept. 11.00 – 16.00 uur
Amsterdam-Zuidoost	Themadienst i.k.v. Zendingsfeest	Kortvoort 73, Amsterdam	13 sept., 11.00 uur
Amsterdam-Stad en Flevoland	Kleurkaartactie zr. Fa Si Oen		Doorlopend Zie website voor info

Noodhulp Corona

Een gebaar, een blijk van solidariteit en meelevens.
Dat is wat ZZg's corona-noodhulpsteun wil uitdrukken.

Tanzania

- Een weeshuis in Sumbawanga helpt straatkinderen die nu hun kostje niet bij elkaar kunnen bedelen omdat er bijna niemand op straat is. In plaats van twee keer per week mogen ze er nu elke dag komen eten. Het ZZg gaf € 2.500.
- Het ziekenhuis in Kilangala kreeg mondkapjes, handschoenen, desinfecterende zeep, extra matrassen en beddengoed voor corona-patiënten, en brandstof voor de ambulance. Kosten: € 1.000.
- Vakopleidingsscholen en middelbare scholen van de Broedergemeente moesten dicht. Daardoor kwam er geen schoolgeld binnen en konden docenten niet betaald worden. Het ZZg gaf € 5.000.
- Het conferentiecentrum van de Broedergemeente moest dicht, evenals de bijbelschool. Geen inkomsten, maar wel uitgaven. Het ZZg hielp met € 2.000.

Malawi

In het Dzaleka vluchtelingenkamp, waar meer dan 40.000 mensen wonen, zijn de UNHCR-voedselrantsoenen krap. Ruim 1200 schoolkinderen krijgen nu zakjes meel met toegevoegde vitaminen/mineralen zodat hun moeder thuis een gezonde maaltijd kan koken. Via onze Duitse collega-organisatie HMH steunt het ZZg dit voedingsprogramma met € 2.000.



Foto: Markus Kühn

Zuid-Afrika

Toen de kerken dicht waren hadden predikanten van de Broedergemeente ook bijna geen inkomen, want daar wordt normaliter voor gecollecteerd. Nodig voor een beetje aanvulling: € 5.000. Jongeren begonnen met online kerkdiensten: aantrekkelijk, vernieuwend en verbindend, wellicht ook na de coronacrisis. ZZg gaf € 1.200 voor betere apparatuur.



Foto: BDM

Suriname

Het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo had extra beademingsapparaten en beschermende kleding voor de medewerkers nodig, en op de IC afdeling een isolatiekamer voor coronapatiënten. Snelle eendrachtige samenwerking tussen het Diak en het ZZg zorgde ervoor dat die isolatiekamer al beschikbaar was ten tijde van de corona-uitbraak in Suriname. Bijna € 36.000 is erin geïnvesteerd.

Voor al deze projecten zijn nog giften welkom. Banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, ZZg te Zeist. Vermeld het doel waarvoor u geeft.

DR Congo

Naast het coronavirus kampen de Congolezen sinds april met nog een probleem: grote overstromingen bij de stad Uvira, waar meer dan 5000 huizen wegspoelden. Via onze Deense collega-organisatie BDM gaf het ZZg € 2.500 voor noodhulp aan 100 huishoudens die in schoollokalen opgevangen werden. Het betreft huishoudens met meestal meer dan twee volwassenen en wel acht of negen kinderen. Twee keer al kregen zij een voedselpakket bestaande uit 12,5 kg rijst, 12,5 kg bonen, 3 liter olie, 5 stukken zeep, 2 kg zout, 2,5 kg suiker en een draagdoek. In totaal kon de Congolese Broedergemeente dankzij de steun uit Europa (ook de Engelsen deden mee) voedselsteun bieden aan 2.255 mensen, waaronder 1638 kinderen. En tussen door lenigen ze geestelijke nood waar ze maar kunnen.

Star Mountain

Uit Star Mountain, het trainingscentrum voor kinderen met fysieke en/of verstandelijke beperkingen op de Westelijke Jordaanoever, kwam van directeur mw. Ranya Karam een boodschap van hoop en doorzettingsvermogen. Ook Star Mountain moest de deuren tijdelijk sluiten vanwege een algehele lockdown, maar de docenten zagen kans om online-trainingsoefeningen te ontwikkelen die de ouders met hun kinderen thuis konden doen (onderwijs en revalidatie). Via filmpjes op Facebook werden die aangeboden en het werkte! Ouders plaatsten filmpjes van hun oefenende kinderen, en dat stimuleerde de kinderen enorm. (Zie op Facebook Star Mountain Rehabilitation Center) Toen er weer gereisd mocht worden werkten de mensen van de administratie en het management in de tuinen en op de akkers van Star Mountain. Die groepsinspanning heeft het moreel gesterkt. "Ja, als er een wil is, is er een weg en als er geloof is, kan alles bereikt worden, zelfs in moeilijke tijden. Het leven is wat we willen dat het is, en op de Sterrenberg willen we dat het een leven van geloof, liefde en hoop is."



Foto: Star Mountain

Kom naar museum Het Hernhutter Huis

In Zeist, op steenworp afstand van het ZZg-kantoor, is het kleine, intieme museum Het Hernhutter Huis gevestigd. Altijd leuk voor een bezoekje, al dan niet gecombineerd met een rondleiding over de Pleinen (op aanvraag). De vaste en de wisselende tentoonstelling bieden u een blik op de geschiedenis van de Hernhutters, hun vestiging in Zeist, en het zendingswerk. Van harte aanbevelen!

Het Hernhutter Huis is open van dinsdag t/m zaterdag, van 14.00 tot 17.00 uur. De entree is € 3, tot 18 jaar gratis. Momenteel kunnen max. 8 mensen tegelijk binnen zijn. Kijkt u ook gerust digitaal even rond op www.hernhutterhuis.nl.



Foto: Het Hernhutter Huis

Kerstactie in aantocht

In oktober start onze jaarlijkse Kerstactie voor Suriname. Kwetsbare ouderen, alleenstaande moeders met kinderen, kinderen in kindertehuizen, voor hen is een fijne kerstviering met cadeautje of levensmiddelenpakket iets heel speciaals. Dat mensen in Nederland aan hen denken en financieel willen bijdragen vinden ze heel bijzonder en geeft hen een warm gevoel. Deed u al eerder mee aan de Kerstactie dan ontvangt u de uitnodigingsbrief vanzelf thuis. Wilt u voor het eerst meedoen, maak dan uw gift over naar het ZZg (NL74 RABO 0375 216 936) o.v.v.'Kerstactie Suriname 2020'. Elk bedrag is wel-



Foto: AMD

om. Vorig jaar konden we maar liefst 445 ouderen/diaconiecliënten en 75 kinderen in een kindertehuis en een internaat blij maken met kerst. Zou dat dit jaar weer lukken?

Surinamekalender 2021

Twaalf maanden lang genieten van mooie foto's van Suriname, en als toegift elke maand ook nog een interessant verhaal over de mensen en de cultuur. Plus een overzichtelijke indeling en voldoende schrijfruimte. Wat verlangt u nog meer van een kalender?

Bestel nu alvast voor 2021 uw Surinamekalender(s) bij het ZZg. Dat kan via www.hernhuttershop.nl of door te bellen naar (030) 692 71 88. De kalender kost € 14,95 (excl. verzendkosten). Met de opbrengst ondersteunt de Stichting Surinamekalender kleine, sympathieke sociale projecten in Suriname.



Foto: Stg. Surinamekalender

'Onze' IC-isolatie-kamer is in gebruik

In het Diaconessenziekenhuis in Paramaribo worden nu ook COVID-19-patiënten verpleegd. Eerst werd deze zorg alleen verleend in het Regionaal Ziekenhuis Wanica, maar omdat het aantal besmettingen in Suriname toenam had de overheid ook de capaciteit van het Diaconessenhuis nodig. Daar kunnen 22 positief-geteste mensen worden opgenomen en 28 mensen in quarantaine. En later kunnen er nog eens 28 bedden bij, waaronder vier op de Intensive Care. De isolatiekamer die dankzij voorfinanciering van het ZZg op de afgelopen maanden gebouwd is en van o.a. beademingsapparatuur is voorzien, was op tijd klaar en dat is mooi. We hopen en bidden dat de COVID-19-patiënten er genezing mogen vinden.



Foto: Diaconessenhuis

Overstappen op e-mail?

Wist u dat u het ZZg Nieuws ook per e-mail kunt ontvangen? Zo blijft u toch op de hoogte, denkt u aan het milieu en aan onze portokosten. Het ZZg stuurt u zo om de maand een e-mailnieuwsbrief. Het ZZg Nieuws zoals dat nu voor u ligt, wordt daarin ook opgenomen. Aanmelden kan heel eenvoudig via www.zzg.nl/mijn-zzg.