



Nieuwsbrief Kilangala/Kantembo missiepost

nr. 1 - 2017

Meisjes kinderkuis Kantembo



Foto: ZZg



Zeister Zendingen *genootschap*

Redactioneel

We hebben weer een mooie nieuwsbrief voor u samengesteld over de mensen en allerlei facetten van het zendingswerk op de Kilangala- en Kantembo missiepost. Inmiddels is het landschap er compleet veranderd, van verdord-geel naar fris-groen, want het is Regentijd. De mensen zijn druk bezig op de akkers, zowel in hun eigen moestuintje als op de velden van de missiepost.



Foto: Flip de Haan

Nieuw in Kilangala

Behalve het frisse groen op de velden zijn er in Kilangala ook nieuwe gezichten: in december arriveerden Flip en Felice de Haan, die als alles volgens plan verloopt tot begin 2018 zullen blijven. Flip werkt namens het ZZg als adviseur aan de ontwikkeling van de landbouw. Hij werkt nauw samen met de twee landbouwmedewerkers van de missie en kan al doende zijn kennis overdragen. Felice doet wat haar hand vindt om te doen en is al zinvol aan de slag voor de school. Het ZZg financiert in samenwerking met vrijwilligersorganisatie VSO de inzet van Flip met als doel de ontwikkeling van grootschaliger landbouw in Kilangala van de grond te krijgen; nodig om de missiepost financieel meer op eigen benen te krijgen. E.e.a. gebeurt in goed overleg met SOLKO, de stichting van Friese boeren die werkt aan ditzelfde doel.



Foto: ZZg

Jubileum Kilangala en Katembo Mission

Dit jaar doet het heugelijke feit zich voor dat de Missieposten Kilangala en Katembo respectievelijk 50 en 40 jaar bestaan. Dat mag gevierd worden!

Trijntje Beimers vertrok in 1953 uit Sint Annaparochie naar Tanzania en heeft in het Rukwa-gebied, het armste gedeelte van Tanzania, drie missieposten opgezet. Tatanda, Kilangala en Katembo. Trijntje werd in de loop der jaren gesteund door Stichting Afrika Zending, Dorcas, het comité Trijntje Beimers, de Stichting Trijntje Beimers en nu alweer vier jaar STB samen met het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg). Een wonder dat in al die jaren steeds weer zoveel donaties binnenkwamen (en komen) om de projecten van Kilangala en Katembo te steunen!

Trijntje stierf in 2006 met als laatste grote wens en vraag: "Mijn werk gaat toch wel door?" Daar doen we als Stichting Trijntje Beimers en ZZg ons uiterste best voor. En u geeft ons de spirit om het vuurtje aan te houden, bij lezingen in de kerk en foto/film presentaties bij verenigingen, clubs en belangstellende scholen.

Momenteel zijn we druk met de voorbereidingen voor het jubileum dat zowel in Tanzania als in Nederland gevierd gaat worden. Begin april reist Pytsje Kampen met Tjebbe Witteveen en Thomas Corte naar Tanzania om in Kilangala en Katembo de jubilea te vieren en een nieuwe film op te nemen!

In september hopen we Tanzaniaanse gasten in Nederland te verwelkomen om ook hier het jubileum van de missieposten te vieren, met dankdiensten in enkele kerken, met familie, Kilangala/Katembo friends en iedereen die Kilangala/Katembo een warm hart toedraagt. U hoort er meer over in de volgende nieuwsbrief.

We zijn dankbaar voor alle steun die de afgelopen 50 jaar is gegeven aan de Missieposten, waaronder wellicht ook giften van u. Dankzij al die steun kunnen we gezamenlijk voldoen aan Trijntje's laatste wens.

Namens het bestuur, Anneke Witteveen

Update baby Rafael

Wet u het nog? In november schreven we over baby Rafael die in het Kinderhuis van Kilangala werd afgeleverd door Marjo ten Kate, die 2½ uur rijden verderop werkt. Marjo mailde ons half januari:

"Baby Rafael is nog steeds erg klein en weegt nog maar 5 kilo, terwijl hij geboren is in juli 2016. Voor alle zekerheid hebben we een Aidstest gedaan; deze is gelukkig negatief. De baby ziet er niet gezond uit, ondanks de goede zorgen in Kilangala. Oma wilde de baby mee terug nemen naar Katongolo om hem traditionele medicijnen te geven, maar gelukkig vinden de andere familieleden in Katongolo dit geen goed idee, dus blijft de baby in Kilangala onder de hoede van het kinderkuis en het ziekenhuis."

Uit het ziekenhuis

Clemencia Msagala heet dit dappere meisje van 9 jaar dat bij zuster Jenny op de behandeltafel zit. Ze komt uit een dorpje in de omgeving. Om de dag brengt haar vader haar met de fiets naar het ziekenhuis in Kilangala, waar het verband op haar benen wordt verschoond. Dat doen ze al een maand lang en eindelijk gaat het nu de goede kant op. Clemencia had diepe, tot op het bot geïnfecteerde wonden en was drie maanden in het ziekenhuis in de stad, maar daar kregen ze de infectie niet onder controle. In Kilangala dus wel en daar is zuster Jenny best trots op. En terecht. Het tekent de zorg en de aandacht die iedere



Foto: Zig

patiënt in de kleine kliniek van Kilangala krijgt. Of je nu kunt betalen of niet. En Clemencia? Die vond het heel leuk om in de belangstelling te staan en zichzelf op de foto te zien. En als het goed is dan rent ze inmiddels weer geheel genezen rond.

In het kinderruis



De albino-tweeling in Kilangala is er nog steeds, want teruggaan naar hun dorp in de verre vallei kan niet. Hun leven loopt daar gevaar, omdat lichaamsdelen van albino's door toverdokters gebruikt worden voor medicijnen. Dit bijgeloof leeft nog altijd voort. Stella en Gustave zijn nu drie jaar oud, maar behoorlijk achter in hun ontwikkeling. Stella ziet er gezond uit. Ze kan staan en begint te lopen. Ze heeft aandacht voor haar omgeving en laat zich de kaas niet van het brood eten, ook al ziet ze net als veel andere albino's

slecht. Met haar broertje Gustave gaat het minder goed. Hij is vrijwel blind en oogt zwak en kwetsbaar, met eczeem-plekken overal en lang donshaar in zijn gezicht. Veel kansen heeft zo'n kind niet. Of hij het gaat redden is nog maar de vraag, maar in elk geval krijgt hij in Kilangala goede zorg en heel veel liefde. En voor een albino-kind in Tanzania is dat al heel bijzonder.



Foto: Zig

Ploegen, eggen en zaaien

Als precies in de tijd dat de regens vallen de trekker kapot is en de levering van het bestelde onderdeel wekenlang op zich laat wachten, dan moet je wat. Ook in Tanzania is de regenval onvoorspelbaar geworden en je kunt het je niet veroorloven om rustig af te wachten tot de volgende bui. Want misschien komt die wel helemaal niet en heb je straks niets te eten en te verkopen.

Daarom is de maïs in Kilangala met de hand gezaaid. Dat kon, want er was al een flink stuk geploegd en geëgd. Na het ontkiemen moest het onkruid gewied worden en ook dat ging handmatig. De mensen in en rond Kilangala zijn blij met zulke klussen, want het betekent inkomen!

Voor het zaaien en kunstmest geven zijn zo ongeveer alle werkers van de missiepost opgetrommeld als vrijwilliger. Tegen niet meer dan thee met een kale oliebol of een bord rijst met bonensaus werken zij dan de hele dag. Het levert mooie plaatjes op die doen denken aan de bijbelse Gelijkenis van de Zaaier. We zijn benieuwd naar de oogst.



De mensen achter de Nuru

NURU (Licht) is de naam van het evangelisatiekrantje dat de Kilangala Missie uitbrengt. Vier keer per jaar vinden 12.000 exemplaren hun weg naar lezers in dorpen in de wijde omgeving van de missiepost, tot zelfs over de landsgrenzen. 350 exemplaren gaan per post en de rest wordt uitgedeeld via kerken en scholen.

Een van de mensen die werkt voor de *Nuru* is pastor **Meshack Kinoge**. Hij schrijft over bijbelse thema's en vertaalt die door naar de samenleving van nu. Dat gaat best ver. Hiv-



Aids komt aan de orde in de context van het huwelijk en vreemdgaan. Corruptie wordt besproken aan de hand van het bijbelverhaal over Judas. Er is aandacht voor goed omgaan met de leefomgeving c.q. schepping. Pastor Kinoge geeft daarnaast godsdienstles op drie middelbare scholen en gaat mee met de 'cinema-trips': 3 à 4 pastoren reizen dan met de auto door de regio om *Nuru's* te verspreiden en te evangeliseren. Waar ze overnachten laten ze 's avonds een Jezus-film zien, gewoon buiten op een groot scherm. Voor zo'n openluchtvoorstelling loopt het hele dorp uit.

De *Nuru* is trouwens behoorlijk interactief. Regelmatig bellen lezers met vragen naar Kinoge. Sommige van die vragen beantwoordt hij dan in het volgende nummer. Met bijbelse puzzels die in het volgende nummer terugkomen (met de naam van de winnaar) wordt de aandacht vastgehouden.

Jenny Simtowe typt met een oude typemachine adresstrookjes voor de *Nuru* en houdt al 20 jaar de 'database' bij met handgeschreven kaarten.



Zoals overall in de missiepost gaan veel dingen nog op de manier die Trijntje Beimers de mensen heeft aangeleerd: met papier en pen, liniaal en lijm met kwastje. Het drukken van de *Nuru* gebeurt in Sumbawanga, de dichtstbijzijnde stad, bij de drukkerij die net als Kilangala en Kantembo onder de paraplu van de Good Samaritan Mission valt.

Het evangelisatieteam is zich aan het beraden op nieuwe vormen van evangeliseren, bijvoorbeeld via de radio, en op samenwerking met andere kerken. Want nu er voor het totale missiewerk minder geld uit Nederland beschikbaar is, moet ook het evangelisatiewerk het doen met een kleiner budget.



Foto's: Zif



Vaktraining blijft belangrijk

Het VTC (Vaktrainingscentrum) in Kilangala beleeft moeilijke tijden. De Tanzaniaanse overheid heeft de eisen voor VTC's wat betreft de gebouwen, het curriculum en het niveau van de docenten en studenten enorm opgeschroefd. In Kilangala kan men niet aan deze eisen voldoen, onder andere vanwege de hoge kosten (pakweg een halve ton) en bovendien had het VTC in de afgelopen jaren te maken met een sterk afnemend leerlingenaantal, dus minder inkomsten.

Tijd voor heroverweging. Hoe verder? Het belang van vaktraining voor jongeren blijft immers onverkort bestaan. Wie een vak geleerd heeft beschikt over de mogelijkheid om geld te verdienen en zichzelf en de hele familie te ontwikkelen. Immers, dan kun je schoolgeld betalen voor je kinderen, kun je kunstmest kopen, zorgen voor een goed dak op je huis, medicijnen kopen enz.

Men heeft besloten door te gaan met de opleiding van jongeren, dan maar zonder formele erkenning door de overheid. Een officieel certificaat van het VTC in Kilangala met daarop vermeld de beheerste vaardigheden werkt in de regio waarschijnlijk al als een goede aanbeveling voor een werkgever. Het VTC richt zich nu op korte cursussen van 1 studiejaar, in diverse vakgebieden. Studenten kunnen per jaar een cursus volgen of het gebruiken als opstapje naar een formeel VTC elders in de regio.

Een van de laatste studenten van het formele VTC is Leonard Toseko. Hij is 23 en zal inmiddels zijn opleiding 'masonry/bricklaying' (metselaar) afgerond hebben. In oktober 2016 was hij bezig met de laatste loodjes van het derde en laatste jaar. Hij vertelde dat hij van ver kwam (vier uur rijden met de bus en daarna lopen) en 2 jaar middelbare school had gedaan. Hij vond het eerst wel moeilijk op het VTC, later niet meer. Het mooie van zijn vak vindt hij dat je een totaal huis bouwt, van de bodem tot bovenaan het dak.

Gevraagd naar zijn droom voor de toekomst, begon Leonard breed te grijnzen. "Miljonair worden", was zijn antwoord. Nou, zijn vakopleiding helpt hem bij zijn eerste schreden op weg naar dat doel.

Financiën STB 2016

Een beknopt overzicht in twee plaatjes. Het ene toont het budget vanuit STB dat in 2016 beschikbaar was voor de missieposten en de herkomst daarvan (€ 36.900). Het andere laat de besteding ervan zien, verdeeld over de verschillende werkvelden (€ 35.009). Eind mei hopen we de complete jaarrekening beschikbaar te hebben. Die kunt u dan inzien op www.kilangala.nl/jaarrekening

Dat is de formele kant. Maar veel belangrijker is het voor ons om iedereen te bedanken die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het voortbestaan van de missieposten. Uw gift(en), uw vrijwillige inzet - we zijn er dankbaar voor en de mensen in de missieposten ook. Heel hartelijk dank dus! Ofwel op z'n Tanzaniaans: *asante sana!*

En alstublieft, blijf geven, ook dit jaar. Geef vanuit uw hart, voor het ziekenhuis, voor kwetsbare baby's, voor evangelisatie en voor vaktraining.



Via de acceptgiro steunt u het totale werk. Wilt u voor een specifiek onderdeel geven, maak dan zelf een bedrag over en vermeld het doel. Gebruik bij voorkeur banknr. NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te Zeist. Maar naar de Stichting Trijntje Beimers kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie.

ANBI - STB en ZZg hebben beide de ANBI-status; uw gift is dus (binnen de regels) aftrekbaar van de belastingen en uw schenking/erfenis is vrij van schenkings- en erfbelasting.

Liever e-mail dan post? Graag!

Aanmelden/omzetten kan bij het ZZg (tel. 030-692 7180) of via www.kilangala.nl/nieuwsbrief.

Meer weten over de missieposten?

Kijk voor info, eerdere nieuwsbrieven, foto's en filmpjes op www.kilangala.nl

Een Trijntje Beimers-presentatie voor uw kerk, school of koffieochtend?

Pytsje Kampen, Ida Beimers en Anneke Witteveen doen het graag. Tel. (0514) 521 770.

Stg. Trijntje Beimers

Mw. Pytsje Kampen
Koaidyk 6, 8724 LJ It Heidenskip
tel. (0514) 521 770
pytsjek@gmail.com

ZZg / Zeister Zendingsgenootschap

Douwe van Barneveld
Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
tel. (030) 692 71 88
stb@zzg.nl



Zeister Zendingsgenootschap

